



F S S P X



# De Monstrans

“Instaurare omnia in Christo”

## Nieuws uit de Hemelstraat

Anno Domini 2023

Over het secularisme (deel 4/5)

Wat is het JKI en wat is haar  
meerwaarde?

Catechismus voor volwassenen

Historiek van de Kapel van het  
Allerheiligste Sacrament

HH. Harlindis en Renildis

Plechtige H. Mis, opgedragen  
door E.H. Grün op het feest van de  
H. Familie (8 januari 2023).



“De Broederschap is hoofdzakelijk apostolisch, omdat het H. Misoffer dit ook is en omdat haar leden over het algemeen naar buiten toe werken. Zij zullen in de overtuiging leven dat de doeltreffendheid van hun apostolaat voortvloeit uit het Offer van Onze Heer dat zij dagelijks opdragen.”



# Anno Domini 2023!

Het Apostolaatsplan: Christus in het middelpunt



E.H. Louis Bochkoltz

Dierbare gelovigen,

Verwondering wekken bij kinderen is een bron van geluk. Aan het begin van een nieuw jaar nodig ik u uit om bij kleine kinderen verwondering op te wekken door de volgende vraag te stellen. “Hoe oud bent u?” Kinderen zijn fier om hun leeftijd op hun kleine vingers te laten zien. Vraag dan: “Welk jaar is het?” Hier wordt het wat ingewikkelder. Tenslotte: “Welk jaar bent u geboren?” Weinig 6-7 jarigen weten wat ze moeten antwoorden. Maar dan praat u over verschillende jaren. Dat van hun geboorte, misschien dat van uw eigen geboorte (hier denken de kleine kinderen verwonderd dat alle volwassenen echt heel oud zijn...) en dan het huidige jaar, 2023. Ja, maar 2023 na wat? na wie? Waarom 2023?

Omdat Jezus Christus!

Omdat Jezus Christus het middelpunt van de geschiedenis is. Verwondering!

Als één van de drie goddelijke Personen van de Allerheiligste Drie-eenheid, God de Zoon, het eeuwige Woord, is Jezus het begin en het einde, de alfa en de omega van de geschiedenis. Maar in zijn mensheid wordt Jezus Christus ook het middelpunt van de geschiedenis als Redder van de wereld.

Met “middelpunt van de geschiedenis” bedoel ik natuurlijk niet dat Jezus het tijdelijke centrum is, alsof Hij precies in het midden van de tijdlijn van het universum geboren is. Ik bedoel veeleer dat Christus het keerpunt in de geschiedenis is wat de verlossing betreft, en een fundamentele grens aangeeft tussen wat er vóór (de zonde) en wat er na zijn komst in de wereld is (de verlossing). Deze waarheid wordt al weerspiegeld in de typische manier om de tijd te verdelen in vóór Christus (v.Chr.) en na Christus (n.Chr. of AD, “Anno Domini”, “het jaar des Heren”). Jezus Christus luidt dus de

verandering in het traject van de geschiedenis in. Zonder Christus was de mensheid gedoemd tot ondergang. Door Christus kunnen we terugkeren naar God.

Maar daarom moet Jezus ook het middelpunt van ons leven zijn, en we moeten toegeven dat we in Anno Domini 2023 niet altijd weten waar we moeten beginnen om Jezus Christus als middelpunt van ons leven te houden.

Welnu, het jaar 2023 van de Monstrans begint met een editie die eenvoudig het “plan” ontplooit van het apostolaat in onze priorij om dit doel te bereiken.

In deze editie leest u de voortzetting van de pastorale brief over het laïcisme die Mgr. Lefebvre in 1960 schreef. In dit deel spreekt hij over de gevaren van het laïcisme onder de geestelijkheid. Kunnen we 62 jaar na de publicatie van deze tekst niet bevestigen dat Mgr. Lefebvre profetisch schreef? Is het minimaliseren of zelfs verdwijnen van het bovennatuurlijke bij de priesters zelf niet een belangrijke oorzaak van de crisis die de Kerk doormaakt? De essentie van het “plan” is hier: het primaat van het bovennatuurlijke, het primaat van God, het regelmatig bijwonen van de H. Mis, het dagelijks gebed. Zonder dit primaat zal geen enkel werk of apostolaat vrucht dragen.

U vindt dan de geschiedenis van de overname van het klooster in de Hemelstraat door de Priesterbroederschap Sint-Pius X in 1987. De aankoop van onze priorij zou in Vlaanderen een structuur creëren van waaruit de onveranderde leer van de H. Kerk zou worden bestendigd. En hier wordt het concrete “plan” nog duidelijker.

Het idee van Mgr. Lefebvre om het apostolaat van de priesters van de Broederschap te organiseren

# Voorwoord



in priorijen als uitvalsbasis was briljant. De religieuze leden van de Broederschap leven dus in gemeenschap met de H. Mis als het centrum van hun leven en zij kunnen elkaar steunen in een ontkerstende wereld, waar priesters erg geïsoleerd zijn. De gelovigen vinden in de priorij ook een religieus huis waar ze hun ziel kunnen voeden. In de eerste plaats gaat onze zorg uit naar katholieke gezinnen. Omdat het gezin de eerste cel van de maatschappij is. Gezinnen die God centraal willen stellen in hun huis worden meer dan ooit geconfronteerd met een ideologische, politieke, economische, sociale en culturele omgeving die steeds onverschilliger of vijandiger wordt. *“Wat te doen?”* zei paus Pius XII op het Congres over het Gezin van 20 september 1949. In onze Priorij van het Allerheiligste Sacrament te Antwerpen willen wij ons zijn antwoord eigen maken: *“Wat wij altijd blijven aanbevelen is de gezinnen te verenigen in een stevig front.”*

De priesters van de FSSPX dragen in de eerste plaats de Heilige Mis in haar traditionele liturgie op (zie coverfoto) en dienen de sacramenten toe. Dit gebeurt in Antwerpen, maar ook in Gent in onze Sint-Amanduskapel en af en toe op andere plaatsen in Vlaanderen waar de gelovigen erom vragen.

De Broederschap geeft ook catechismus voor kinderen en volwassenen (blz. 8 & 19).

Ter versterking van het geestelijk leven biedt onze priorij de mogelijkheid tot het volgen van geestelijke retraites (aankomen! programma blz. 19) volgens de methode van Sint-Ignatius of Mariale retraites. Dit is een uitzonderlijke diversiteit voor één huis.

Maar omdat wij weten dat de gelovigen en hun gezinnen verspreid zijn en niet meer kunnen profiteren van de sociale steun van hun parochie, hun school en andere parochiële activiteiten, hebben wij bedacht om de gezinnen regelmatig samen te brengen, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten en versterken. Twee keer per jaar, dit jaar op het feest van de H. Familie (8 januari, zie blz. 7) en op St. Jozef (1 mei) organiseren we een familiedag. En eens per jaar organiseren we een gezinsweekend van gebed, onderricht en vreugde voor de gezinnen (1, 2 & 3 september 2023 op het Heuvelsven).

Om kinderen een geestelijke vorming in een katholieke omgeving met spel en ontspanning mee te geven, kunnen kinderen deelnemen aan de Eucharistische Kruistocht met zijn maandelijkse bijeenkomst, een klein Kerstkamp (blz. 6) en groot zomerkamp. Door hun dagelijkse opdracht en

beloften aan Onze Lieve Heer brengen de kinderen ook de geest van de beweging mee naar huis en beschikken de ouders over concreet materiaal om de kinderen aan te moedigen in gebed en offers. Vul jullie schatkist in beste kruistochters!

Als de kinderen ouder worden, kunnen ze zich aansluiten bij het Jong Katholiek Initiatief (JKI), waar jongvolwassenen tussen 15 en 30 jaar hun geloof verdiepen, diep christelijke vriendschappen kunnen sluiten en leren toegewijd te zijn. Op deze bladzijden kunt u lezen over het JKI (blz. 12) met een verslag van het weekend dat jongeren uit Vlaanderen en Nederland afgelopen december samenbracht (blz. 14-15).

Deze overwegingen zijn slechts de hoofdlijnen van het “plan” om alles in Christus te herstellen op voorspraak van de Heilige Maagd Maria. Er valt nog veel meer te zeggen over het misdienen, de Militia Immaculatae, bedevaarten, ziekenbezoek, etc., maar er komen nog andere edities van de Monstrans!

Ik wens u dat dit nieuwe jaar nog meer een jaar des Heren wordt, waarin ieder van ons dichter bij Jezus Christus komt, het middelpunt van de geschiedenis en van ons leven.



Bezoek van E.H. Thibaud Favre, district-overste van FSSPX-Zwitserland.



# Over het secularisme (deel 4/5)

Gemeenschappelijke brief van de Italiaanse bisschoppen

Mgr. Marcel Lefebvre



Noot: Dit is de dertiende brief van het boek *Lettres pastorales* ('Pastorale brieven'). Wij zijn van plan de verschillende brieven te publiceren in *De Monstrans*.

## Het secularisme en de clerus

13. Maar de mentaliteit van de leken kan evengoed doordringen in onze rangen, geachte Priesters, en in het bijzonder de jongsten beïnvloeden. Zij kan ons ongemerkt leiden tot het innemen van leerstellige en vooral praktische standpunten, die zowel voor ons geestelijk leven als voor de uitvoering van ons apostolaat rampzalig zijn.

Het secularisme betekent de loochening of de miskening van het bovennatuurlijke in al zijn vormen hier op aarde. Het is de klemtoon plaatsen op de aardse waarden, met uitsluiting van alle heilige en goddelijke waarden. Een dergelijke infiltratie in de denkwijze van de priester, zelfs buiten zijn medeweten, kan ernstige afwijkingen veroorzaken. Wij willen er hier enkele onderstrepen, die het makkelijkst te herkennen zijn, in de context van onze huidige wereld:

**a)** De neiging om te pleiten voor een humanisme, dat verleidelijk is in zijn perspectieven, maar dubbelzinnig in zijn diepste geledingen. Het humanisme of de betekenis van de menselijke waarden en hun logisch onderzoek (zowel in het privé leven als in het werk van het apostolaat) nemen een zo absorberende en overheersende plaats in dat zij de genade en de authentieke bijstand van de genade zowel op het gebied van het denken als op het terrein van de actie, doen vergeten of als bijkomstig doen beschouwen.

**b)** De neiging om de voorkeur te geven aan de waarden van de menselijke persoonlijkheid, aan de onafhankelijkheid en de autonomie van de rede en de actie, dit ten koste van de onveranderlijke waarden van de gehoorzaamheid en de nederigheid. Men mag niet vergeten dat het Priesterschap slechts onschatbaar en doeltreffend is in de mate dat het verbonden is met Christus en in de mate dat het de

contactpersoon is met de Kerk en de hiërarchie.

**c)** De neiging om, in het te vervullen apostolisch mandaat, voorrang te geven aan het herstel van de menselijke orde boven de religieuze en morele hervorming. Men zou geneigd zijn te geloven dat, in de moderne wereld, het dringendste werk zich, zelfs voor een priester, situeert op het terrein van de sociale, culturele, economische of politieke hervorming. En men zou dan uiteindelijk vergeten dat de uitwendige hervormingen van de structuren de zaak zijn van de leken. Bovendien riskeren zij uiteindelijk de meest erbarmelijke ondergang te kennen, als men, op voorhand, het geweten niet van binnenuit opnieuw vormt, een taak die hoofdzakelijk de priester toekomt.

**d)** De neiging om de afstand tussen de wereld en zichzelf te verkleinen. Het gaat niet om de goed geordende inspanning die ons ertoe drijft verschillende milieus te begrijpen en er in door te dringen en om aan allen de weldaad van het woord en de aanwezigheid van de priester te brengen. Maar door een ongezonde behoefte wil men er als iedereen uitzien, met het risico de boodschap, waarvan men de drager is, te devalueren, met het risico het onderscheid, dat duidelijk uitgedrukt wordt door het priesterlijk habijt, weg te nemen, met het risico tenslotte een irenisme te prediken dat neerkomt op de praktische filosofie van een gemakkelijk rustig leventje. Men vergeet de plechtige waarschuwing van de Apostel: "Vormt u niet naar deze wereld" (Romeinen 12, 2).

**e)** De neiging om neer te kijken op een noodzakelijke en voortdurende ontwikkeling op het gebied van de cultuur en het apostolaat, op het gebied van de denkbeelden en in het gebruik van de middelen en de methoden. Men voelt de zinloze nood om mee te zijn, de ijdele obsessie met



De Eucharistische Kruistochters van Vlaanderen en Nederland houden een klein Kerstkamp in Moergestel (NI) van 27 tot 29 december. EH. De Clercq heeft een scoutinglokaal kunnen huren, waar we met onze groepen juist in passen. We zijn met ongeveer 70 personen (inclusief leiding). Deze kampen zijn een goede gelegenheid elkaar te leren kennen en een E.K. geest te vormen. De jongens maken wapenschilden met groepspatronen voor het zomerkamp, de kleineren timmeren een kerststalletje naast de andere spelen en het kampvuur. De meisjes doen er met hun koekjes bakken en andere activiteiten niet voor onder.

wat modern is, met onbezonnen en avontuurlijke oplossingen. Men neemt een standpunt in tegenover de mensen en de ideeën van het moment met de verbitterde houding van de polemist, systematisch en zonder nuancering, kleinerend met een onverdraaglijke zelfgenoegzaamheid.

f) De neiging om de manieren van de eeuw over te nemen zowel in zijn gedrag als in zijn oordeel.

De neiging om ten overstaan van de mensen van de wereld nonchalante poses aan te nemen, vol bitterheid en op voorhand bestudeerd, die soms bijna chantage zijn, en die zouden laten geloven in een onverschilligheid tegenover het priesterlijk habijt en de specifiek priesterlijke taken, en in het verlangen te ontsnappen uit het klimaat van eenzaamheid, ingetogenheid en terughoudendheid dat deel uitmaakt van het leven van de priester.

g) De neiging om het unieke belang van de versterving en de zelfverloochening voor het leven van de priester te willen ontkennen, tot zelfs zover te durven geloven dat de traditionele katholieke asceet zijn tijd heeft gehad en dat hij onmachtig is om echt richting te geven aan het christelijke leven. Deze asceet zou in duizend stukjes uiteenvallen bij het eerste contact met de ervaring van het werkelijke leven!

h) De neiging om de vermoeiende studie van de culturele problemen van onze tijd te verkiezen boven het vaste anker van het woord van Christus en van de leer van de Kerk. Men laat de studie van de wereldlijke zaken voorgaan op deze van de sacrale zaken, het enthousiasme voor de boeken van de mensen boven de liefde voor het Boek van God, een mode in de theologische literatuur boven de methodische studie van de theologie, de onverzadigbare honger van een steriele nieuwsgierigheid boven de honger en de dorst naar de evangelische waarheid.

i) De neiging om in het leven van de priester onder druk van al deze afwijkingen de echte hiërarchie van de waarden scheef te trekken. Men vervangt het primaat van de genade door het primaat van de aardse middelen en technieken; het primaat van het gebed door dat van de uitwendige actie; het primaat van de kwaliteit door dat van de kwantiteit; het primaat van de geestelijke vorming van de zielen door dat van de externe werken en organisaties; het primaat van de realiteit door dat van de uiterlijke schijn; het primaat van het geloof door dat van de manipulatie en de berekening; het primaat van de nederigheid en de eenvoud door dat van de hoogmoedige macht en de arrogantie.

Niemand kan in onze tijd het belang van deze bekingen ontkennen. Misschien zien sommigen de zeer nauwe banden niet die deze bekingen verbinden met de seculiere mentaliteit van heden. Dergelijke banden zijn nochtans evident voor wie de situatie ten gronde onderzoekt. Toegeven aan deze bekingen zou voor ons priesterschap het volgende betekenen: het essentiële verliezen, afstand doen van ons waarlijk bovennatuurlijk gelaat en ons veroordelen tot onvruchtbaarheid en de dood.

# Gezinsdag 08.01.2023



27 families waren ingeschreven voor het feest van de Heilige Familie. **E.H. Grün** kwam opnieuw een voordracht over het Huwelijk geven en zijn boek *Huwelijk midden in de storm* voorstellen. Tegelijkertijd hebben alle kinderen aan verschillende activiteiten meegedaan; de kinderen boven 6 jaar oud hebben van de activiteiten van de **E.K.** genoten. De Kapel was bijna te klein voor de kinderzegen! Deo gratias!



## Het huwelijk midden in de storm

**E.H. Ludger Grün**

Dit boek wil een verdere aanmoediging voor echtgenoten bieden: net zoals in Naïm de sombere stemming 180 graden omkeerde, kan de lezer ook door zo'n ontmoeting met Jezus de richting van zijn huwelijk veranderen en vrijer ademen. Alles draait om het nieuwe fundament dat Jezus aanbiedt aan het huwelijk.

**€14** — te bestellen in de Priorij v/h Allerheiligste Sacrament van Antwerpen ([hemelstraat.info@fssp.be](mailto:hemelstraat.info@fssp.be))





# Catechismus voor volwassenen

## Getuigenis van een parochiaan

September 1976: eindelijk naar de catechismus ter voorbereiding van mijn Plechtige Communie en mijn H. vormsel. Waar ik zo lang naar uitkeek bleek een droom die niet uit zou komen. Dat jaar startte het bisdom met de catechese (kleuren, knippen en plakken, soms een rebus die verwees naar een tekst uit het evangelie ...) in plaats van DE catechismus!

September 2020: catechismuslessen voor volwassen in de Hemelstraat onder leiding van eerwaarde Verlinden. Als ik het me goed herinner zijn we met een vijftal mensen begonnen. De ene week komt er iemand langs, die het bij die ene les houdt. Anderen komen sporadisch terug en weer anderen komen wekelijks. De eerste lessen waren een overzicht van wat we in twee jaar catechismus zouden zien. De Mechelse Catechismus wel te verstaan, maar niet de versie die we als kind zouden moeten gezien hebben met vraag en antwoord. We beginnen met de catechismus van Mgr. Lambrechts met dezelfde vragen en antwoorden, maar ook een verduidelijking van de antwoorden; totdat Covid-19 roet in het eten gooit. Er volgt nog een aantal online lessen - "De geest is wel gewillig maar het vlees zwak" (Mt. 26:41) - maar de ervaring is niet hetzelfde en het sterft dan uiteindelijk een stille dood.

In september 2021 hernemen we de lessen. Een nieuwe poging. Van de vorige lichting aanwezigen blijven er een aantal over en worden nog aangevuld door een aantal nieuwelingen. We herbeginnen de lessen, deze keer met de catechismus van Mgr. Vandewalle <https://fsspx.be/nl/catechismus-vandewalle>. Opnieuw met vragen en antwoorden, maar ook hier met een verduidelijking van de antwoorden. Dit alles wordt aangevuld met praktische voorbeelden, ervaringen uit het leven gegrepen en onze persoonlijke ervaringen betreffende het onderwerp. We leren bij en doen dat nog steeds!

In mei 2022 maken we een sprong in de catechismuslessen. We bespreken het Sacrament van het priesterschap naar aanleiding van de priesterwijding van eerwaarde De Bruyn.

September 2022: hervatting van de catechismus. Mensen die niet meer (kunnen), gaan en andere – nieuwe – gezichten komen. De antwoorden worden nog steeds door de Eerwaarde van voorbeelden voorzien. Soms stellen we bijkomende vragen ter verduidelijking. Ook wordt er wel eens gelachen, kortom de sfeer is optimaal en gezellig. We leren nog steeds bij en soms zijn we verbaasd over wat de Geboden precies inhouden; zo hadden we ze nog niet bekeken ...

Kortom, voor iemand die op vrijdagavond (minstens) een uurtje vrij heeft en die er eindelijk eens werk van wil maken om zijn catechismus te leren kennen, zijn deze lessen zeker een aanbeveling. Tot dan?!



**VASTEN  
RECOLLECTIE**  
25 FEBRUARI 2023

**PROGRAMMA — Inschrijvingen t.e.m. 22/02!**

<b>9u30</b>	Het lijden van de Godmens <b>E.H. Jan De Bruyn</b>	<b>14u00</b>	Het lijden en de christenmens <b>E.H. Joseph Verlinden</b>
<b>11u00</b>	Biechtgelegenheid	<b>15u30</b>	Rozenhoedje voor uitgesteld Sacrament
<b>11u30</b>	Gelezen H. Mis	<b>16u30</b>	Napraten met koffie — Einde 17u15
<b>12u45</b>	Picknick (soep met brood aangeboden)		



**F S S P X**  Priorij v/h Allerheiligste Sacrament • Hemelstraat 23 • 2018 Antwerpen



# Historiek van de Kapel van het Allerheiligste Sacrament

De verkoop van de Kapel van de Zusters van Gedurige Aanbidding in 1987

Juffr. Griet Lucy Beldé, parochiaan en archeologe

Bij gebrek aan roepingen moesten de Zusters van de H. Eucharistie ook hun vestiging in Antwerpen van de hand doen. Eind 1987 hebben zij hun kapel met klooster en tuin uiteindelijk kunnen verkopen. Het naai-atelier had er zijn deuren reeds gesloten in juni. Op dat ogenblik waren er nog slechts drie zusters woonachtig in het klooster. Twee ervan, Zr. Marie Antoine en Zr. Rafaël verhuisden naar een huis in Wilrijk om er het naai-atelier verder te zetten en de derde, Zr. Lea, zou terugkeren naar het hoofdhuys in Watermaal-Bosvoorde.

Zoals elders in de wereld waren er ook in het Antwerpse gelovigen die trouw wilden blijven aan het traditionele katholieke geloofsonderwijs en bijhorend H. Misoffer, en die niet langer geërgerd wilden worden door de wildgroei van de Eredienst en secularisatie van Kerk en geloof. Zij zijn zich gaan verenigen. Zo werd eind 1978, begin '79 een pand op de Platinkaai tot Sint-Pius V-kapel ingericht. In de krant werden kleine aankondigingen geplaatst dat er aldaar een Tridentijnse H. Mis opgedragen werd. Het was dan wel in geen kerkgebouw, want daar mocht dat niet meer, maar het was wel de authentieke katholieke H. Mis. Zij zochten dan en vonden her en der paters of diocesane priesters op rust die voor hen de Traditionele H. Mis wilden komen opdragen.

Toen de leiding van de kapel evenwel niet langer wilde dat voor de Paus gebeden werd in de Canon van de H. Mis, besloten meerdere de gelovigen de Sint-Pius V-kapel te verlaten en een nieuwe locatie voor hun Missen te zoeken. In 1984 vonden ze een nieuwe huisvesting, een garage in de Schoytestraat, in het centrum van Antwerpen, die werd ingericht als kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Voortaan celebreeerden enkel priesters van de FSSPX en bevriende priesters. Drie jaar later kregen die bewuste gelovigen de gelegenheid om

voortaan aan hun zondagsplicht te voldoen in de kapel van de Zusters van de Gedurige Aanbidding in de Hemelstraat, toen ook nog gekend als de Boetekapel van Antwerpen. Hun vreugde was groot toen zij terug in een geconsacreeerd kerkgebouw de H. Mis te kunnen bijwonen!

Het gehele klooster van de Hemelstraat werd te koop gesteld en lokte meerdere geïnteresseerden gezien haar ideale ligging en de grootte van het pand. Het klooster van de Hemelstraat was op dat ogenblik toevallig ook de plaats waar Mgr Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, die tijdelijk verbleef in een herenhuis langs de Mechelsesteenweg, en er tijdens de week de Heilige Mis kwam opdragen. Aanvankelijk wilden de zusters hun klooster dan ook aan de bisschop van Antwerpen overmaken, maar het bisdom was hierin niet geïnteresseerd. Weer anderen gaven



Dhr. Theo Leys en zijn vrouw in de Kapel van de Hemelstraat ter gelegenheid van hun gouden jubileum 1990.



## Boodschap tot de gelovigen van onze kapellen in België

Het nieuws van de aankoop van een kerk in het centrum van de grote Antwerpse havenstad verheugt ons ten zeerste.

Voortaan zal Onze Lieve Heer ook te Antwerpen vereerd en gebeden worden, zoals Hij het verdient en zoals Hij het verlangt. En onze dierbare Antwerpse gelovigen zullen ongetwijfeld in dit prachtig heiligdom een overvloed van genaden en zegeningen vinden.

Doch we staan nu voor het zo zwaar financieel probleem van de terugbetaling aan de leners.

Daarom doe we een oproep tot al onze beminde gelovigen uit België voor een edelmoedige bijdrage om dit probleem op te lossen en van harte bedanken wij hen bij voorbaat.

God zegene u door bemiddeling van het Onbevlekt Hart van Maria.

+ Marcel Lefebvre  
Ecône, 3 november 1987

te kennen dat zij geïnteresseerd waren in het kloosterpand, zij het dan om het in te richten tot een cultureel centrum al dan niet met hotelwerking, wat de zusters dan weer niet beviel. Ten slotte daagde er een nieuwe kandidaatkoper op, die beweerde op zoek te zijn naar een dergelijk gebouw voor een Amerikaans bedrijf van computers. Dit bedrijf wilde kantoren vestigen in een prestigieuze omgeving en het klooster van de Hemelstraat, dat nu te koop stond, was hiervoor geschikt. De kapel hadden zij niet nodig en misschien kon er wel een *modus vivendi* gevonden worden. Zij zouden geheel het pand kopen hoofdzakelijk voor commerciële doel én de kapelwerking zouden zij onrechtstreeks ondersteunen of beter gezegd toelaten mits enkele praktische overeenkomsten op papier te zetten voor beide partijen. Nu dachten de zusters een oplossing gekregen te hebben recht uit de hemel, want ooit hadden enkele zusters hiervoor gebeden dat hun klooster toch zou blijven voortbestaan. Het klooster zou waarschijnlijk niet moeten gesloopt worden,

aldus Zr. Virginie, de Algemeen Overste. De verkoop kon nu doorgaan, de bisschop kon verder de Eucharistie dagelijks komen vieren, de werking van de grote kapel kon eveneens wekelijks doorgaan en zelfs de dagelijkse aanbidding zou ook nog kunnen verder gezet worden. Zr. Lea zou een appartement huren in de buurt om de sacristie en kapel onder haar hoede te nemen, wat ook gebeurde. Alles was al geregeld.

Ondertussen hadden de zusters ter plaatse alle vertrouwen in de onderhandelaar, de Heer Theo Leys uit Wilrijk. Hij kende de zusters en de kapel al sinds zijn jeugdijaren, en was er ooit misdienaar. De andere kandidaatkopers kregen nu geen kans meer. De verkoop had plaats op 24 november 1987, eerst aan een Engels bedrijf, die het direct doorverkocht, voor 18 miljoen Belgische frank.

Op maandag 1 december, dag van de praktische overdracht, heeft de overste van Brussel, E.H. Ph. François, die alle eer in deze overdracht toeschrijft aan Sint-Jozef, Mgr. Van den Berghe ontvangen



ter plaatse. Hij heeft aan de bisschop gezegd dat de Priesterbroederschap Sint-Pius X als nieuwe eigenaar geen bezwaar heeft dat hij er verder, dagelijks, de H. Mis komt opdragen, op voorwaarde echter, dat hij de Tridentijnse Mis opdraagt. De bisschop was totaal verrast en heeft er sindsdien nooit meer de H. Mis opgedragen.

#### **Nabeschouwingen van E. H. Joseph Verlinden**

Op dezelfde dag heeft E.H. Joseph Verlinden de H. Tridentijnse Mis opgedragen op het hoofdaltaar, het H. Sacrament weer in het tabernakel op het hoofdaltaar geplaatst en in de namiddag ging de aanbidding gewoon verder, dag op dag, én deze keer opnieuw uitgesteld door een priester. En zo moest de Boetekapel van de Hemelstraat niet het lot ondergaan van zoveel andere kerken en kloosters, én blijft Jezus er nog dagelijks aanbeden in het Allerheiligste Sacrament én wordt er ook geloofsonderricht gegeven, zoals ook de zusters ooit deden. En ging er vanaf 1988 opnieuw een H. Sacramentsprocessie uit in Antwerpen. Lof en eer zij Jezus Christus in het Heilig Sacrament!

Toen de twee zusters in de Heistraat hoorden, dat in 'hun kapel' inderdaad de Eredienst doorging

evenals de dagelijkse Aanbidding, hebben zij een monstrans terugggegeven aan de Heer Th. Leys als stille getuigenis van hun religieuze tevredenheid. Zelf mochten zij niet komen van het kerkelijk gezag. Zuster Lea van haar kant werd eveneens op de vingers getikt en verboden goed te spreken over de Hemelstraat. Toch hebben wij de vreugde gehad, dat zij in 'haar klooster' een dankmis heeft bijgewoond ter gelegenheid van haar gouden professiejubileum. De Algemeen Overste van haar kant, Zr. Virginie, heeft er zich moeilijk kunnen overzetten. Jaren nadien voelde zij zich nog bedrogen wat de verkoop betreft. Eigenlijk had zij moeten blij zijn dat het klooster van de afbraak gered was en verder enkel gebruikt werd waarvoor het gebouwd was: de katholieke Eredienst. Van de andere kant valt het op, dat er drie van de vijf kapellen van de congregatie van de Religieuzen van de H. Eucharistie in België gered zijn voor de Traditionele katholieke Eredienst: Antwerpen, Watermaal-Bosvoorde en Luik. Wie had ooit gedacht dat het zo zou lopen? Wie had dat allemaal kunnen voorzien? Wat zijn Gods wegen ondoorgrondelijk!

**BRON:** archieven van de Hemelstraat en E.H. Joseph Verlinden

# Aswoensdag

**WO 22/02 – 1<sup>ste</sup> kl, P**

## Onthouding en vasten!

*Gij zijt stof, en tot stof keert gij terug (gen. 3:19)*

### **Antwerpen (Kapel van het Allerheiligste Sacrament)**

18.00 Rozenhoedje

18.30 Aswijding en oplegging Askruisjes, gevolgd door gezongen H. Mis

### **Gent (Sint-Amanduskapel)**

18.30 Rozenhoedje

19.00 Aswijding en oplegging Askruisjes, gevolgd door gezongen H. Mis





# Wat is het JKI en wat is haar meerwaarde?



E.H. Jan De Bruyn

Het JKI of het Jong Katholiek Initiatief is een jongerenbeweging, die aanvankelijk opgericht werd in Duitsland door de Priesterbroederschap St. Pius X. Zij staat dus onder de leiding van een priester van de FSSPX die daartoe aangesteld is.

“Wij willen ons inzetten voor het katholiek geloof, voor de glorie en eer van de Kerk en voor het hele christelijke Westen, voor de christelijke beschaving en voor de christelijke cultuur.” Met deze woorden sprak Eerwaarde Schmidberger in 1977 de Duitse jeugd toe op de stichtingsdag van de KJB (Katholischer Jugendbewegung) of het JKI.

Daarmee is direct haar doelstelling gegeven. Het JKI wil op haar niveau aan de heropbouw van de christelijke samenleving werken.

De samenleving bestaat uit verschillende bouwstenen, kleine gemeenschappen. Het JKI wil jongeren van 15 tot 30 jaar samenbrengen om hen te wapenen in de goddeloze tijd waarin we vandaag de dag leven.

## Het sociale koningschap van Christus

“Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.” (Hebr. 11, 6)

Het Jong Katholiek Initiatief wil trouw blijven aan het ware, onveranderlijke geloof en het opnieuw doen uitstralen uit liefde tot Jezus Christus en zijn heilige Kerk. Het geloof is het levensbeginsel van de hele Kerk, de basis van elk christelijk leven. Haar verdedigen en haar onverkort en onverdond doorgeven is dus onze eerste plicht.

Daarbij ontleent het JKI zijn houding en initiatieven aan de sociale leer van de pausen, met name aan de encyclieken *Immortale Dei* van Leo XIII, *Quas primas*, *Casti connubii* en *Divini illius*

*Magistri* van Pius XI.

Vanuit dit geloof wil het JKI werken aan de vernieuwing van de moraal en aan de vorming van jongeren met een stevig karakter voor een christelijk leven. Zij draagt door de innerlijke vernieuwing van jonge mensen en hun omgeving bij, het koningschap van Jezus Christus in alle gebieden van de samenleving te brengen. Dit is van het grootste belang in het licht van de geloofscrisis.

Om dit doel te verwerkelijken grijpt zij naar voornamelijk vier middelen, die haar zuilen zijn.

## 1ste zuil: het gebed

“Waakt en bidt, opdat gij niet in bekoring valt.” (Mt. 26, 41)

De Heilige Mis is het levenscentrum van het verlossingswerk van Ons Heer. In de geest van de Eucharistische Kruistocht trachten wij ernaar zoveel mogelijk de Heilige Mis bij te wonen, ons in haar spiritualiteit te verdiepen en op zijn minst één keer per week de H. Communie te ontvangen. Iedere samenkomst van het JKI begint met de H. Mis.

Het JKI verlangt van haar leden dat zij volgende gebeden dagelijks bidden: morgengebed, avondgebed met gewetensonderzoek, rozenhoedje en de drie JKI-gebeden: de toewijding van het mensdom aan het Allerheiligste Hart, het gebed tot de H. Jozef, het gebed tot Onze Lieve Vrouw “Onder uw bescherming”.

## 2de zuil: vorming

“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Hem die Gij gezonden



hebt, Jezus Christus.” (Joh. 17, 3)

Iedere bijeenkomst is er een voordracht met als belangrijkste thema's: spiritualiteit, de sociale leer van de Kerk in de encyclieken van de Pausen, de geloofsverdediging (apologetica) en de moraal leer van de Kerk.

Onderwerpen van discussie en lezingen over de kerkelijke crisis en over de Priesterbroederschap St. Pius X en actuele levensproblemen hebben ook een belangrijke plaats in onze groepssessies. Wij willen leren om alle vragen die het dagelijks leven met zich meebrengt naar Gods maatstaven te beoordelen en vanuit het geloof te beantwoorden (mode, muziek, films, internet, gedrag in de maatschappij, vermaak, vrije tijd...).

Daarnaast wordt er ook een kleine bibliotheek aangelegd waaruit de JKI'ers boeken kunnen uitlenen om zich persoonlijk te verdiepen.

### 3de zuil: vriendschap

Er zijn JKI-groepen per kapel of priorij van de FSSPX. Zij moeten worden gekenmerkt door een vriendelijke en vertrouwelijke geest, door openheid, spontaniteit en eerlijkheid. Dit blijkt uit hun kleding, gedrag, spraak en handelingen. Dit uit zich in vaderlandsliefde en verbondenheid met de natuur, toont zich in het maken van muziek, in sport en spel, maar waar ook plezier niet ontbreekt.

Wij hechten bijzondere waarde aan individuele gesprekken en geestelijke vriendschappen onder elkaar, omdat wij daar persoonlijk kunnen worden aangesproken en begeleid.

We komen minstens één keer per maand tezamen om gemeenschappelijke activiteiten, uitstappen etc. te ondernemen. Daarnaast wordt er ook naargelang de mogelijkheden een internationaal weekend organiseert met de JKI-groepen van Nederland om het groepsgevoelen te versterken.

### 4de zuil: apostolaat

“Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te brengen; en hoe wens Ik, dat het reeds brandt.” (Lc. 12, 49)

Door de kerkelijke oprichting van de FSSPX heeft het JKI haar aandeel in de missie die Christus aan zijn apostelen gaf toen hij zei: “Gaat heel de wereld door, en predikt het evangelie aan ieder schepsel” (Mc. 16, 15).

Wij willen doordrongen zijn van het vuur van de Heilige Geest en ons diep bewust zijn van onze

zending. Door het sacrament van het vormsel zijn wij gemachtigd apostelen te zijn, in gehoorzaamheid aan de Kerk, omdat wij tegenover de bisschop beloofd hebben onze zielen en die van anderen te redden, het Koninkrijk Gods op aarde te verspreiden en de Kerk te verdedigen.

Wij weten dat één van de grootste zonden van de jeugd van tegenwoordig het individualisme is, dat slechts de vervulling van zijn eigen wensen en ideeën zoekt zonder zich te bekommeren om de zending gegeven door God. Daarom willen wij des te meer het werk doen waarvoor wij door God in de wereld zijn gezonden. Wij putten de kracht en werkzaamheid voor deze apostolische activiteit uit het Heilig Misoffer.

Het apostolaat van het JKI is van tweeërlei aard:

Het persoonlijk apostolaat vindt plaats in de privé-omgeving (op school en universiteit, op het werk en thuis) vooral door het voorbeeld van een oprechte levenswijze, door het beleven van het geloof in intieme gemeenschap met God, door persoonlijk charisma en door gesprekken en discussies.

Het gemeenschappelijk apostolaat uit zich in verschillende uiterlijke acties van de groepen, zoals het verspreiden van folders, schriftenstandjes, het organiseren van lezingen, kampen, bedevaarten enz. Het JKI probeert naar vermogen deel te nemen aan alle activiteiten georganiseerd door de priorij met welke zij verbonden is. Het JKI wil op die manier het apostolaat van de Priesterbroederschap ondersteunen.

### Dagprogramma

Het dagprogramma moet altijd volgende elementen omvatten:

- H. Mis
- JKI-lied: “Spreid om ons uwe mantel”
- Drie JKI-gebeden
- Voordracht
- Gezamenlijk rozenhoedje

Beste gelovigen, u ziet dat wij de jeugd niet aan hun lot willen overlaten. Zij zijn slachtoffers van hun tijd. Men kan het belang van zulke jeugdinitiatieven niet overschatten. Het JKI ging in 1995 in Vlaanderen en Nederland van start met veel ups en downs. Sinds oktober 2022 hebben we dit terug bij ons in Vlaanderen opgenomen, daar er nu meer mogelijkheden zijn. De eerste jaren vergen de meeste inspanning en geduld, maar met



de mooie groep kinderen van de Eucharistische Kruistocht en met de groep catechismuskinderen ziet de toekomst er goed uit. De bedoeling is dat de catechismuskinderen en de kinderen van de E.K., zodra ze de leeftijd bereikt hebben, kunnen opgevangen worden in het JKI. We zijn een fundament aan het leggen voor de toekomst, voor een nieuwe christelijke jeugd. Laat ons bidden voor onze jeugd, voor de E.K., voor het JKI opdat God

het moge zegenen. Ik wil in het bijzonder ook de mensen die naar de aanbidding komen, vragen om deze intenties mee te nemen in hun gebed. Ik wil de ouderen, de zieken en de eenzamen oproepen tot gebed en offer voor deze jeugd. God zegent het lijden, dat met liefde gedragen wordt. Of zoals priester Poppe zegt: “werken is goed, bidden is beter, lijden is het beste”.



Groepsfoto van het JKI internationaal weekend te Antwerpen (9, 10 en 11 december 2022). Er kwamen groepen uit Vlaanderen, Gerwen, Leiden en Utrecht.

## Verslag van een nieuwe JKI'er uit het JKI Antwerpen.

Voor mij was het JKI-weekend een fijne kennismaking met de andere leden. Als toetredend gelovige is het een bevestiging en motivatie om mij verder te verdiepen in het katholicisme. Je ontmoet mensen waarvan je weet dat ze in de hedendaagse wereld met dezelfde zaken botsen en waarvan je weet dat ze dezelfde richting uit willen gaan dan jijzelf.

De jongeren van het JKI zijn heel open waardoor je gemakkelijk aan de babbel gaat. Samen met een weekend dat goed in elkaar gestoken is, zorgt dit voor een mooie combinatie van vriendschap en geloof. Ikzelf ben maar één dag geweest, maar dit vond ik een evenwichtige dag en perfect als eerste kennismaking met de vele jongeren en de gedachte achter het JKI. Bedankt hiervoor!



Zaterdag 28 januari: bijeenkomst van het JKI in de Priorij. De jeugd kijkt omhoog! >>> **Volgende bijeenkomst zondag 26 februari.**

## Verslag van de JKI-leider van het JKI Leiden (NL).

In het weekend van 9-11 december hadden wij opnieuw ons gebruikelijke internationale JKI-weekend in Antwerpen. Het was een mengeling van oud en nieuw. Daarmee bedoel ik dat het een gemixte groep was, anders dan vorig jaar. Dit was mijn 2de internationale JKI-weekend in Antwerpen. Afgelopen jaar zag ik vooral deelnemers waarmee ik ben gestart toen ik zelf binnentrad in JKI-Leiden. Maar de meeste deelnemers van vorig jaar zijn het seminarie ingegaan, 30+ geworden of nu getrouwd.

Dit jaar waren er meer aanmeldingen dan vorig jaar. Het was een groep van 50 met veel nieuwe JKI-deelnemers: enkele pas bekeerden of die onderweg zijn naar bekering, een paar die de leeftijd hadden bereikt om aan te sluiten bij het JKI, anderen die vanuit de Novus Ordo de traditie ontdekt hebben en tenslotte de oude bekende JKI'ers. Wij begonnen het weekend op vrijdagavond met de Heilige Mis en vervolgens gingen wij gezellig met elkaar aan tafel. Na het avondeten zagen we het Nederlands elftal spelen in de kwartfinale van de World Cup, het was een spannende wedstrijd en liep onverwacht uit. Nadien sloten wij de avond af met het avondgebed en gingen wij naar onze slaapkamers.

De volgende dag was een dag om niet te vergeten, met vele verschillende activiteiten en de verjaardag van een nieuw JKI-lid. Wij begonnen de dag allereerst met de Heilige Mis, vervolgens gingen wij met z'n allen lunchen, waar heel bijzondere en mooie gesprekken plaatsvonden. De ene vertelde dat zij het tot nu toe een heel geslaagd weekend vond, aangezien de sfeer heel leuk en gezellig was. De ander vertelde hoe dankbaar ze waren voor het vinden van de traditie met haar talrijke vruchten. Zo sprak ik verschillende JKI'ers die dat die dag hetzelfde vertelden. Ikzelf vond het erg mooi om dit te horen, omdat ik hetzelfde ondervond in mijn eerste jaar. Wat ik en de mede JKI'ers mooi vonden, was de mix van de verschillende deelnemers die wij zelf nog nooit eerder hadden gezien. Dat maakte alle groepsactiviteiten leuker, omdat je telkens met andere gezichten zat. Een activiteit waar dit bijvoorbeeld plaatsvond, was het 'escape-room' waar je van elkaars talenten afhankelijk was. Daarna bezochten wij de mooie St. Andrieskerk, waar we door de pastoor een goede rondleiding kregen met veel informatie. 's Avonds keken we de apologetische film 'God is not dead'. Het was een bijzondere film die ook inzicht gaf over hoe protestanten naar God kijken en hoe het te vergelijken was met ons katholieken. Het was een inspirerende film en gaf ons als jeugd ook de push om sterker te staan in ons geloof. Na afloop kregen wij de ruimte van de priesters om onze mening(en) over deze film met elkaar te delen. Wat erg mooi verliep, want ieder kon zich wel inleven in de personages in de film en dit zorgde ook voor goede

gesprekken en mooie discussies met elkaar. Na afloop hadden wij een leuke quiz met thema's over de Kerk en de actualiteit. Wij hadden daarvoor 4-5 groepjes gemaakt en naar mijn beleving was dit de leukste avond, omdat er veel werd gelachen en er een hele leuke sfeer hing. Na een lange quiz sloten wij de dag af met het avondgebed en gingen weer beddewaarts.

De conferenties van de priesters waren geestelijk voedsel voor onze zielen. Het was aangenaam dat we in groepjes zaten en gelegenheid hadden om aan het einde van de lezingen een gespreksmoment met elkaar te hebben. Hierdoor kregen we de mogelijkheid om verdiepende vragen te stellen, om zo elkaar beter te leren kennen en om elkaars achtergrond beter te begrijpen.

De laatste dag van het weekend begon met de Hoogmis. Na afloop hadden we de gelegenheid om de parochianen te spreken bij de koffietafel met een lekker stukje gebak. Daarna lunchten we en hadden wij weer fantastische gesprekken over hoe het weekend was verlopen. We eindigden de middag met een leuk stadspel, waar wij elkaar moesten zoeken met onze live-locaties van onze telefoons.

Om af te sluiten deden we in de kerk een slotgebed, hield pater De Bruyn een woordje en gaf de zegen voor een goede reis terug naar huis.

Ikzelf heb erg genoten van het JKI-weekend, aangezien het een hele andere groep was dan vorig jaar. Ook hadden wij een pas gewijde priester in ons midden die de leeftijd had van de meeste JKI-deelnemers. Ik hoorde van verschillende jongeren (vooral diegenen, die voor het eerst waren meegekomen), dat zij het erg bijzonder vonden, dat er een jonge, pas gewijde priester in ons midden was, die niet alleen gezag had, maar ook over de kennis, het geduld en de deugden van een goede priester beschikte en de vruchten van het geloof aan ons kon overdragen. Temeer daar de tijd waarin wij leven, met een Kerk in crisis, tegelijkertijd ook een genadevolle tijd is en de traditie desondanks groeit. In het algemeen vond ik het persoonlijk een heel goed en mooi weekend met veel vruchten, met veel goede gesprekken en gezelligheid, met dank aan de mede-JKI-leiders en de priesters, de mensen in de keuken, de mensen die hebben geholpen met het opruimen en met name broeder René Maria!

Ik ben hierdoor zelf ook gestimuleerd om iets dergelijks in Leiden te organiseren, aangezien ik de vruchten van zo'n mooi weekend heb gezien en verschillende mensen heb horen zeggen dat ze niet konden wachten tot volgend jaar.



# HH. Harlindis en Renildis

† 12 oktober ong. 753, † 6 februari ong. 755,  
feestdag: 13 februari



Br. René Maria

In het jaar 2022 is het in Maaseik groot feest. Daar worden al eeuwenlang om de 25 jaar de relieken van de HH. Harlindis en Renildis in een tweedaagse processie naar Aldeneik en daarna weer naar Maaseik gedragen. Deze heiligen liggen aan de oorsprong van dit oude stadje. Hun gezamenlijke feestdag wordt in het bisdom Luik en Hasselt op 13 februari gevierd. Laat ons hun leven eens nader beschouwen aan de hand van de oude vita, die bij hun verheffing rond 860 werd geschreven.

Aan het eind van de 7de eeuw woont er een Frankische edelman genaamd Adalhart met zijn vrouw Grineware langs de Maas. Zij hebben het heidendom afgezworen en zijn waarschijnlijk door het missiewerk van de H. Lambertus christen geworden. Hun huwelijk wordt gezegend met drie kinderen; Harlindis en Relindis (of ook Reinula genoemd) en een jongen, Erlvinus. De kinderen worden groter en de ouders, die tussen een nog half heidense bevolking leven, horen over de goede opleiding in de Benedictijnse kloosters. Ze willen hun kinderen de best mogelijke opvoeding geven, ook al kost het veel geld en een tijdelijk afscheid. Zij sturen hun twee dochters naar het klooster van de zusters Benedictinessen in Valencina (Valenciennes). Daar leren zij niet enkel lezen en schrijven in het Latijn, maar ook het illustreren van boeken met mooie kleurtekeningen, het naaien van allerlei liturgische gewaden met edelstenen erop en allerlei andere handwerken. Bovenal echter leren zij God beminnen en de deugden beoefenen. Zo groeien de kinderen op tot fiere jonkvrouwen.

Dan keren Harlinde en Renildis terug bij hun ouders. Zij blijven echter de sluier dragen van hun toewijding aan God. Wanneer zij op pad zijn en hier en daar restanten zien van heidense offers bij bomen of stenen afgodsbeelden, komen zij met de

knechten van hun vader terug om deze af te breken en op te ruimen. Zij leren de armen het ware geloof en worden zo de wegbereidsters voor Hubertus en Willibrordus. Maar hun hart is nog niet voldaan. Zij willen geheel aan God toebehoren en Hem dienen in een klooster. Om dit verlangen tegemoet te komen, zoeken Adalhart en Grineware in hun gebied een plaats die geschikt is en genoeg bescherming biedt voor een klooster voor vrouwen. Zij zoeken, maar vinden niet wat hun hart bevredigt. Triestig peinen zij dag en nacht, waar zij dan wel het klooster zullen bouwen. God, de trooster van allen die op Hem vertrouwen, herinnert Adelart aan een moerassig stuk grond langs de Maas, met eikenbomen ernaast. Hij gaat erheen en vindt in dit eikenbos een bron met veel en helder drinkwater. Hij dankt God en keert huiswaarts.

Nu worden de voorbereidingen getroffen om het klooster te bouwen. Veel mannen en vrouwen uit de geburen helpen de fundamenten van het klooster leggen. Opdat het werk sneller gaat, komen ook Harlindis en Renilda vroeg in de morgen stenen zoeken in de Maas en dragen deze in hun schort naar de plaats waar het klooster en de kerk verrijzen. Zij willen met de stenen een mozaïekvloer leggen in de kerk. De mensen uit de buurt zijn blij verrast en met veel ijver wordt er verder gewerkt! Maar terwijl zij eens zo van de Maas terugkomen en via een kleine brug de Bosbeek oversteken, ontmoeten zij hun vader. Deze wil niet dat zij dit soort knechtenwerk doen en vraagt, wat zij in hun voorschoot dragen. Zij zeggen prompt: "Bloemen vader" en wanneer zij vol vertrouwen hun voorschoot openen vallen er bloemen uit. Sindsdien wordt dit brugje over de Bosbeek 'het leugenbrugske' genoemd.

Wanneer het klooster klaar is, heet de plaats 'Eike'. Adalhardus en Grineware sterven en





worden begraven in het klooster van hun dochters. Harlindis en Renildis doen er alles aan opdat de eredienst voor God zo waardig mogelijk geschiedt. Ze verlangen met heel hun wezen naar het eeuwig goede en drukken hun stempel op de hele omgeving door hun daden. Het nietsdoen of de ledigheid, een vijand van de ziel, vluchten zij zorgvuldig. Zij schrijven boeken met mooie illustraties, zij geven les, of zijn altijd met één of ander nuttig werk bezig. Toch probeert de duivel hen op allerlei manieren te bekoren of te tergen. Tijdens een nachtelijke gebedsstonde wordt de duivel woedend op de geloofsijver van beide zusters. Om een einde te maken aan het gebed, dat de duivel door merg en been snijdt, sluipt deze stilletjes naderbij en blaast met z'n vuile zwaveladem de kaarsen uit. Maar, nog voordat de aanwezigen kunnen bekomen van hun schrik, daalt een engel uit de hemel neer, steekt de kaarsen weer aan en jaagt de duivel terug naar z'n hellekrochten.

De HH. Willibrordus en Bonifatius geven het klooster de regel van de Benedictijnen en stellen Harlindis als abdis aan. Met twaalf andere goed opgeleide maagden leven zij volgens de gemeenschappelijke regel. Zij maken allerlei gewaden met parels en edelstenen bewerkt en veel meisjes komen bij hen leren. Nu nog worden er enkele kunststukken van hen in de schatkamer van Maaseik getoond. De HH. Willibrord en Bonifatius komen graag langs om er gewaden of boeken voor hun missietochten te verkrijgen en kort te rusten. Rond het jaar 750 krijgt Harlindis hoge koorts. Zij vermaant haar zusters in het religieuze leven te volharden en zo eens de hemelse glorie te erven. Zij sterft op een 12de oktober. Wanneer Bonifatius er is, verheft hij Renildis tot abdis. Zij leidt het klooster met grote wijsheid. Door verstervingen weerstaat zij de aanvallen van de duivel tot zij op haar beurt in hoge ouderdom op 6 of 8 februari sterft.

Korte tijd na haar dood komt er een blinde vrouw, Hedwega, bij de heilige zussen om genezing bidden. Onmiddellijk wordt zij verhoord en ziet zij weer. Veel zieken komen daarop naar Eike, later Aldeneike genoemd. Velen worden er genezen en bezetenen bevrijd. In de negende eeuw begint het hout van de kerk te vergaan. De abdis Ava laat de kerk afbreken en een stenen kerk bouwen. Franco, de bisschop van Luik komt op 22 maart waarschijnlijk tussen 860 en 870 de relikwieën van Harlindis en Renildis verheffen, vanaf dan worden ze als heiligen vereerd. Kort daarop komen Noormannen alles plunderen, zij verwoesten de kerk, maar deze wordt vijftig jaar later opnieuw



gebouwd en de relikwieën op het hoogaltaar geplaatst. Er wordt een kapittel aan verbonden en processies trekken erheen.

In de 13de eeuw komt ten zuidwesten van Aldeneik een nieuwe, snelgroeiende nederzetting op. Door graaf Arnold IV van Loon krijgt deze nederzetting, Maaseik, stadsrechten. Op het eind van de zestiende eeuw is de Kerk van Aldeneik niet veilig genoeg met de protestantse troepen in de nabijheid. Harlindis en Renildis worden op 22 maart 1571 met processie en gezangen in de kerk van het ommuurde Maaseik in veiligheid gebracht.

Laat ons deze heiligen die zoveel gedaan hebben voor de opvoeding van de vrouwelijke jeugd en de ondersteuning bij de missionering van onze gewesten in hoge ere houden. En mogen zij op hun beurt ons helpen door hun gebeden!



## BRONNEN

- 'Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen', deel 4, door J.A.F. Kronenburg CSSR, Tweede druk, Amsterdam 1904.
- Uit de 'Acta Sanctorum' op 22 maart bij 'Herlinde et Reinilda seu Renilde': [https://www.heiligenlexikon.de/ActaSanctorum/22\\_Maerz.html](https://www.heiligenlexikon.de/ActaSanctorum/22_Maerz.html)
- <https://www.harlindisrenildis.be/>

# Aankondigingen

WO  
06.02

## Feest van Sint-Amandus

19 u. H. Mis in de Sint-Amanduskapel (Gent)

WO  
15.02

## Militia Immaculatæ voor mannen

mannen Bijeenkomst MI in Bierbeek

- H. Mis om 20.00 u.

- Voordracht: Pater Maximiliaan Kolbe

ZO  
12.02

## Bijeenkomst E.K.

te Antwerpen na de Hoogmis.

ZO  
19.02

## Triduum van eerherstel

*Veertig-ureengebied als eerherstel voor de zonden begaan tijdens carnaval wordt vervangen door een Triduum van eerherstel*  
Aanbidding van 16.30 u. tot 18.30 u. op zondag 19, maandag 20 en dinsdag 21 februari met de Zeven Boetepsalmen en de litanie van alle heiligen.

WO  
22.02

## Aswoensdag

Vasten & onthouding!

ZA  
25.02

## Vastenrecollectie

Zie blz. 8.

ZO  
26.02

## JKI bijeenkomst

Info: E.H. De Bruyn ([j.debruyne@fsspx.email](mailto:j.debruyne@fsspx.email))

## Catechismus voor volwassenen

Antwerpen: vrijdag 10 & 17 februari;  
vrijdag 10 & 17 maart

Gent:  
2de & 4de Zondag van de maand na de Hoogmis

## Geloofsverdieping

Iedere 2de en 4de donderdag van de maand - 18u tot 19u

Interesse: [j.debruyne@fsspx.email](mailto:j.debruyne@fsspx.email)

## Retraites

Geestelijke oefeningen

- Ma 10/04 – Za 15/04
- Ma 24/07 – Za 29/07

Mariale retraite

- 11/09 – 16/09



Geestelijke oefeningen van januari 2023

ZO  
04.06

## H. Vormsel in de Sint-Jozefskerk te Brussel

Info over de voorbereiding en inschrijvingsformulier binnenkort beschikbaar bij E.H. L. Bochkoltz



### INTERESSE?

Contacteer  
E.H. Jan De Bruyn,  
[j.debruyne@fsspx.email](mailto:j.debruyne@fsspx.email),  
0499 69 29 03

### WANNEER?

Elke 2de en 4de  
donderdag van de  
maand, van 18u-19u,  
**met vragenronde**

### WAAR?

In de Priorij van het  
Allerheiligste Sacrament,  
Hemelstraat 23,  
2018 Antwerpen

# FSSPX in de Benelux

## 1. Antwerpen Priorij van het Allerheiligste Sacrament

Hemelstraat 23, 2018 Antwerpen  
Tel. : +32 (0)3 229 01 80  
e-mail: [hemelstraat.info@fsspx.be](mailto:hemelstraat.info@fsspx.be)

**Zon- en feestdagen**  
Gelezen H. Mis 7.30 u.  
Hoogmis 10.00 u.

**Weekdagen**  
Ma, Di, Do, Vr 18.30 u.  
Wo 7.30 u.  
Za 10.00 u.

Aanbidding Ma, Di, Do, Vr 17.00 - 18.30 u.

## 2. Gent Sint-Amanduskapel

Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent  
Tel. : +32 (0)3 229 01 80

**Zon- en feestdagen**  
Hoogmis 10.00 u.

## 3. Brussel Christus Koning Priorij

Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel. : +32 (0)2 550 00 20  
e-mail: [info@fsspx.be](mailto:info@fsspx.be)

**Zon- en feestdagen**  
Gelezen H. Mis —

**Weekdagen**  
Gelezen H. Mis 7.15 u.  
Dinsdag 8.30 u.

## 4. Brussel St. Jozefkerk

Square Frère Orban 1040 Brussel  
Tel. : +32 (0)2 550 00 20

**Zon- en feestdagen:**  
Gelezen H. Mis 8 u.  
Hoogmis 10.30 u.

**Weekdagen**  
Gelezen H. Mis 18.00 u.

## 5. Namen Kapel Saint-Aubain

Rue Delvaux 8, 5000 Namur  
Tel. : +32 (0)2 550 00 20

**Zon- en feestdagen**  
H. Mis 9.00 u., 10.30 u.

**Weekdagen**  
Zaterdag 10.00 u.

## 6. Quiévrain Carmel du Sacré-Coeur

Rue des Wagnons 16, 7380 Quiévrain  
Tel. : +32 (0)65 45 81 65

**Zon- en feestdagen**  
Hoogmis 10.00 u.

**Weekdagen**  
Gelezen H. Mis 8.00 u.

## 7. Steffeshausen Heilig Hartkerk

Steffeshausen 5, 4790 Burg Reuland  
Tel. : +32 (0)80 420 197  
e-mail: [vog.pius5.asbl@hotmail.com](mailto:vog.pius5.asbl@hotmail.com)

**Zon- en feestdagen**  
Hoogmis 9.30 u.

## 8. Gerwen Priorij St. Clemens

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen -Gerwen  
Tel. : +31 (0)40 283 45 05  
e-mail: [stichtingsintjozef@fsspx.nl](mailto:stichtingsintjozef@fsspx.nl)

**Zon- en feestdagen:**  
Hoogmis 10.30 u.

**Weekdagen**  
Ma, Di, Do 18.30 u.  
Wo, Vr 7.15 u.  
Za 8.30 u.

## 9. Leiden Kapel Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Sumatrastraat 197, 2315 BD Leiden  
Tel. : +31 (0)40 283 45 05

**Zon- en feestdagen**  
Hoogmis 10.30 u.

**Weekdagen**  
Vr 19.00 u.  
Za 9.00 u.

## 10. Utrecht Sint Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21, 3512 GS Utrecht  
Tel. : +31 (0)40 283 45 05

**Zon- en feestdagen**  
Hoogmis 10.30 u.

**Weekdagen**  
Vr 18.30 u.  
Za 9.00 u.

## 11. Kerkrade (Duitstalig) Kerk St. Maria ter Engelen

Pannesheiderstraat 71,  
6462 EB Bleijerheide/Kerkrade  
Tel. : +31 (0)45 567 13 97

**Zon- en feestdagen**  
Hoogmis 9.30 u.

De erediensten worden verzorgd door  
de priesters van de Priorij St. Bonifacius  
Bottroper Strasse 295,  
D-45356 Essen  
Tel. : +49 (0) 20 166 49 22

## 12. Luxemburg Kapel Saint Hubert

Lameschmillen, 3316 Bergem  
Tél. : +352 (0) 6 21 37 84 14  
Tél. : +32 2 550 00 20

**Zon- en feestdagen**  
Hoogmis 8.30, 10.30 u.

### De Monstrans

is het mededelingenblad van de  
Priesterbroederschap Sint-Pius X,  
van de  
Priorij van het Allerheiligste Sacrament,  
Hemelstraat 23,  
2018 Antwerpen.

**Verantwoordelijke uitgever**  
E.H. Joseph Verlinden, Prior

De Monstrans wordt  
u thuis opgestuurd,  
indien u het ons laat weten.

**Om de FSSPX in ANTWERPEN te steunen**  
IBAN : BE84 4062 0609 1159



Priesterbroederschap Sint-Pius X



F S S P X

De Priesterbroederschap Sint-Pius X (*Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii Decimi* – afgekort: FSSPX) is een internationale broederschap van bijna 700 priesters, gesticht in 1970 door Mgr. Lefebvre. Haar voornaamste doel is de vorming en ondersteuning van priesters. Zij heeft ook broeders, zusters en een derde orde voor leken.

Het doel van de Priesterbroederschap Sint-Pius X is het Katholieke geloof te bewaren in haar volheid en zuiverheid, door niets te veranderen, niets toe te voegen of niets weg te nemen van de waarheid, die de Kerk altijd heeft geleerd, en deugden ervan te verspreiden, vooral door het Rooms-Katholieke priesterschap. Een authentiek geestelijk leven, de sacramenten en de traditionele liturgie zijn de voornaamste middelen om de deugd en heiligheid te koesteren, en om het goddelijk leven van de genade tot de zielen te brengen.

*De Monstrans* probeert een kanaal voor het werk van de Priesterbroederschap Sint-Pius X in Vlaanderen te zijn om zielen te bereiken. We trachten te helpen om het geestelijk leven te verdiepen, de geschiedenis van het Christendom te begrijpen en het koningschap van Christus Koning in de Christelijke samenleving te herstellen in elk aspect.