

MEI - JUNI 2022

# Informatieblad



In dit voorwoord wil ik u alvast uitnodigen voor de **Sacramentsprocessie op 19 juni a.s. in Gerwen**, waaraan u hopelijk massaal wilt gaan deelnemen! De Missen in Leiden en Utrecht vallen op die zondag uit. Degenen die niet naar Gerwen kunnen komen, zijn gedispenseerd van misbezoek, maar moeten op die zondag dan wel thuis iets gelijkwaardigs doen, zoals het bidden van de vaste en veranderlijke misgebeden, gevolgd door een geestelijke Communie.

Als u naar Gerwen komt, zult u getuige zijn van enkele kleine veranderingen in de oude St. Clemenskerk, waaronder de aanwezigheid van een Piëta uit het atelier van Friedrich Wilhelm Mengelberg, gepolychromeerd, maar indertijd overgeschilderd. De jeugd van onze St. Willibrordkerk in Utrecht heeft ervoor gezorgd dat dit mooi beeldhouwwerk bij ons in kerkelijk gebruik blijft!

In de St. Willibrordkerk hebben we trouwens een bijzondere Kruisweg, Mengelberg gesigneerd, waarop Maria te zien is op die staties, van zodra Jezus Zijn kruis heeft opgenomen. Zij raakt het kruis, helpt het dus dragen, of smeekt voor Jezus. Maria wordt als Medeverlosseres getoond. We zien haar op de 13<sup>e</sup> statie, zoals we gewend zijn, als de Moeder van Smarten. Welk een berusting! Zie de Dienstmaagd van de Heer! Bij het binnenkomen in de kerk, zien we meteen rechts ook een Piëta, eveneens van Mengelberg, gepolychromeerd (zie voorblad). We komen dus altijd binnen langs de Moeder van Smarten. De woorden uit het Boek Judith (13, 23 v.) kunnen we op Maria toepassen: “Uw lof zal nooit wijken uit de mond van de mensen, die de macht van de Heer voor immer blijven gedenken. Om hunnentwil hebt gij uw leven niet gespaard, vanwege de nood en de ellende van uw volk. Maar gij hebt redding gebracht in hun ongeluk voor het aangezicht van onze God”.

De H. Petrus Canisius zegt: “Onder het Kruis baarde zij onder smarten, daar baarde zij de zaligheid van alle mensen, en daardoor is zij de Moeder van ons allen geworden”. (*de Beata Maria Virgine*) “Jezus zag Zijn Moeder staan en naast haar de leerling, die Hij beminde. En Hij sprak tot Zijn Moeder: Vrouw, ziedaar uw zoon. Daarna sprak Hij tot de leerling: ziedaar uw Moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich op.” (*Jh. 19, 26-27*) Welk een ruil: in plaats van Jezus Johannes! Maar Maria heeft het begrepen: zij moet afstand doen van haar Kind, om Het in ontelbare genadekinderen terug te krijgen. Zo neemt Maria Johannes aan, en met hem ons allen! En zij verkreeg de liefde van deze leerling als zoon, en daarmee ónze kinderliefde! Jezus heeft ook tot Johannes gesproken, en zo tot ons: “Neem Maria tot Moeder. Vergeet nooit, wat zij, uw Moeder, heeft moeten verduren om haar kinderen het genadeleven te schenken!” Johannes begreep, wat de Verlosser bedoelde. Wij ook! Daarom willen wij een beeld van de Moeder van Smarten, opdat we nooit aan de gepaste dankbaarheid, kinderlijke liefde en het medelijden met de Moeder van Smarten voorbij zullen gaan. Bij de Sacramentsprocessie zullen we weer bij elkaar zijn als een grote Godsfamilie, mooi beeld van de Kerk, en daarmee Maria eren als ons aller Genademoder, die niets liever ziet dan dat wij samen optrekken en dat het onder ons harmonieert!

*Pater Carlo de Beer*

# Maria: de maagdelijke Moeder van God

*Uw Levensleer, Walter Farrell en Martin J. Healy*

## De plaats van Maria in de wereld van God

De wijsheid van God strekt zich machtig van het ene einde van de wereld tot aan het andere uit en ordent alles op aangename wijze. In het patroon van de goddelijke Voorzienigheid heeft ieder ding zijn eigen plaats. God maakt ieder ding en iedere persoon geschikt voor zijn eigen plaats in Zijn plan voor de wereld. Toen God de Vader besloot om Zijn eniggeboren Zoon in de wereld te zenden, die geboren zou worden uit een vrouw, heeft Hij een Vrouw uitgekozen en haar gereed gemaakt om de waardige Moeder te zijn van zulk een verheven Zoon. Wanneer wij een erg goed kind ontmoeten, zijn we al heel gauw geneigd te zeggen “Het moet een bijzonder goede moeder hebben gehad”. Wij vinden een verklaring voor de goedheid van het kind in de goedheid van zijn moeder. Wij menen dat het de goedheid van de moeder is, die het kind goed heeft gemaakt. Maar in het mysterie van de Menswording is het tegenovergestelde waar. Maria van Nazareth is de volmaakte Moeder van God, omdat haar Zoon, die God is, haar zo heeft gemaakt. Omdat de Zoon van God al-heilig en aller-volmaaktst is, moet Maria, Zijn Moeder naar het



vlees, zo heilig en volmaakt zijn als maar mogelijk is. God heeft Zijn blik niet over alle vrouwen in de wereld laten gaan en getracht om te ontdekken welke de meest geschikte was om de moeder van Zijn Zoon te zijn. Maria werd niet door God uitgekozen, omdat Hij vond dat zij de meest volmaakte van de vrouwen was. Veeleer heeft Hij haar tot de volmaakte Vrouw gemaakt, omdat Hij haar had uitgekozen om de Moeder van Zijn Zoon te zijn.

Als God is Christus het wezen van de heiligheid. Zelfs als mens is Christus absoluut zondeloos. Zijn menselijke natuur werd nooit bevlekt hetzij door de erfzonde hetzij door persoonlijke zonde. Evenmin ondervond Hij die ongeordende begeerlijkheid, welke in de mens het resultaat is van de erfzon-

de. Daarom was het zonder twijfel passend, dat de Moeder van een zo heilige Zoon ook zonder zonde zou zijn. God heeft Maria gevrijwaard zowel voor de erfzonde als voor persoonlijke zonde, omdat zij de Moeder van Zijn Zoon zou zijn.

### De Onbevleete Ontvangenis

De H. Maagd Maria was een menselijk wezen, dat door middel van vleeselijke voortplanting afstamde van Adam. Zij had een menselijke vader en een menselijke moeder. Daarom zou zij, als ze niet was uitgekozen om de Moeder van God te worden, evenals elke andere afstammeling van Adam op het ogenblik van haar ontvangenis in de schoot van haar moeder in de erfzonde gevallen zijn. Maar omdat zij de Moeder zou worden van Zijn Zoon, heeft God haar ziel van het allereerste ogenblik van haar ontvangenis in de schoot van haar moeder af voor de smet van de erfzonde behoed. God heeft dit gedaan door op het ogenblik zelf dat Hij de ziel van Maria schiep en haar met haar lichaam verenigde, in die ziel de goddelijke genade in te storten. Hij deed dit krachtens de verdiensten van Christus. Geen enkele afstammeling van Adam ontvangt de genade tenzij door de verdiensten van Christus. De Moeder van Christus vormde op deze wet van de genade geen uitzondering. Evenals elk ander menselijk wezen dat door vleeselijke voortplanting van Adam afstamt, moest ook de H. Maagd Maria door het Bloed van Christus worden vrijgekocht. Maar terwijl elk ander menselijk wezen van de smet van de erfzonde moet wor-

den schoongewassen – die het door de vleeselijke voortplanting van Adam heeft opgelopen – behoefde de Maagd Maria niet van de erfzonde te worden schoongewassen. Zij heeft deze smet van de zonde nooit opgelopen. Door de genade van Christus werd zij van het eerste ogenblik van haar ontvangenis in de schoot van haar moeder af voor de smet van de zonde gevrijwaard. Dit is de leer van de Onbevleete Ontvangenis van de Moeder van



God. Omdat de betekenis van deze leer heel vaak verkeerd begrepen wordt, is het wellicht goed er hier op te wijzen, dat het leerstuk over de Onbevleete Ontvangenis van de Maagd Maria een ander is dan dat over de maagdelijke geboorte van Christus. De leer over de Onbevleete Ontvangenis houdt in, dat Maria werd gevrijwaard voor de smet van de erfzonde van het eerste ogenblik van haar ontvangenis in de schoot van haar moeder af. De leer over de maagdelijke geboorte van Christus betekent, dat Christus in de schoot van Maria ontvangen werd door de H. Geest zonder enige tussenkomst van een menselijke vader.

### De zondeloosheid van Maria

Omdat God Maria voor de smet van de erfzonde heeft behoed, daar zij de Moeder van Zijn Zoon zou worden, volgt hieruit vanzelf, dat Hij Maria ook zal hebben behoed voor de smet van elke persoonlijke zonde. Zoals de goedheid van de ouders een eer betekent voor hun kinderen, zo brengt ook de zondigheid van de ouders schande over hun kinderen. Maar het is niet passend, dat de Moeder van God schande zou brengen over haar goddelijke Zoon. Daarom heeft God Maria voor elke persoonlijke zonde behoed, zowel voor doodzonde als voor dagelijkse zonde. Door de genade van God, die op het ogenblik van haar ontvangenis in haar ziel werd ingestort, was Maria absoluut zonder zonde. Zij werd nooit besmet door de erfzonde en heeft evenmin ooit een persoonlijke zonde bedreven, zelfs niet de geringste dagelijkse zonde.

### De volheid van de genade van Maria

De zondeloosheid van Maria is hoofdzakelijk te danken aan de volheid van genade, die God haar schonk. Maar Maria staat dicht bij Christus dan welk ander menselijk wezen ook, omdat Hij aan haar Zijn vlees ontleende, in haar schoot verbleef en ongeveer dertig jaar lang vertrouwelijk met haar heeft geleefd. Hoe dicht iemand staat bij Christus, de bron van alle genaden, des te groter is de graad van genade, die hij van Christus ontvangt. Daarom heeft Maria van Christus een volheid van genade ontvangen, die aan geen enkel ander schepsel is verleend. Haar Onbevleete Ontvangenis heeft haar waardig gemaakt om de Moeder van God te zijn. Toen de Zoon van God in haar schoot mens werd en zolang Hij bij haar verbleef tot aan de tijd van Zijn openbaar leven, heeft de voortdurende aanwezigheid van de bron van alle genaden Maria in de staat van genade bevestigd. Tenslotte geniet Maria na haar dood en opneming in de Hemel daar de volheid van genade en glorie.

### De maagdelijkheid van Maria

Een van de meest verbazingwekkende voorrechten van Maria is het feit, dat zij niet alleen de Moeder van God is, maar de maagdelijke Moeder van God. Maria heeft Christus ontvangen als maagd. Zij heeft Christus gebaard, terwijl zij maagd bleef. En zij is heel haar leven maagd gebleven. Wij staan hier tegenover twee wonderen van de natuur, en als we de term wonder



in een algemene zin gebruiken, tegenover een wonder van de genade. Op de eerste plaats heeft Maria een kind in haar schoot ontvangen zonder tussenkomst van een menselijke vader. Normaal gesproken ontvangt een vrouw haar kind door vleselijke gemeenschap te hebben met een man. Normaal gesproken verliest de vrouw bij die daad haar maagdelijkheid. Normaal gesproken vindt er geen ontvangenis plaats zonder mannelijk zaad van het menselijk geslacht. Maar bij de ontvangenis van Christus was er geen menselijke vader en geen mannelijk zaad. In plaats daarvan heeft God zelf, de H. Geest, op wonderbare wijze Christus in de schoot van Maria verwekt. Daarom is zij bij de ontvangenis van Christus maagd gebleven. Bovendien, al stellen wij ons voor dat een vrouw haar fysieke maagdelijk-

heid bij het ontvangen van een kind heeft behouden, dan zal zij deze fysieke maagdelijkheid normaal gesproken bij de geboorte van het kind verliezen. Maria bracht Christus echter op een wonderbare wijze ter wereld, dat wil zeggen Christus kwam uit de schoot van Maria te voorschijn zonder haar maagdelijkheid te schenden. Tenslotte, ook al waren Maria en Jozef dan ook werkelijk gehuwd, door de overvloedige genade van God hebben zij heel hun huwelijksleven lang een gelofte van maagdelijkheid onderhouden. Zij hebben nooit huwelijksgemeenschap met elkaar gehad. Zo is Maria altijd maagd gebleven. De blijvende maagdelijkheid van Maria is tegelijk een getuigenis van de kracht en de heiligheid van Christus en van de minnende gehoorzaamheid van Maria aan de Wil van God.

De blijvende maagdelijkheid van Maria is niet zo verrassend, als wij bedenken dat Maria de Moeder is van God. Christus is de waarachtige en natuurlijke Zoon van God. Het is niet passend, dat Hij nog een andere natuurlijke Vader zou hebben. Het was niet passend, dat God Zijn Vaderschap met een mens zou delen. Christus is ook het Woord van God. Als het Woord van God komt Hij zonder schade toe te brengen voort uit Zijn Vader. Het was passend, dat Hij ook uit Zijn Moeder voortkwam zonder haar maagdelijkheid te schenden. Hij kwam om de zonden van de mensen weg te nemen. Maar als Hij door middel van een menselijke vader door Maria ontvangen was, zou Hijzelf onderworpen geweest zijn aan de erfzonde. Het was niet passend, dat Hij onderworpen was aan de zonde die Hij kwam vernietigen. Hij kwam opdat de mensen op geestelijke wijze door de H. Geest zouden herboren worden. Daarom was het passend, dat Hijzelf door de H. Geest ontvangen werd. Hij kwam om de ongeschondenheid van de menselijke natuur te herstellen. Het was niet passend, dat Hij de fysieke maagdelijkheid van Zijn Moeder schond. Tenslotte is Hij het, die ons heeft bevolen vader en moeder te eren. Het was passend, dat Hij de eer aan Zijn Moeder verschuldigd niet verminderde door bij Zijn geboorte haar maagdelijkheid te vernietigen.

Opdat haar maagdelijkheid volmaakt zou zijn, heeft Maria haar door een gelofte aan God toegewijd. Omdat het Oude Testament het voortbrengen van kinderen voor het uitverkoren volk

van God tot een kwestie van plicht had gemaakt, heeft Maria geen absolute gelofte van maagdelijkheid afgelegd, voordat zij van de Engel Gabriël had vernomen, dat zij de Moeder van Christus zou worden. Toen heeft zij samen met de H. Jozef, haar echtgenoot, deze gelofte afgelegd.

### Het huwelijk van Maria en Jozef

Ondanks haar blijvende maagdelijkheid was Maria werkelijk met de H. Jozef gehuwd. Om rechtvaardig te zijn tegenover haar Zoon, haarzelf en de gemeenschap was het noodzakelijk dat zij gehuwd was. Als zij niet gehuwd geweest was, zouden de mensen hebben gezegd dat haar Zoon een onwettig kind was, de vrucht van een zondige gemeenschap. Christus had de naam, de bescherming en de zorg van een menselijke vader nodig. Als Maria niet gehuwd was geweest, zouden de Joden haar als een overspelige hebben kunnen beschouwen en haar hebben kunnen stenigen of haar goede naam ontnemen. Bovendien, omdat Jozef de echtgenoot was van Maria, is hij een getuige van de wonderbare ontvangenis en geboorte van Christus. Hij bevestigt het verhaal van Maria over de ontvangenis en de geboorte van haar goddelijk Kind.

Het huwelijk van Maria en Jozef was een werkelijk huwelijk. Zij waren met elkander verenigd door de band van wederkerige liefde, een liefde van de geest. Zij gaven elkander die huwelijksrechten, welke het wezen van het huwelijk vormen, hoewel zij door hun

geloofte van maagdelijkheid overeenkwamen die rechten nooit te gebruiken. En hun huwelijk werd gezegend door een Kind, waaraan zij hun ouderlijke liefde, zorg en opvoeding gaven.

### **Maria: de Moeder van God**

Maria werd de Moeder van God op het ogenblik van de Menswording. Het was een ogenblik waarop God haar rijkelijk had voorbereid. Door de volheid van genade, welke Hij haar schonk, had Maria een leven geleid van gehoorzaamheid aan de Wil van God. Elk van haar gedachten en haar daden was gevormd in de brandende smeltkroes van de caritas, de liefde tot God. Zij had zelfs het besluit genomen zichzelf door een gelofte van maagdelijkheid aan de dienst van God toe te wijden. Op het door God gekozen ogenblik verscheen haar de Aartsengel Gabriël in vleselijke gedaante en kondigde haar het grote doel aan, waarvoor God haar had uitgekozen. “Wees gegroet, vol van genade,” sprak hij, en zijn woorden gaven haar waardigheid aan om de taak te vervullen waarvoor zij was bestemd. “De Heer is met u,” zo ging hij voort en in deze woorden kondigde hij de ontvangenis aan, die ging plaats grijpen. Toen Maria de volledige instemming gaf van haar liefdevol gehoorzaam hart in de woorden “Mij geschiede naar uw woord”, was het huwelijk tussen God en de menselijke natuur voltrokken. God was mens geworden en in de toestemming van Maria had heel het mensdom zijn instemming betuigd met zijn eigen veredeling in de Godmens, Christus. Eva had Adam verleid tot vernietiging van

het menselijk geslacht. Maria ontving Christus tot redding van het menselijk geslacht.

### **Jezus: het Kind van Maria**

De Zoon van God, Jezus Christus, werd ontvangen in het vlees van Maria, de Maagd van Nazareth. Daarom was Hij een mens zoals andere mensen. Hij was van het geslacht van Adam. Hij was ook, zoals door de profeten was voorspeld, van de familie van David, een lid van het koninklijk huis van Israel. Maar het werkende beginsel van Zijn ontvangenis in de schoot van Maria was de H. Geest, God zelf. Het is natuurlijk waar, dat het God was, alle drie de Personen van de Allerheiligste Drie-eenheid, die Christus in de schoot van Maria heeft verwekt. Maar God zelf schrijft deze daad toe aan de derde Persoon, de H. Geest, omdat het een werk van de goddelijke Liefde is en in God is de H. Geest de Liefde van de Vader en de Zoon. Dit betekent niet, dat de





H. Geest de vader van Christus is. Om vader te zijn moet een persoon een kind verwekken, dat aan hemzelf in natuur gelijk is. God de Vader verwekt in God een Zoon, die in de goddelijke Natuur aan Hem gelijk is, die in feite identiek met Hem is in de goddelijke Natuur. Een menselijke vader verwekt een kind, dat aan hemzelf gelijk is in de menselijke natuur. Maar wanneer de H. Geest Christus in de schoot van Maria verwekt, verwekt Hij geen kind, dat aan Hemzelf gelijk is in de goddelijke natuur. Als God is de Zoon van God reeds goddelijk, alleen verwekt door God de Vader. De daad van de H. Geest vormt in Maria de menselijke natuur van de Zoon van God. Daarom is de H. Geest niet de vader van de Zoon van God in Maria.

Het Kind, dat in Maria ontvangen is, is het meest volmaakte Kind dat de wereld ooit heeft gekend. Omdat het werkende principe van de verwekking van Christus God zelf was, was het lichaam van Christus van het eerste ogenblik van zijn bestaan af op volmaakte wijze gevormd. Het had een redelijke ziel. De Zoon van God nam dit lichaam aan precies op het ogenblik van de instorting van de redelijke ziel. Zo is Maria van het eerste ogenblik van de ontvangenis van Christus in haar schoot af de Moeder van God. Feitelijk zou, als dit niet zo was, Maria niet de Moeder zijn van God, maar de Moeder van een menselijk wezen dat later door de Zoon van God werd aangenomen.

Bovendien was Christus, zoals wij al hebben gezien, geestelijk volmaakt.

Vanaf het eerste ogenblik van Zijn bestaan bezat Hij de absolute volheid van de genade van God. Zijn ziel was met God verenigd in de glorie van de gelukzalige aanschouwing van God. Hij bezat ingestorte kennis en was dientengevolge in staat tot vrije daden van Zijn wil. Daarom was Hij ook in staat van het eerste begin van Zijn bestaan als mens af voor de mensen de genade en de verlossing te verdienen.

Maria is waarlijk de Moeder van God. Wanneer wij de absoluut oneindige volmaaktheid van God beschouwen, de klaarblijkelijke menselijkheid van Maria en de niet minder klaarblijkelijke menselijkheid van haar Zoon Christus, zou dit een verbijsterende bewering kunnen schijnen. Maar ze is niettemin waar. Wanneer een moeder de geboorte schenkt aan een kind, geeft zij niet alleen geboorte aan een menselijke natuur, maar ook aan de persoon, die in die menselijke natuur bestaat. Wij zeggen niet dat Mevrouw Jansen de moeder is van een menselijke natuur. We zeggen dat zij de moeder is van Jan Jansen of van Piet Jansen of van Maria Jansen. Met andere woorden wij zeggen, dat zij de moeder is van de personen, aan wie zij de menselijke natuur heeft geschonken. Zo zeggen wij ook in de Menswording niet zo maar, dat Maria de moeder is van de menselijke natuur van Christus. Wij zeggen, en terecht, dat zij de Moeder is van de Persoon, die in die menselijke natuur bestaat, van de Persoon, aan Wie zij de menselijke natuur heeft gegeven. Omdat die Persoon God is, de Zoon van God, zeggen wij terecht dat Maria de Moeder is van God. Dit

goddelijk Moederschap is het grootste van de voorrechten van Maria en de bron van al haar andere door God geschonken voorrechten.

### **Maria: de Middelaress van de genade**

Zoals bij iedere moeder het geval is, is haar leven nauw verbonden met het leven van haar goddelijke Zoon. Zij heeft Hem in haar schoot gedragen. Zij heeft ter wereld gebracht in Bethleem, waardoor de oude profetie in vervulling ging. Zij is met Hem naar Egypte gevlucht om te ontkomen aan de toorn van Herodes, die het Kind zocht te doden. Jarenlang leefde ze met Hem in de verborgenheid van Nazareth. Zij vroeg Hem Zijn eerste wonder te verrichten tijdens Zijn openbaar leven. Zij was bij Hem op de Calvarieberg. Op Calvarië heeft zij in gehoorzaamheid aan de Wil van God afstand gedaan van haar moederlijke rechten op het leven van haar Zoon, haar rechten op Zijn blijvende kinderlijke liefde en zorg in deze wereld. Zij heeft haar eigen moederlijke doodstrijd aan God aangeboden voor de zaligmaking van de mensen. In vereniging met Christus offerde zij het leven van haar Zoon voor de verlossing van de mens. Zo heeft zij het recht verdiend om tot aan het einde van de tijden alle genaden van God aan de mensen uit te delen. Na haar eigen dood heeft haar goddelijke Zoon vanwege Zijn kinderlijke liefde voor haar, haar lichaam uit de dood doen opstaan en werd zij met ziel en lichaam in de Hemel opgenomen.



In de Hemel regeert zij als de Koningin van de engelen en de mensen.

Wanneer wij de uitzonderlijke plaats beschouwen die door God aan Maria gegeven is, wanneer wij nadenken over de grote voorrechten die God aan Maria heeft geschonken, dan zijn wij niet verrast over de hoog-verering van de katholieken voor Maria. Als God Maria zo hoog heeft geëerd, kunnen wij dan minder doen? Omdat al haar voorrechten, heel haar grote waardigheid te danken zijn aan de volmaaktheid en de waardigheid van haar Zoon, doet de eer welke wij aan Maria brengen geen afbreuk aan de eer die wij Christus betuigen. Veeleer is zij een passende hulde aan de Zoon, die zo'n grote Moeder voor zichzelf kon vormen.

# Steel de tijd!

De duivel had een wereldwijde vergadering bijeengeroepen.

In de openingstoespraak zei hij tot zijn demonen: “We kunnen de christenen niet hinderen naar de kerk te gaan. We kunnen ze ook niet hinderen hun Bijbel te lezen en daardoor de waarheid te kennen. We kunnen ze echter daarvan afhouden, dat ze een persoonlijke relatie, vol liefde, tot Jezus ontwikkelen en bidden. Als ze deze verhouding met Jezus verwerven, is onze macht over hen gebroken. En als ze bidden, zijn we in gevaar. Dus laat hen naar de kerk gaan. Laat hen hun levensstijl, maar steel hun tijd, zodat ze deze diepe relatie met Jezus niet kunnen opbouwen – en in geen geval bidden! Dat is mijn opdracht voor jullie, engelen van de onderwereld, leid hen daarvan af”.

“Hoe moeten wij dat uitvoeren?” vroegen zijn demonen.

“Houd hen voortdurend bezig met alle mogelijke en onbelangrijke bijkomstigheden van het alledaagse leven en denk steeds weer wat nieuws uit om hun gedachten te beheersen,” antwoordde de duivel. “Verleid ze ertoe, dat ze veel uitgeven, veel verbruiken en verkwisten en veel uitlenen. Bepaat de echtgenotes, zich helemaal op hun baan te concentreren en talloze uren op hun werk door te brengen. En overtuig de echtgenoten ervan, elke week zes tot zeven dagen te werken, elke dag 10 tot 12 uren. Zo kunnen ze zich hun lege levensstijl veroorloven.



Houd hen daarvan af, tijd met hun kinderen door te brengen en voor hen te bidden. Als hun families uiteindelijk gebroken zijn, zal hun thuis hen geen bescherming meer bieden. Stop hun hoofd zo vol, dat ze de zachte, lichte stem van de H. Geest niet meer kunnen horen. Verleid hen daartoe, voortdurend voor het beeldscherm van hun computer te zijn of bezig te zijn met hun smartphone, en de radio aan te zetten, wanneer ze autorijden. Zie erop toe, dat de televisie ononderbroken in hun nabijheid aan staat. En let erop dat in geen enkele zaak en in geen enkel restaurant ter wereld op de een of andere tijd overdag of 's nachts christelijke muziek te horen is. Dat zal almachtig hun gedachten vergiften, en de eenheid en verbondenheid met Christus verstoren.

Overspoel de ontbijt tafels met kranten en tijdschriften. Hamer hen 24 uren lang per dag de recentste nieuwsberichten in. Bedek de straten met reclameborden en plakaten voor een of ander product, overstelp de brievenbussen met reclame met aanbod van gratis producten en diensten, die valse verwachtingen oproepen. Beeld in de tijdschriften en op de voorpagina's mooie slanke modellen af, opdat de echtgenoten steeds meer geloven dat uiterlijke schoonheid beslissend is, en ze hun vrouwen niet attractief vinden. Ook dat zal ertoe bijdragen de families heel snel te verwoesten.

Laat ze ook niet in het verlot tot rust komen. Geef jullie alle moeite, dat ze uitgeput en vol zorgen en onrust terug naar hun werk gaan. Zie erop toe, dat ze zich niet aan de natuur verheugen en in geen geval Gods schepping bewonderen. Stuur hen in de plaats daarvan naar pretparken, naar sportevenementen, festivals en naar bioscopen. Jullie doel moet zijn, dat ze bezig, bezig, bezig zijn. Dat ze ja geen tijd met God doorbrengen. En wanneer ze andere christenen ontmoeten, laat ze dan niet over God spreken, maar vul hun gesprekken met geklets en kleine praatjes, zodat ze met een slecht geweten naar huis gaan. Voor alles zeg ik jullie steeds weer, houd ze daarvan af, dat ze tijd vinden om te bidden, tijd, om God te prijzen. Ik kan dat gejam niet uitstaan



Zie niet af van jullie pogingen. Ze moeten voortdurend al te bezig zijn, zodat ze geen evangelisatie op touw kunnen zetten en zielen voor God kunnen winnen. Geef hen voor dit zagezegd tijdsgebrek zo veel goede excuses, dat ze geen kracht meer bij God halen. Spoedig zullen ze uit eigen kracht leven en hun gezondheid en hun familie voor de 'goede zaak' opofferen. Het zal werken!"

Het was een dulle bijeenkomst. De demonen gingen ijverig aan het werk om de christenen overal ter wereld, nog meer dan tot nu toe, bezig te houden en te achtervolgen, hen nog meer in te fluisteren dat ze hierheen en daarheen moesten rennen.

Wat denkt u? Bij wie is de duivel met dit concept succesvol? Wellicht bij u? U schudt met uw hoofd? Goed, wellicht vandaag nog niet, maar misschien morgen of overmorgen!

*Anoniem*

P.S.: Overigens, u kunt deze tekst aan iedereen geven, als ze niet te druk bezig zijn!

# De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw

*Dignare me laudare te, Virgo Sacrata.*

*V. Geerebaert C.ss.R.*  
(Leuven, St.-Alfonsus-Drukkerij, 1930)

## Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.

Wel mag de Moeder van God en van de mensen met deze bemoedigende eretitel aangeroepen worden! Wat immers is ons leven op aarde anders dan een aaneenschakeling van beproevingen, en wie lijdt, heeft behoefte aan troost om zijn kruis gelaten en vol overgave te dragen, totdat het uur van de bevrijding slaat.

Eens was de mens waarchtig gelukkig, maar baldadig heeft hij de schat van het geluk vernield en voor die misdaad moeten wij boeten door het lijden. Na de zonde in het paradijs verscheen God met verbolgen gelaat aan het schuldige ouderpaar en sprak Zijn vloek uit over de aarde: distels en doornen zal zij voortbrengen! Tot Adam en Eva richtte Hij het bestraffende woord: in het zweet van uw aanschijn zult gij uw brood eten. Sedertdien moeten alle mensen lijden; allen besproeien hun brood, niet slechts met hun zweet, maar ook met hun tranen; niet alleen scheuren zij hun kleren aan de doornen van de weg, maar zij kwetsen daaraan ook hun lichaam, terwijl hun voeten verwond worden door de scherpe stenen waarmee de lijdensweg bezaaid ligt.



Het lijden is dus de straf voor de zonde, en als men daarover nadenkt, niets is zo redelijk als door het lijden de zonde te straffen.

Wat is immers de zonde?

Zij moge uit de geest geboren worden, als de hoogmoed, of uit het vlees en zijn hartstochten, als uit haar

bron ontspringen, zij is en blijft een overtreding van Gods Wet, om een verboden genot. Wie zondigt, neemt als het ware een weegschaal in handen, legt in de ene schaal God en Zijn genade, in de andere werpt hij de zonde met haar verboden genoegen en doet die schaal overhellen. Hij breekt het evenwicht door te veel genot. Hoe moet het evenwicht hersteld worden? Natuurlijk door het tegenovergestelde van genot, dat is, door het lijden.

Anderzijds, handelt de mens ook niet zo in het dagelijks leven? Een kind heeft misdaan en de ouders willen het bestraffen. Hoe zullen zij het doen? Door het van iets te beroven dat het gaarne heeft, m.a.w. zij veroorzaken hun kind leed. Treedt de burgerlijke overheid wel anders op tegenover de misdadiger, die zij in de boeien slaat? Men berooft hem van zijn vrijheid, in sommige landen laat men hem nog geselen, in ieder geval de rampzalige moet lijden.

Door de opstand van onze eerste ouders is het lijden dus gerechtvaardigd;

en bovendien hebben wij door onze persoonlijke fouten en zonden, die straf dubbel verdiend.

Maar hoe bewust wij er ook van zijn de straf te hebben verdiend, toch doen wij als een drenkeling, die zijn handen tot redding uitsteekt, als een zieke, die de geneesheer smeekt zijn smarten te verlichten, als een hongerige, die om een snee van brood bedelt. Nood zoekt troost, zegt het spreekwoord en in Zijn oneindige barmhertigheid heeft God ons in Maria een Moeder geschonken met een hart zo medelijdend, dat de minste van onze smarten reeds haar mededogen wekt. Hoe heerlijk, dat zij, die oorzaak is van onze blijdschap, ook onze troosteres is in de droefheid.

Wanneer wij Maria in de litanie als Troosteres van de Bedroefden begroeten, dan bedoelt onze bede niet, dat zij alle leed van ons zal wegnemen, wij zijn immers in een tranendal, en de beproeving zal altijd ons aandeel blijven. Maar wat wij bedoelen, is dat Maria de bedroefden troost, ofwel door de bron





van ons verdriet te stoppen, ofwel door de wonden, die de smart heeft geslagen, zacht te zalven.

Doch is Maria wel in staat als troosteres van alle mogelijke bedroefden op te treden? Want wat is daartoe nodig? Men moet het lijden begrijpen en het bedroefde hart willen en kunnen troosten.

Zou Maria onze smarten niet begrijpen, zij, die zo ontzettend heeft geleden, dat zij de eeuwen door de Moeder van Smarten genoemd wordt? En is er een betere school van medelijden dan de ondervinding? En wat al wee heeft door Maria's hart niet gestroomd?

Geen gevoeliger smart kan het mensenhart treffen, dan reeds als kind van de liefde, van zijn ouders beroofd te worden door hun afsterven. Ofschoon we met volle zekerheid weinig van Maria's ouders weten, getuigt toch de traditie eenstemmig dat onze hemelse Moeder reeds op jeugdige leeftijd haar beide ouders ten grave moest dragen.

Nog een ander kruis werd Maria op de schouders gelegd en wel een kruis, dat vooral in Joodse kringen,

zoals bij alle volkeren van de oudheid, zwaar drukte: zij werd vermoedelijk reeds in de volle kracht van haar leven weduwe; want al weten wij niet in welk jaar de H. Jozef gestorven is, toch staat het volgens het algemeen gevoelen vast, dat Maria in de H. Jozef haar steun had verloren, vooraleer de Verlosser Zijn openbaar leven begon.

Verval van stand, ziedaar ook nog een beproeving die vlijmend door het hart snijdt en als een worm blijft knagen, vooral als zij vergezeld gaat van de armoede. Altijd te moeten leven te midden van personen wie ruwe manieren zo kwetsend zijn voor mensen, die fijner voelen, dat is iets dat pijnlijker valt dan de armoede zelf. Maria heeft ook dat kruis gekend. Zij was immers van koninklijke bloede; geheel haar geslacht stamde rechtstreeks van koning David af, en volgens de traditie behoorde zij tot de geringe stand en ging onopgemerkt voorbij. De armoede werd nog snijdender toen Maria met haar Kind moest vluchten naar de vreemde, waar haar zelfs de middelen van bestaan zouden ontbreken.



Of Maria de beproevingen heeft gekend? Geen grievender smart en geen zwaarder zielenleed kan een engelachtige ziel, die God oprecht bemint, overkomen, dan wanneer haar deugd verdacht wordt, vooral als die verdenking komt van de kant van dierbare personen. Ook aan deze bittere lijdensbeker heeft de Koningin van de Maagden haar lippen gezet. Of lezen wij niet in het Evangelie, hoe de H. Jozef, omdat hij niet begreep, noch kon begrijpen, wat wonderbaars door de H. Geest in zijn verloofde gewerkt was, er aan dacht de band, die hem aan Maria bond los te maken en zijn verloofde heen te sturen?

Maar het snerpndste leed dat ooit een moederhart kan treffen, is een kind, door de onverbiddelijke dood aan haar liefde ontrukkt te zien, en naarmate de

laatste uren van de stervende pijnlijker zijn, des te groter wordt de moedersmart. En konden de moeders eens spreken, wat droeve taferelen zouden zij niet ophangen van de doodsstrijd van hun kinderen! En is er op dat punt wel één Moeder, die met Maria mag vergeleken worden? Haar Zoon immers is niet alleen gestorven, Hij is doodgemarteld en wel op de meest barbaarse wijze. Of waren zijn beulen niet door Hem met weldaden overladen geworden? En toch vergrepen zij zich aan hun Weldoener, mishandelden Hem, zoals nooit een mens mishandeld werd, en bespotten Hem laaghartig tot in Zijn wrede doodsstrijd toe.

Bedenk bovendien dat Jezus onder Maria's ogen zo mensonterend werd gefolterd en dat die ontzettende lijdenstonelen Maria heel haar leven voor ogen zweefden, waarlijk, mag wel één treurende moeder met de Moeder van Smarten vergeleken worden?

Men zegt dat het zielenleed smartvoller is dan elk ander lijden en wellicht zou iemand daarom kunnen geneigd zijn te denken, dat sommige heiligen, die door de hevigste ziele-kwellingen gefolterd werden, ten prooi waren aan smarten, die Maria's lijden overtroffen. Wat een foltering immers te moeten denken dat God over hen niet tevreden zou zijn, dat zij onmogelijk in staat zijn God te behagen, of erger nog dat zij zich op de weg van de hel zouden bevinden. Zou Maria ooit zulke smarten hebben beleefd? Wij moeten het toegeven, wij kennen te weinig de geschiedenis van Maria's ziel om hier zonder aarzelen een uitspraak te doen, maar als wij de stervende Verlosser horen verzuchten:





‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ dan mogen wij ons wel afvragen of de ziel van Maria ook niet op dat punt, gelijk geworden is aan de ziel van haar Zoon, en of zij niet nu en dan omhuld geweest is van die troosteloze nacht van de verlatenheid, zodat ook zij het grievendste zielenleed voelde.

Ons dunkt dat we thans klaar en duidelijk hebben bewezen, dat Maria ons lijden kan begrijpen. Wil en kan zij ons nu helpen? Zij kan het, omdat, zoals wij reeds aantoonde, de allerheiligste Maagd almachtig is op het Hart van haar aanbiddele Zoon, en zij wil ons helpen omdat zij ons een ware moederliefde toedraagt.

Maar thans rijst de vraag: Hoe troost Maria de bedrukten?

Soms neemt zij de oorzaak van onze droefheid plotseling of geleidelijk

weg. Dan mogen wij roemen een van die talrijke tijdelijke gunsten te hebben ontvangen, waarmede Maria het vertrouwen van haar kinderen beloont, ontegensprekelijk een grote gunst.

Een grotere gunst is het als Maria ons de moed mededeelt om onze beproeving met onderwerping te dragen en die moed ontvangen wij zo gemakkelijk, wanneer wij aan de voeten van de Moeder van Smarten neergeknield, hartelijk pogen te bidden. Hoe kan het ook anders? Of zou het overwegen van Maria’s smarten ons niet overtuigen, dat ons lijden bij het hare vergeleken, onbeduidend is? Daarbij het voorbeeld van Maria’s edelmoedigheid, zal ons dan ook aanzetten om met christelijke moed ons kruis op de schouders te nemen.

Heeft Maria eenmaal de angst voor het lijden uit ons hart verbannen, zodat wij de beproeving moedig aangaan, dan stort zij in ons die heerlijke, christelijke gevoelens van gelatenheid en overgeving aan de beschikking van Gods Voorzienigheid, gevoelens, die de verbazing gaande maken van geheel onze omgeving en vooral van hen, die vreemd staan tegenover onze heilige godsdienst.

Waar toch putten de lijdens die gevoelens, waar anders dan in het gebed? Eerst gingen zij gebukt onder het kruis, hun trekken waren somber en hun woorden troosteloos, maar nauwelijks knielden zij neer voor het beeld van hun hemelse Moeder om al hun verdriet uit te storten, of zij hadden de genade van de berusting bekomen. Toen zij opstonden om heen te gaan, was wel hun oog rood van het schreien, maar de vrede was in het hart gedaald en vast-

beraden volgden zij hun levensweg vol overgave aan wat de Voorzienigheid ook beschikken mocht.

Maar de grootste gunst die Maria kan schenken en die zij soms mededeelt aan enkele uitverkoren zielen, is de offermoed. Maria stort dan heldenmoed in de ziel, zodat deze het kruis omhelst als haar grootste schat. Een grotere genade kan Maria haar beproefde kinderen niet bezorgen, want de liefde voor het lijden is als een keten, waarvan ieder schakel een weldaad is. Door het liefdevol verdragen van de beproeving immers boeten wij de straffen van de zonde uit, die door het Sacrament van de Biecht niet uitgedelgd zijn en verwerven wij de heerlijkste verdiensten om de heldhaftigheid van de deugd. Of is het zo gemakkelijk in tegenspoed Gods raadsbesluiten te aanbidden en van ganser harte te zeggen: Heer, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel? Noem welke oefening van godsvrucht of van deugd ook, zij is licht, vergeleken bij de volmaakte onderwerping aan Gods H. Wil in de ogenblikken van beproeving. Welnu, God is een grootse en rechtvaardige Vergelder, en het moeilijkste en lastigste deugdenwerk betaalt Hij ook vorstelijk mild.

Ten slotte verliezen wij niet uit het oog, dat de berusting in God en de onderwerping aan Zijn H. Wil, de ziel ook vleugels geeft om zich boven de stoffelijke dingen van deze wereld te verheffen en in de reine sferen van de liefde Gods te leven.

Wat is de Hemel? Is hij niet de heerlijke vrucht van het kruis? Welnu

om die vrucht te plukken, moeten wij de boom van het Kruis beklimmen. Zij zijn dus gelukkig te prijzen, die door Maria's bemiddeling de onwaardeerbare genade van de gelatenheid verwerven.

Wij aarzelen dan ook niet deze verklaring af te leggen: nooit heeft iemand in ogenblikken van beproeving innig en vurig tot Maria gebeden, of op de een of andere wijze vond hij troost en sterkte. Mocht iemand in zijn droefheid ongetroost blijven, hij wijt het aan zichzelf, omdat hij weigert zijn hart aan de voeten van die medelijdende Moeder uit te storten.

*Gebed:* O goede Moeder Maria, de dagelijkse ondervinding overtuigt ons helaas op ruwe wijze, dat wij ronddolen in een dal van tranen, want vaak genoeg ondervinden wij de steken van de doornen, die de ziel nog pijnlijker verwonden dan het lichaam. O in die pijnlijke ogenblikken, wanneer geheel ons wezen tegen het lijden in opstand komt, geef ons dan de genade niet alleen van niet te morren, maar om ons liefdevol aan Gods beschikkingen over te geven en in de vervulling van Gods H. Wil, ook wanneer Hij ons beproeft, onze vreugde te vinden. Amen.

*Oefening:* In de ogenblikken van beproeving denken aan de Moeder van Smarten, die vol overgave staat aan de voet van het Kruis, en ons aan haar voorbeeld sterken.

... *wordt vervolgd* ...

# Eucharistische Kruistocht



*De Kruisvaarder*



**Bid - Communiqueer - Offer je op - Wees apostel!**

Het verzameladres van de Schatkisten is:  
St. Clemenspriorij, Heuvel 23, 5674 RR Nuenen-Gerwen, Nederland

De Kruisvaarder bidt, communiceert en offert zich op voor de intentie, die Pater Davide Pagliarani, Algemeen Overste van de Priesterbroederschap St. Pius X, iedere maand opgeeft.

*Mei:*

Voor volharding bij de pas-gedoopten!

*Juni:*

Voor de oversten van de Priesterbroederschap St. Pius X!

## Gérard Bos – Strijd en zegen van een volwassen dopeling

### *Beste Kruisvaarders,*

#### *Zó erg zal het toch wel niet zijn?*

Al gehoord van de “Geestelijke Oefeningen” van de H. Ignatius? Men noemt ze ook de “Ignatiaanse Retraite”. Dagenlang in afzondering met de goede God onder leiding van prediken-

de priesters. Reiniging, verlichting en vereniging met Onze Lieve Heer en Zijn leven hier op aarde. Daarna besluiten nemen voor levensbetering. De meeste deelnemers aan deze dagen komen er verfrist en gesterkt uit! Priesters en andere godgewijde mensen nemen



*Priesterseminarie Zaitzkofen*



*Gras vol aoûtats*

normaal jaarlijks aan een retraite deel. Kwestie van hun zielen beter met God verbonden en sterker te maken!

Hoe lang duurt zo'n retraite? Nu meestal zo'n vijf-zes dagen. Maar oorspronkelijk ... dertig dagen! Een hele maand! In het seminarie waar ik mijn priesteropleiding volgde (Zaitzkofen) heeft elke kandidaat-priester de plicht tenminste één keer in zijn studietijd de dertigdaagse versie te volgen. En nu wil het toeval dat die net gepland is voor de tijd waarin mijn broer zal trou-



*Retraiteprediker en missionaris  
Pater J.J. Marziac*

wen. Daarom krijg ik de keuze: "Niet naar de bruiloft, of ... volgend jaar in Frankrijk!" Ik kies dat laatste. En dan cirkelen de priester-leraars rond mij: "Weet je dat daar in de zomer 'aoûtats' zitten, vervelende mijten in het gras die bijten en irritante jeuk bezorgen? Weet je dat die pater-missionaris daar boetwerktuigen als zweepjes en gordels met pinnetjes aan de binnenkant uitdeelt voor wie wil? Weet je dat die missionaris zó extreem Frans is dat het aan het ongelooflijke grenst? Zal je dat uithouden?" Ik lach breed en denk dat ze me gewoon bang willen maken. Ik kom daar aan in juli 2000 en wat blijkt? Het is érgers! Buiten het genoemde hadden de oude zusters van de orde van die missionaris al maanden niet meer gepoetst. De dikke stoflaag bezorgt me een ongelooflijke astma-aanval! Dokter erbij. Dan in de eerste week nachtelijke aanbidding ... Dus de complete ramp? Nee! Onvergetelijke missionaris met heerlijke humor, ervaring en mooie inhoud. En méér dan dat!

### *Een zuiver communie- zieltje. Van 31 jaar.*

Het begint al op de trein op weg naar de retraite. Kort na Parijs komt een jonge man van 31 jaar het compartiment binnengelopen. Helemaal in het wit: vestje, broek. Sandalen zonder sokken. Hij komt direct op mij afgewandeld en vraagt met blije toon: "Reist u toevallig naar Caussade?" Ik antwoord: "U bent helderziend! Ja! Hoe weet u dat?" Hij: "U draagt een priestertoog. Er zijn er niet veel die dat dragen op deze route. Tenzij ze hetzelfde reisdoel hebben als ik: de dertigdaagse retraite bij Pater



telt mij over hoe de goede God hem als heiden heeft ‘gevangen’ en met genaden overstelpt! De goede man is zo geestdriftig en blij, dat we in een gesprek van uren terecht komen. Wanneer we dan eindelijk uitstappen in Cahors, komt een dame mede-passagier naar ons toe: “Zo’n stichtelijk gesprek heb ik nog nooit gehoord! Dank jullie wel!”

Marziac.” Goed geredeneerd van die kerel! Al snel geraken we in gesprek. En wát voor één! Die jongeman blijkt vrij kort geleden gedoopt te zijn. Hij straalt van genade en blijdschap en ver-

### Een gezin zonder landingsplaats voor de goede God

Wat vertelt die goede man allemaal? Wel, hij werd geboren in de havenstad





*Toulon - haven*

Toulon aan de Middellandse Zee. De grootse haven van de Franse zeemacht (marine). Het gezin Bos heeft totaal geen band met de goede God. Papa is socialist en spuwt vuur richting ... Onze Lieve Vrouw! Wat zou die pure goede Hemelmoeder hem ooit hebben misdaan? En mama is wel gedoopt, dankzij haar Siciliaanse oma, maar groeit op onder communisten. Wanneer de Bossen dan een kind krijgen, Gérard namelijk, dan wordt het “natuurlijk” helemaal niet gedoopt, laat staan dat

het van de goede God zou horen. En natuurlijk rust geen zegen op dit “gezin”. Van gelukkig huwelijk is geen sprake. En papa haalt Gérard wanneer hij zestien is van de school af: “Ik moet niet blijven betalen voor jou!” De jongen moet in de bouw gaan werken. En wordt er niet gelukkig. Mama krijgt medelijden en gaat poetsen bij een directrice van een school. Gratis. Min of meer. Zodat die haar zoon opneemt in de school en de kosten daarvoor gedragen worden. Gelukkig kan Gérard zo de school afmaken. Zoals het vaak in de natuur van een man zit, verlangt Gérard naar iets “ridderlijks”. In 1989 neemt hij dienst in het leger, “Armée de Terre”. Voor de opleiding moet hij naar het noorden, naar Besançon in de streek Franche-Comté.



*Maximilien lijkt op zijn vader Gérard*

### **Gods engel in de militaire school**

De taal in de kazerne is niet bepaald ridderlijk. Eerder ruw, grof, hoogmoedig, spottend. En toch slap. Wanneer een officier een dwaasheid beslist, dan



durft niemand daar wat tegen te zeggen. Behalve één man. Een zekere Gaetan. Een ridderlijk man die het waagt “nee” te zeggen waar hij mag en het niet klopt. Niemand begrijpt hem. Ook Gérard niet. Maar ze moeten hem wel respecteren. Hij is een man uit één stuk. Geen meeloper. En wat op allen indruk maakt: hij is een man die van natuur uit zijn plicht kent en deze stipt en moedig uitvoert. Niet lui en laf naar een ander afschuift. Gérard en Gaetan worden op dezelfde kamer ingekwartierd. Op een dag komt Gérard onaangekondigd Gaetans kamer binnen. Hij gelooft zijn ogen niet: Gaetan zit geknield,

met de ogen dicht! “Mens, die bidt! Dat is een christen! Is dat misschien de oorzaak waarom Gaetan zo anders is?” Nieuwsgierige Gérard gaat boren. Hij hoort over de idealen van Gaetan. Strijden voor Christus-Koning! Jezus laten heersen in de hele maatschappij, in de wetgeving, regering, ja ook in het leger. Voor Gérard lijkt dit van een andere planeet te komen. Hij vraagt: “Waarom geloof je in God?” Gaetan: “Sinds ik geloof, begrijp ik beter hoe de dingen werken in deze wereld. Deze aarde is een strijdperk tussen goed en kwaad, tussen hemel en hel”. “Mogelijk”, denkt Gérard. “Maar nog nooit gehoord”. Voorlopig lijkt hem dit onbelangrijk. Want de wegen scheiden zich. Gérard wordt verplaatst naar de officiersschool in Agen, in Aquitanië, Zuidwest-Frankrijk.



*Gaetan*

**Kom ik die gast toch wéér tegen?**

Een paar jaar later: weer naar Besançon. Transmissie-opleiding. Weer





## Het geluk door een zuipfestijn?

November 1997. De vrouwelijke commandant van de beide jonge militairen komt met een vrolijk bericht: “Het is de derde donderdag van november! De nieuwe Beaujolais is er! We gaan vanavond eens flink doorzuipen!” Wat is “Beaujolais”? Een bekende rode

op een kamer met twee. Maar wie hebben we daar? Wéér die Gaetan! Ieder heeft zijn eigen studeertafeltje. Vanaf de tweede dag: er ligt wat op Gérards tafeltje! Het is ovaal en het blinkt. Er staat een mooie vrouw met lange kleren op. Gérard denkt na: “Wie dat is? Maar in ieder geval moet dat van Gaetan komen. Wat gedaan? Als ik het laat liggen of weggooi, ben ik zwaar onbeleefd. Wat om van lastige vragen af te geraken? Ik weet het al: het is klein, dus in mijn portemonnee steken!” Onbewust haalt Gérard daarmee een Wonderdage Medaille, een “genaden-bom” van Onze Lieve Vrouw, aan boord! En wat hij ook niet weet: zijn vriend Gaetan laat in een dominicanenklooster een H. Mis opdragen voor Gérard. “Opdat die ziel zich tot God en het ware geloof moge bekeren.”



wijn uit de streek iets ten noorden van Lyon. Wat is “nieuwe”? Wijn die die maar drie weken gerijpt is en een eigen goede smaak heeft. Wat is er goed aan “zuipen”? De smaak van de goede wijn. In het begin. Bij “door-zuipen” smaakt men niet veel meer, krijgt stekende hoofdpijn en doet domme dingen. Zijn onze de jonge officieren blij met het “heuglijk” bericht van de



vrouwelijke officier? Om eerlijk te zijn: niet helemaal. Na drie glazen zal dat niemand meer goed doen. Ook Gérard

wil niet. Net heeft hij een gezond, sportief lichaam kunnen kweken. Voor het leger moet je fit zijn. Na dat zuipgelag zal er van dat “gezond en fit” niet veel meer over zijn. Mag een officier het bevel geven te zuipen? Nee. En dus mag je weigeren. Maar: dan ben je niet meer graag gezien bij de overste! En dus waagt niemand het tégen te spreken. Gérard is verantwoordelijke voor de stage. Hij kijkt naar zijn ondergeschikte Gaetan. Die: “Heb toch de moed! Zeg toch wat je weet wat goed is! Zeg toch nee!” Voor het eerst na Gaetan waagt iemand het: Gérard zegt nee! Alle monden staan open van verbazing! Maar ook bewondering! Hij is een sterk persoon geworden zoals zijn katholieke vriend! Maar niet alleen dát! Vanaf dat ogenblik ziet Gérard heel duidelijk: “Deze wereld is niet verklaarbaar zonder een Schepper-God! Al wat die Gaetan zei, móet kloppen!” Het wonder is gebeurd! Uit een Saulus wordt een Paulus! Hoe kwam die grote genade in Gérards ziel? Door Gaetan en door Onze Lieve Vrouw via

de Wonderdadige Medaille! Maar er is nóg iets. Gaetan verklapt: “Deze avond droeg de Canadese Dominicanen-Pater Albert voor jou de H. Mis op. Opdat Gods genade jouw ziel zou treffen!”

### Strijd en troost van een doopleerling

De collega's merken het. Gérard is veranderd. Hij is anders geworden. Een moslim-collega is nieuwsgierig en vraagt het hem heel open: “Voel je je door de genade Gods geraakt?” Gérard: “Zeer zeker! Op dat ogenblik werd ik als door een zwaard Gods doorstoken! Vanaf dan vielen alle twijfels weg. Ik ben een gelovig christen!” Die genade krijgt men niet om er verder niets mee te doen. Gérard beseft het. Met plezier gaat hij nu geloofsonderricht in voorbereiding op zijn Doopsel volgen. Gaetan brengt hem naar traditioneel-katholieke priesters. Na een jaar of zo onderricht is Gérard klaargestoomd voor de grote genade van het Doopsel. Vriend en “engel Gods” Gaetan zal dooppeter worden. Maar ... wie zich iets zeer goeds voorneemt, kan erop rekenen dat hij gaat gedwarsboomd worden! De hel is natuurlijk helemaal niet gelukkig dat haar een prooi wil ontsnappen! Aan de vooravond van het Doopsel spoken kwellende gedachten door Gérards hoofd. Van Gaetan had hij een Rozenkrans gekregen. Plots is die onvindbaar! Dan komen twijfels: “Kan ik na een heidens leven echt terug? Is de sprong niet veel te groot? Moet ik niet liever wachten tot ik rijper ben? Ik moet de priester opbellen om het uit te stellen!” Net op dat ogenblik belt echter de priester, Pater Hervé Gre-



*Pater Albert*



*Doopsel H. Augustinus*

sland zélf op: “Beste Gérard? Gaat het nog goed of valt de vijand je aan met twijfels?” Gérard: “Het laatste!” De goede priester: “Ik vermoedde het al! Dat was ook zo bij de H. Augustinus. Hij heeft zich tóch de volgende dag laten dopen, en toen verdween dat hele duivelse rookgordijn”. Gérard laat zich dus toch maar dopen. In Besançon op 12 september 1997. En inderdaad: het hele gespoek is wég!

### **Stralende prins en vlammende apostel**

Na het Doopsel gaat het de 28-jarige Gérard nóg beter! Uit dankbaarheid voor zoveel geluk wil de jonge, door het Doopsel afgewassen en met Gods genade stralende ziel zijn leven aan God schenken. Hij wil intreden bij de traditionele Benedictijnen in Bellaigue, in de Auvergne, in het Centraal Massief, hartje Frankrijk. In de tussentijd



*Pater Guy Castelain*

mensen in de priorij zijn gelukkig met Gérard: hij is een fantastisch organisator! Voor de plaatselijke jeugdgroep organiseert hij bijna elk weekeinde een kleine bedevaart. Met zijn onschuld en geestdrift “besmet” hij allen! De jeugd-groep kan zich al snel het leven zonder Gérard niet meer voorstellen. En jongedames dromen van deze blijie nieuwe bekeerling als hun toekomstige echtgenoot. Gérard ontgoochelt hun: “Ik wil eerst mijn kans in een klooster wagen. Kijken of de goede God mij daar wil hebben”. Om dat te onderzoeken en goed voor te bereiden, besluit Gérard een retraite te volgen. In Caussade. En zo kom ik hem tegen. Een pracht van een zuivere, door Gods genade verwende ziel die allen mee geestdriftig maakt! Een frisse prins die de luien en louwen door zijn uitstraling wakker “kust” en meeslept richting paradijs! Gérard is duidelijk: “Wie als kind gedoopt werd, merkt het verschil waar-schijnlijk niet. Iedereen die me kent, stelt vast: ‘Die is veranderd!’”

## De glans van de doopgenade

Jezus is heel duidelijk: *Mattheüs 28, 19: “Ga dus en maak alle volkeren tot Mijn leerlingen en doop hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”. En: Marcus 16, 16: “Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden!” Johannes 3, 5: “Voorwaar, Ik zeg U; als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Rijk Gods niet binnengaan!”* Omdat dit de toegangspoort is tot onze redding, het eerste van alle sacramenten, gaan na Jezus ook de apostelen en hun medewerkers en opvolgers overal allen dopen die het geloof in Jezus aannemen. Ook kinderen waarvoor hun ouders beslissen, want voor hun is er geen andere manier waarvan wij weten dat ze kunnen gered worden. Daarom doopt de H. Apostel Paulus de gevangenebewaarder van Filippi met heel zijn gezin (*Handelingen 16, 31-33*).



*Dijon*



Wat krijgen wij in het Doopsel?

1. Reiniging van alle schuld
2. Kindschap en vriendschap van de Goede God
3. Inwoning van de H. Geest (eigenlijk van alle drie Goddelijke Personen)
4. Heiligmakende Genade en de deugden en gaven van de H. Geest, die het ons makkelijk maken het goede te doen
5. Lidmaatschap van de H. Kerk, de gemeenschap van allen die met Jezus in liefde en het ware geloof verbonden zijn
6. Bescherming tegen boze invloeden, dankzij de doopexorcismen in de traditionele ritus
7. Toegangsrecht tot het eeuwig geluk van de Hemel, het doel van ons leven

We kunnen die geschenken allemaal verknoeien. De H. Augustinus zegt: “Slechte christenen zijn het ergste!”

En zelfs hele goede christenen worden aangevallen. De hel kan de bloei van een ziel niet verdragen. Zoals bij Gérard.

**Het kan niet alle dagen kermis zijn ...**

Gérard neemt met heel veel vrucht deel aan de dertigdaagse retraite. En vriend-priester Pater Castelain geeft nog een beschermingsmiddel bij: de Toewijding aan Onze Lieve Vrouw (naar de H. Lodewijk-Maria Grignion van Montfort). En die bescherming heeft Gérard nodig. Want het is typisch: in de begintijd van de bekering schenkt de goede God de zoetheid van voelbare nabijheid en genaden. Dan trekt Hij die zoetheid terug. Om de ziel niet verwend te maken, maar trouwer, strijdvaardiger, sterker. En op dát ogenblik valt de hel aan! Zal de beproefde ziel standhouden? Kijken we naar Gérard.



*H. Lodewijk Maria Grignon  
de Montfort*

Eén maand na de retraite gaat Gérard naar zijn goede geestelijke leidsman, Pater Castelain: “Pater, het is vreemd. Ineens heb ik helemaal geen zin meer naar de Benedictijnen te gaan”. Pater Castelain: “Vermoedelijk is dit een beproeving. Ga toch maar. We zien dan verder”. De overste daar, Pater Ange (= “Engel”) zegt: “Ga liever eens kijken bij de Dominicanen, of dat niet beter bij jouw ziel past”. Gehoorzaam gaat Gérard ook daar “zijn licht opsteken”. Maar hij merkt iets vreemds: die paters daar zijn het onder elkaar grondig oneens! Zo kan hij hier zeker niet testen of hij roeping heeft. Dan maar terug naar de priorij Dijon en van daaruit een nieuwe poging starten richting Benedictijnen Bellaigue. Op de dag vóór het geplande vertrek belt een broeder uit Bellaigue op: “Kom toch maar niet. U hebt ons uw komst niet bevestigd en daarom hebben we



*Pater Patrick Troadec*

de eerst voor u voorziene plaats aan iemand anders gegeven!” Oeps! Wat is dat? En wat nu? Gérard: “Ik wil mijn leven aan God geven en overall komt er iets tussen!” Pater Patrick Troadec, de directeur van het seminarie in Flavigny, geeft hem de raad: “Ga eerst terug naar je geboortestreek en zoek weer werk. De goede God zal op de duur wel tonen wat de volgende stappen zullen zijn”.

### *Het ergste moet nog komen ...*

Dus ... terug naar Toulon. Gérard denkt: “De priester in Dijon was een goede geestelijke leidsman, dus we nemen de priester hier als zijn vervanger. In Dijon hebben we georganiseerd, dus hier ook.” De priester in Toulon is er blij mee! Voor het jaar 2002 is er een bedevaart met de jeugd naar Rome. Hoewel Gérard net een beenblessure heeft, neemt hij de opdracht aan. Alleen wordt er veel heen en weer gerend in Rome. Het been doet natuurlijk nog méér pijn. Gelukkig is de terugreis met de auto. Verschillende eigenlijk. Gérard bestuurt zijn eigen wagen en neemt kinderen mee. Niet zo lang voor het einde komen de ouders die kinderen overladen in hun eigen wagen. Ze laten Gérard achter. Niet beseffend: hij



*Priorij Toulon*

heeft nog geen werk, geen centen, geen benzine! Gérard moet in zijn eigen auto overnachten. Met een cheque te innen kan hij toch nog net naar huis rijden. Hij gaat naar de kerk in Toulon, maar merkt: “De gelovigen houden wel érg veel afstand van mij. Niet in de laatste plaats de jonge dames”. Wat is hier aan de hand? Op een dag biecht één van hen het op: “U bent nogal eigenzinnig, niet evenwichtig”. Hoe zou die nieuwe naaste dat kunnen weten? Gérard maakt een heel onaangename ontdekking. Hij vindt diegene die hem heeft “zwart gemaakt”. Het is de prior! De priester aan wie Gérard zijn vertrouwen had gegeven! Hoe komt die tot zulk een hard oordeel? “Gérard is in twee kloosters afgewezen, dus zal hij wel niet evenwichtig zijn.” Dat noemen we “lichtvaardig oordeel”: je weet niet genoeg om al iets met zekerheid te zeggen. In 2006 bezoekt Gérard nog eens Bellaigue. Hij vertelt wat hem aan ellende en droogte overkomen is

in Toulon. Pater Ange heeft het begrepen: “Die priester ter plaatse is jou niet welgezind. Deel hem mee dat hij niet langer jouw geestelijk leidsman kan zijn!” Zo gezegd, zo gedaan. Reactie van de priester? “Franse colère!” In plaats van het jammer te vinden, maar toch de vrije wil van de gelovige te eerbiedigen. De priester opent de deur en brult: “Eruit en kom hier nooit meer terug!!!” Gérard verlaat de priesterwoning en loopt naar zijn auto. Onderweg moet hij langs de kapel en werpt er blik heen. Hij realiseert zich: “Als ik hier nu wegga, kom ik nooit terug ...”

### **Alle doopgenaden ge- woon “weg pieren”?**

Wel: zo’n dingen gebeuren jammer genoeg te vaak. Wanneer de “wittebroods-weken” na het Doopsel of de bekering voorbij zijn, komt de test. Jezus waarschuwt in de gelijkenis van de zaaier. *Lucas 8, 11.13*: “*Het zaad is het Woord van God [= het ware geloof]. Die op de rots [gezaaiden], zijn zij die het Woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen, maar ten tijde van de beproeving vallen zij af ...*”. Ook de eerste christenen, de joodse christenen van Palestina, werden op



die manier beproefd. De H. Apostel Paulus schrijft hun: *Hebreeën 10, 32-39*: “Herinner u de dagen van vroeger, toen gij het licht hebt ontvangen en aanstands een zware proef van lijden moest doorstaan. Sommigen van u werden openlijk aangeklaagd en vervolgd, terwijl anderen hen trouw in hun nood hebben bijgestaan. Gij hebt zelfs blijmoedig verdragen, dat men uw bezittingen in beslag nam. Ge waart u immers bewust iets te bezitten dat méér waard is en nooit verloren gaat. Gooi dat vertrouwen nu niet overboord, het wordt zo rijk beloond! Wat ge nodig hebt is volharding, nog een heel korte tijd! Wij winnen door geloof het leven!” En dopeling Gérard Bos staat nu voor de beproeving van zijn leven ...

### Nu of nooit!

Met het hart in de keel kloppend staat Gérard voor de kapel van Toulon. De H. Mis zal beginnen. Wat doen? De auto in en voor altijd wegblijven, zoals de onbeheerste priester brulde? Of tegen de wil van die onvolmaakte priester in zichzelf overwinnen en toch naar de Mis gaan, voor Onze Lieve Heer alleen? Gérard gaat door de “geluidmuur”: tóch naar de Mis! Het spannende ogenblik van de Communie. Een nieuwe beproeving: “Laat ik toe dat uitgerekend de priester die mij zo onrechtvaardig behandelde mij Onze Lieve Heer in de Hostie reikt?” Gérard bidt: “Ik ga voor U, goede Jezus, niet voor een mens!” Maar hoe zal de priester reageren? Zal hij Gérard de Communie weigeren? Dat mag hij niet, want Gérard is geen zware zondaar. Gérard gaat ... En de priester doet normaal en



*Priorij Toulon - communiebank*

geeft hem Jezus in de Communie. Maar de priester is niet nederig genoeg om zich te verontschuldigen voor zijn onbeheerste uitbarsting. In de zomer komt de proef op de som. De priester wordt voor een andere plaats benoemd ... maar neemt deze benoeming niet aan! Hij verlaat de Priesterbroederschap. En Gérard? Die heeft op die dag in 2006 de proef doorstaan!

### Een goed idee voor een vriend. Alleen voor een vriend?

Intussen is al in 2004 een bijeenkomst met vrienden gepland. Het toeval wil nu, dat van de veertig jonge mensen die wilden samenkomen, de één na de ander afzegt. Gérard komt wél, maar ontmoet ... maar twee andere deelnemers. Of beter gezegd: deelnemers. Hij wordt “opgezadeld” met twee jonge dames. Dat had Gérard niet gezocht. Maar hij blijft hoffelijk en vriendelijk als bijna altijd en tracht er het beste uit te maken. En die jonge dames ook. En Gérard ontdekt dat ten minste één van hen een sterke wil maar tegelijk een geduldig en medelijdend-moederlijk karakter heeft. Na dit weekeinde wil Gérard een gouden tip geven aan iemand van zijn beste





*Ermeline*

vrienden: “Als je wil trouwen, zal je geen betere bruid vinden dan dat gouden meisje daar, die Ermeline uit de Bretagne!” Kort daarop leest Gérard in het retraiteboekje van de H. Ignatius. Bij het hoofdstukje: “Om een gezonde keuze te maken” staat bij het nummer 185: “Een mens beschouwen die ik nog nooit heb gezien. Nagaan wat ik hem zou aanraden, tot meerdere glorie van God en tot hogere volmaaktheid van zijn ziel. Zo zal ik het zélf doen!” Nu snapt Gérard: “Waarschijnlijk wil de goede god dat ik met dat doorgoede meisje trouw!” Hij waagt zijn kans bij deze bankbediende uit Nantes. Hapt ze toe? Ja! Ze beginnen een verkering.



*Pater Pierpaolo Petrucci*

Om de twee weken reist Gérard naar die verre stad. Daar laten ze zich op het huwelijk voorbereiden. Pater Pierpaolo Petrucci zegent op 22 april 2006 het huwelijk in!

### **Geen zegen zonder beproevingen**

Het gelukkige jonge paar gaat eerst in Toulon wonen. Daar bloeit hun vriendschap met een goede priester: P. Michel Rebourgeon, die hun tot vandaag een grote steun is. Door de goedheid van de priester worden de vroeger zo afwijzende parochianen ineens onafscheidelijk vrienden van de Bossen! In 2009 verhuist het jonge echtpaar naar Versailles en tenslotte in 2021 naar het mooie platteland in de Brétagne, tussen Nantes en Rennes.



En daar gaat het verder met veel beproevingen en veel zegen. Het echtpaar krijgt drie kinderen: de jongens Vianney (nu bijna 14) en Maximilien (nu bijna 12). Die twee lijken enorm op hun papa. Maximilien is bijna Gérard's kopie! In 2011 verwacht mama Ermeline, voor het eerst een meisje. Gevaarlijke zwangerschap: de mama moet bijna altijd neerliggen om niet dood te bloeden! Maar dat is nog niet alles. Bij een echografie stelt de dokter vast: "De schedel van het meisje is misvormd! Na de geboorte zal ze moeten geopereerd worden!" Gérard schrijft naar alle traditionele vrouwenkloosters in Frankrijk en vraagt gebed! Het kindje komt ter wereld. De verloskundige neemt de baby en brengt die naar de papa. Allebei staan ze verbaasd: geen enkele misvorming van het schedeltje! Elke dag komen dokters kijken en aan het hoofdje voelen. Ze staan stom van verbazing: een wonder! Kleine Agnès is een schat! Kijk naar haar onschuldige ogen! Er gebeuren nog méér wonderen. De socialistische papa van Gérard bekeert zich totaal en kust een medaille van Onze Lieve Vrouw! Nu de mama nog! Bidden we voor haar!

Alle Bos-kinderen zijn schatten. Het gezin Bos bloeit! Ze maken mooie uitstapjes, ze maken eigen honing, genieten van Gods prachtige natuur, spelen rond Kerstmis toneel over de H. Familie in Bethlehem. Maximilien is een acrobaat die de hoogste bomen inklimt ... Geen vuiltje aan de lucht? Toch wel: de kinderen gaan naar een goede traditioneel katholieke school. Maar: de kinderen zijn niet super-be-



gaafd. Nu dreigt Maximilien van de school gestuurd te worden. Niet omdat hij stout is, maar omdat hij niet geschapen is voor het schoolse leren. Het gezin Bos vraagt jullie te bidden voor hun, speciaal ook voor deze jongen, die zó goed met dieren kan omgaan. Hij heeft de bijnaam: "de bijentemmer".





### **Bekeerlingen en dopelingen: zwaar beproefd, rijk gezegend**

Jullie zien: Jezus, de Goede Herder, zoekt ook schaapjes die ver van Hem verdwaald zijn. Wanneer ze zich voor Hem openen, overstelpt Hij ze met genaden! Die bekeerde mensen krijgen dan vaak zó'n blijdschap in het geloof, dat ze lauwe gewoonte-katholieken



voorbij snellen! Gelukkig laten sommigen van hen zich door de mooie ijver van de pas bekeerden méé geestdriftig maken! Wij hopelijk ook! Maar er zijn ook andere gelovigen: zij die zich aan de “nieuwe” storen: “Vroeger hebben we dat hier anders gedaan! Die nieuwe moet maar achteraan gaan staan en eerst van óns leren!” En natuurlijk is de hel woedend op een prooi die hun ontsnapt. En de Hemel laat toe dat pas-bekeerden kort daarna beproefd worden. Gérard Bos zegt: “De Goede God gaat ons dan smelten en smeden in de vuuroven!” Op dat ogenblik hebben die mensen veel gebed en goede vrienden nodig. Gebed van ons, vriendschap van ons! Dat is de maandintentie voor mei. In juni bidden we voor de priesters die leiding moeten geven aan andere priesters. Dat ze goede beslissingen nemen en zelf heilige priesters worden. Zoals de vele priestervrienden van het lijdende, maar toch bloeiende gezin Bos.

*Pater Koenraad Huysegems*

# De Heilige Pastoor van Ars

## De Kinderjaren

*“Mijn kind, geef Me uw hart.”*

Jean-Marie-Baptist Vianney, die wij beter kennen en ook aanroepen onder de naam van “de heilige Pastoor van Ars”, werd geboren de 8<sup>e</sup> mei 1786, in het dorp Ecully, gelegen op de hooglanden in de omstreken van Lyon.

De goede God had ervoor gezorgd hem te laten geboren worden in een talrijke en zeer christelijke familie; zijn vader was landbouwer en stond bekend om zijn grote liefdadigheid tegenover de armen, die hij in zijn woning voeding en onderkomen gaf. Als uit eigen beweging leerde het kind God beminnen en in de arme mensen het beeld van de lijdende Jezus zien.

Zijn moeder, een heilige, leerde hem nog vooraleer hij spreken kon, het kruisteken maken, zij vouwde zijn handjes samen en liet hem vrome beelden een kusje geven. Wanneer het kind begon te stamelen, leerde zij het al snel het Onze Vader het Weesgegroot bidden, en 's avonds voor het slapengaan, vertelde zij van Jezus, van Maria en van de goede engelbewaarder. Graag luisterde het kind naar het verhaal van het leven van Onze Heer of naar dat van de gewijde geschiedenis, zoals moeder die bij de haard vertelde; ook viel het zaad van die wijze lessen in geen onvruchtbare grond: al vroeg toonde het knaapje een neiging naar afzondering en gebed. Zo gebeurde het op een avond – Jean-Marie was toen vier jaar oud – dat hij onopgemerkt de huiskamer verlaten had.



Wanneer de moeder zijn afwezigheid bemerkte, en na herhaald roepen, geen antwoord ontving, ging zij vol angst overal in en rond de boerderij op zoek; zij gaat naar de stal en siddert bij de gedachte dat het kind misschien in de grote drinkbak kon gevallen zijn. Doch wat bemerkt zij in een donkere hoek van de stal? Daar zit het argeloze kind met grote vurigheid te bidden, met een beeld van Onze-Lieve-Vrouw, die hij zo teer beminde, in zijn handjes geklemd.

Terwijl de revolutie gans Frankrijk doorwoedde en alles te vuur en te zwaard vernielde, terwijl in de naburige stad Lyon, zoveel hoofden op het schavot vielen, leefde in de dalen rond Ecully het 10-jarige veehoedertje, dat in een vermolmd oude wilgentronk landelijke altaartjes oprichtte en daar een eigenhandig vervaardigd Lieve Vrouwebeeldje vereerde. Daar bracht de knaap



uren lang in gebed door of richtte hij met zijn makkertjes processies in, waar ieder zijn rol kreeg. Hij zelf vervulde die van priester, en in de sermoenen, waarin zijn vurig hart zich volledig uitstortte, werd hij onbewust een geloofsijveraar bij zijn speelgenoten.

Aldus groeide Jean-Marie, in navolging van het goddelijk Kind op, in wijsheid, in jaren en in genade, voor God en de mensen. Zijn godsvrucht openbaarde zich bijzonder door een vurige en betrouwbare verering van de H. Maagd Maria. Terwijl hij, in gezelschap van zijn broer Frans, in zijn vaders wijngaard werkte, wilde hij even snel werken als deze en aldus kwam hij menigmaal doodmoe thuis; hij bedacht dan heel eenvoudig de hulp van de H. Maagd in te roepen; hij nam het beeldje dat hij vereerde, kuste het eerbiedig en

plaatste het aan het uiteinde van de voor; wanneer deze af was, begon hij zijn vrome werkwijze opnieuw; 's avonds bij het huiswaarts keren zei de knaap met vreugde: "Men mag vertrouwen op Onze Lieve Vrouw; ik heb haar vandaag veel aangeroepen en zij heeft me ook wel geholpen: ik heb Frans gemakkelijk kunnen bijhouden, en ben in het geheel niet vermoeid".

## De Roeping van God

*"Kom, volg Mij."*

Men kan gissen dat dit bewonderenswaardig kind door zijn engelachtige vroomheid de liefderijke blik van de Goede Meester op zich trok. In 1799, op 13-jarige leeftijd, ontving hij Jezus voor de eerste maal. Hij werd tot die mooie dag voorbereid door dames die te Ecully de catechismus onderwezen; want in die tijd waren de priesters door de vervolging genooddaakt zich te verbergen; de H. Mis zelf moest in eenzame schuren opgedragen worden. De Eerste Communie van Jean-Marie vond plaats in het geheim, in een grote kamer met gesloten vensterluiken, waarvoor men, uit overmaat van voorzorg, karrevrachten hooi had afgeladen. Was het uitwendig kader armtierig, het hart van het godvruchtig kind was integendeel een uitgelezen woning voor Jezus' Hart. Later zal hij over die mooie dag niet kunnen spreken zonder tranen te storten van innige vreugde. Vijftig jaar later toonde hij nog aan de kinderen van Ars de Rozenkrans van zijn Eerste Communie, hen tevens vermanend, die van hun steeds als een kostbare herinnering te bewaren.



*De geloofsijveraar*

Zo bereiken wij het jaar 1803; Jean-Marie is nu 17 jaar oud. Zijn lichaam heeft zich door de zware veldarbeid ontwikkeld; hij is een struise boerenjongen die ploegen kan, spade en snoeimes weet te hanteren, mutsaards (takkenbossen) kan binden, in één woord een landbouwer die zijn vak kent. Onder het licht van de genade is zijn ziel opengebloeid; reeds heeft hij de gewoonte verkregen te leven met de eenvoudige en ononderbroken blik naar God; men wijst hem met de vinger en noemt hem een heilige; zuiver als een engel, is hij ook steeds opgeruimd en als antwoord op soms kwaadwillige poetsen heeft hij, in zijn onverstoortbaar geduld, alleen een glim-

lach over. Sedert jaren koestert hij in zijn hart een groot geheim: de roep die Jezus hem zachtjes toestuurt: “Kom, en volg Mij”. Jean-Marie luistert met welbehagen naar die stille stem. Zijn doel staat vast: Ik zal priester worden en vele zielen redden. Wanneer hij zijn voornemen aan zijn moeder kenbaar maakte, weende de goede vrouw van vreugde, terwijl zij hem in haar armen sloot.

Nog moest vaders toestemming verkregen worden. Bijna twee jaren duurde de strijd; doch tegenover het voorbeeldig gedrag van de jongeling en de onbetwifelbare tekens van Gods roeping, oordeelde de christelijke vader dat het schuldig wezen zou langer te blijven weigeren. Hij stemde derhalve toe en schonk zijn zoon aan God. Werd het edelmoedig offer van de ouders niet duizendmaal gezegend?

Doch nu rijzen moeilijkheden van gans andere aard. Ten einde zich voor te bereiden tot de studies in het seminarie, moest Jean-Marie latijn leren. De E.H. Balley, een zeer vroom priester, nam de taak op zich; het verstand van de jongeling bleek echter weerspanning voor het aanleren van de beginselen van de spraakleer. Als gevolg van de revolutie had het kind zijn eerste studies moeten verwaarlozen en vooral zijn geheugen leed er fel onder! Toen overvielen hem verschrikkelijke bekeringen van ontmoediging, welke hem bijna aan zijn priesterlijke roeping deden verzaken. Daarin herkent men het werk van de duivel, die zich van toen reeds inspande om degene te plagen die later zijn gevreesde tegenstander zou zijn. Doch Jean-Marie behaalde de bovenhand door zijn verstervingen, zowel als door zijn vertrouwen in de bescherming van de



*H. Franciscus Regis*

H. Franciscus Regis, naar wiens graf hij, te voet, ter bedevaart ging om de nodige hulp af te smeken, ten einde zijn studies te kunnen voltrekken.

Een andere beproeving moest hem nog pijnlijk treffen. Na 5 of 6 maanden verblijf in het seminarie, oordeelden de bestuurders, op grond van onvoldoende examens, dat hij nooit slagen zou en verzochten hem naar huis te keren. Gelukkig waakte God over de heilige jongeling. De E.H. Balley, zijn vorige leermeester, begon opnieuw met hem de arbeid en samen werkten en baden zij zo goed, dat Jean-Marie bij een nieuw examen slaagde en zijn studies in de godgeleerdheid hervatten mocht. Zo vormde God die uitgelezen ziel door smart en vernedering.

### Het Priesterschap

*“Hostie voor Hostie.”*

Eindelijk is de prachtige dag van de priesterwijding aangebroken. Het geluk van de heilige leviet is licht te raden; la-

ter drukte hij de ontroering uit, welke hij toen in zijn ziel voelde: “Oh! hoe groot is de priester niet; indien men het wel begreep, zou men sterven, niet van vrees doch van liefde!”

Jean-Marie Vianney is nu priester; hij gaat zijn bewonderenswaardige loopbaan aanvangen en zijn eerste bediening uitoefenen bij de E.H. Balley, zijn geestelijke vader, wie hij als onderpastoor moet ondersteunen. Zijn eerste absolutie zal hij geven aan die eerbiedwaardige man, die zijn voorlichter en de steun van zijn roeping was geweest. Van dit ogenblik werd zijn biechtstoel zo druk bezocht, dat hij er dikwijls het eten bij vergat! Wat vooral de boetelingen tot hem trok was zijn nederigheid, zijn ingetogenheid, zijn toon van vurige overtuiging, wanneer hij van God sprak, en zijn naastenliefde, welke hem alles deed weggeven wat hij bezat. Wat zijn verstervingen betreft, die bleven niet achter ten opzichte van die van zijn pastoor; zijn roede rustte nooit; gewoonlijk droeg hij een haren onderhemd dat als boetkleed dienst deed; zijn eetmaal bestond alleen uit enige aardappelen en een weinig bruin brood; nooit dronk hij wijn.

Weldra werd de E.H. Balley ziek; hij stierf in de armen van zijn geliefde jonge priester. Deze beweende hem en bleef tot op zijn laatste dag een dankbaar aandenken van zijn weldoener bewaren.

### De Pastoor van Ars

*“De goede Herder geeft Zijn leven voor Zijn schapen.”*

Zo komen wij aan de laatste en langste periode uit het leven van onze heilige.

Enige tijd na de dood van de E.H. Ballely, zei de vicaris-generaal, toen hij de E.H. Vianney zijn benoeming te Ars kenbaar maakte: "In die parochie is geen liefde voor God; u zult er brengen!"

Ars is een dorpje op 35 km. van Lyon. Wanneer, op 10 februari 1818, de klok van de kerk van Ars luidde voor de Mis, mochten enkele vrome mensen met vreugde bemerken: "Oh! zie! onze nieuwe pastoor is aangekomen!"

Werkelijk, de heilige was te voet gekomen, gevolgd door een wagen, waarop hij zijn armtierig huisraad vervoeren liet; aan een kruising was hij blijven stilstaan om de richting te vragen aan een veehoedertje; dan was hij neergeknield en vurig had hij de beschermengel van zijn nieuwe parochie

aangeropen. Wanneer hij eindelijk, te midden van het groene blad van de hoge bomen de weinige lemen huisjes en het bouwvallig kerkje met de groen-bemoste toren kon zien, riep hij uit: "Wat is het klein!" en hij voegde erbij: "Deze parochie zal al degenen niet kunnen bevatten, die er later zullen komen".

En na zijn eerste bezoek aan het huis van de Goede God, nam hij zijn intrek in de pastorie; heel de inrichting was zo eenvoudig als het maar zijn kon. Nadat hij alle overtollig huisraad had opgeruimd, behield hij enkel nog een slecht bed, zijn boekenrek, enige biezen stoelen, een ijzeren kookpot, een bakpan en enkele eenvoudige voorwerpen.

Dan begaf hij zich onmiddellijk aan de arbeid en begon zijn bezoeken bij zijn parochianen. Daartoe verkoos hij het uur van de maaltijd om zeker te zijn hen te ontmoeten. Met goedheid en vrolijk humeur wist hij met die mensen om te gaan en weldra had hij zich volledig rekenschap kunnen geven van al de zedelijke ellenden die hij onder de ogen kreeg. Ja, het arme dorpje Ars had zijn zielzorg wel nodig; gedurende de Revolutie was het om zo te zeggen heidens geworden, de bevolking betoonde voor de zaken van de godsdienst de grootste onverschilligheid. Zondags werd er gewerkt, er werd veel plezier gemaakt en gedanst, en de nachtelijke vergaderingen waren er een gelegenheid tot erge wanordelijkheden. Zou de goede priester, bij het zien van dit barre arbeidsveld, ontmoedigd de armen laten zakken en zeggen: hier kan niets helpen? Neen; moedig en vertrouwend op God begon hij zijn aanvalsplan op te maken en uit te werken: bidden zou hij, onophoudend en versterving doen tot het uiterste. In





de stille nacht, bracht hij uren lang in gebed door, geknield op de koude vloer van zijn kerk, en met luide stem smeekte hij Jezus in het Tabernakel, dat Hij zich over zijn arm volk zou ontfermen. Gedurende de dag, na zijn bezoeken, wandelde hij door de velden, en bad zijn Brevier of zijn Rozenkrans.

Begrijpend dat, als iemand voor die verstokte zondaars boette, de goede God zich over hen ontfermen zou, kastijdde hij zichzelf op verschrikkelijke wijze. Hij sliep op de vochtige vloer van de pastorie, terwijl zijn hoofd op een stuk hout rustte. Zijn lichaam geselde hij zo geweldig en zo lang dat hij er soms van in zwijm viel en dat het bloed op de grond en op de muur spatte.

Boven ander voedsel, stelde hij zich tevreden met aardappelen die hij kookte in zijn befaamde marmiet (ketel) en die hij met schil en schimmel opat, of ook nog met een spijs, bestaande uit een soort meel met water en zout, die beschouwd werd als uitnemend middel om de honger te verslaan.

“Wat was ik gelukkig,” zei hij later, “toen ik alleen woonde! Toen ik honger had, bereidde ik drie hongerklopers; terwijl ik de eerste opat, maakte ik de tweede; terwijl ik de derde bakte, at ik de tweede op, en terwijl ik de derde opat, bracht ik mijn pan en mijn stoof in orde; ik dronk een groot glas water, en zo had ik genoeg voor verscheidene dagen”.

*... wordt vervolgd ...*

*Uit de reeks “Onze Toonbeelden”*

*Juffrouw Elly*

## Schatkisten

### **Hoe vol waren de Schatkisten van februari en maart?**

	<i>febr.</i>	<i>mrt.</i>
<i>Aantal Schatkisten:</i>	27	21
Dagelijkse Toewijding	673	574
H. Mis	157	158
H. Communie	129	134
Geestelijke Communie	555	547
Offers	881	719
Tientjes	3.080	2.377
Bezoek aan het Allerheiligste	85	62
Meditatie	222	243
Goed Voorbeeld	705	624
Puntje	608	523

# Puntje



Luister eens, de Puntjes voor mei en juni zijn:

*Mei: elke dag één van de Zeven Smarten van Maria vereren!*

*Juni: de Litanie van het Allerheiligste Hart van Jezus bidden!*

## *Beste Kruisvaarders,*

De zalige Priester Poppe vraagt in zijn tijdschrift 'Zonnestraaltjes': Beste Kruisvaarders, hebben jullie Maria al ooit bedankt, omdat zij haar toestemming gaf tot de komst van Jezus? Heb je al ooit gezegd: 'Maria, ik dank u, omdat u de Moeder van onze Verlosser hebt willen zijn?'

Inderdaad, beste Kruisvaarders, wij denken misschien: 'Maria moest zeker blij zijn en geen ogenblik hebben getwijfeld om ja te zeggen om zulk een eer en uitverkiezing – waarom moeten wij haar danken? Natuurlijk wilde Maria de Moeder Gods worden! Niemand zou dit toch weigeren?'

Zo beste Kruisvaarders, denken wij! Inderdaad, Maria was blij om deze uitverkiezing, zeer blij. Zij zong zelfs het "Magnificat" van blijdschap. Maar, bedenken we ook: Maria deed een groot offer met Moeder te willen worden van de Verlosser. Want Maria begreep, dat zij de Moeder zou zijn van een arme Verlosser, van een verachte Verlosser ... van een gekruisigde Verlosser!



Toen de Engel vroeg: "Maria, wilt u Moeder worden van Jezus?" wilde de Engel daarmee ook zeggen: "Maria, wilt u met Jezus lijden? Wilt u zich met Jezus opofferen? Wilt u met Jezus meewerken aan de verlossing van de arme zondaars?" En dan voorzag Maria al de armoede en al het lijden van haar Zoon Jezus! ... Dan voorzag Maria al

haar eigen smarten, die zij om Jezus zou verdragen.

Maria zag dus niet alleen de mooie Engel en de grote uitverkiezing van de Moeder van de Zoon Gods te zijn, maar zij zag ook het pijnlijke in het voorstel van de Engel. En toch zei Maria: “Fiat: ik wil”. Het was een lastig woord: het was een zwaar offer. Maar Maria dacht aan God en aan de zondaars, die moesten worden verlost. En zij sprak het woord met blijdschap uit: “Fiat,” – “Ik wil de Moeder van de Verlosser zijn en met Hem lijden!” Zij deed het offer van ganser harte.

Onze Moeder de H. Kerk eert Maria daarom met de titel van Medeverlosseres! Toen Maria onder het Kruis van Jezus stond, voelde zij in haar hart al wat Jezus leed in Zijn lichaam en ziel. De H. Augustinus heeft gelijk, waar hij zegt: “*U werd gekruisigd in uw hart samen met uw gekruisigde Zoon*”. Maria offerde net als Jezus haar smarten voor ons zielenheil. Samen met Jezus verdiende zij de prijs van ons heil, als nieuwe Adam en nieuwe Eva.

Beste Kruisvaarders, daar Maria Jezus heeft geholpen ons te verlossen, is zij ook echt onze Moeder en Koningin. Jezus is onze Koning, allereerst omdat Hij God is, maar ten tweede ook omdat Hij ons heeft verlost uit de macht van de Satan. Hij heeft ons bovennatuurlijk leven gered, en daarom behoren we met heel ons leven Christus toe. Welnu, zoals gezegd, heeft Maria Jezus geholpen en ons mede-verlost. Zij heeft ons ook het bovennatuurlijk leven terug ge-



schonken. Zij is daarom werkelijk onze Moeder. Jezus zegt vanop het Kruis tot ons: “Zie uw Moeder!”

Beste Kruisvaarders, vergeten we dus de Zeven Smarten van Maria, onze Moeder, niet!

Vereer daarom – en dit is het Bijzonder Puntje voor de maand mei – elke dag één van de Zeven Smarten! Gebruik hiervoor de volgende gebeden. Na ieder gebed moet je nog bidden: 1 Onze Vader en 7 Weesgegroeten. Zie ook de bijlage bij de Schatkist.

### *Zondag: Eerste Smart:*

Moeder van Smarten, toen Simeon u de kruisdood van uw Zoon voorspelde, was alles voor u donker en was u heel erg bedroefd. Toen Jezus was opgestaan uit het graf hebt u de betekenis van die woorden begrepen en was u onzegglijk blij.

Wij bidden u: geef ons een groot vertrouwen, schenk ons een duurzaam geduld, leer ons dat in Gods plan alles terecht zal komen. (1 OV + 7 Wg)

*Maandag: Tweede Smart:*

Moeder van Smarten, toen U met Jezus moest vluchten naar Egypte was u haastig en uw hart was bang. Toen u op de terugtocht was, hebt u Gods bedoeling begrepen: Jezus was de nieuwe Mozes, de Bevrijder van het volk.

Wij bidden u: geef ons een sterke liefde en een taaie moed, help ons om uw Zoon levenslang te blijven volgen. (1 OV + 7 Wg)

*Dinsdag: Derde Smart:*

Moeder van Smarten, in onze gedachten zien wij u op zoek gaan naar de afwezige Jezus. Het waren voor u dagen en nachten van zorgen en onzekerheid. Toen U het Kind Jezus terugvond in de tempel, was u onuitsprekelijk blij en dankbaar.

Wij bidden u: steun ons bij ons eerlijk zoeken naar een betere kennis van uw Zoon, verleen dat wij Hem steeds mogen vinden in een diep en dankbaar geloof. (1 OV + 7 Wg)

*Woensdag: Vierde Smart:*

Moeder van Smarten, God alleen weet wat er aan liefde en aan lijden door u is gegaan, wanneer u hand in hand, en hart aan hart stond, vlak bij uw gemartelde Zoon op Zijn weg naar Calvarië.

Wij bidden u: maak dat ons hart ook altijd met anderen medelijden kan en dat wij steeds bereid zijn zacht te zijn en vergevingsgezind. (1 OV + 7 Wg)



*Donderdag: Vijfde Smart:*

Moeder van Smarten, terwijl Jezus aan het Kruis stierf, hebt U met Hem ge-weend: “Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Samen met Hem hebt U zich aan God geschonken : “Vader, in Uw handen geef Ik Mijn geest”.

Wij bidden u: maak ook ons onwankelbaar trouw aan de opdracht die wij van de Vader ontvangen en tot de dood vertrouwend op Zijn onbegrijpelijke Liefde. (1 OV + 7 Wg)

*Vrijdag: Zesde Smart:*

Moeder van Smarten, terwijl Jezus onder de Kruisboom op uw knieën rustte, zagen uw ogen het werk van liefdeloze mensen, maar tegelijk het wonderwerk van Gods oneindige Barmhartigheid.

Wij bidden u: prent in onze geest, dat God kan vernieuwen wat mensen hebben vernield en breng ons tot bekering, zodat wij altijd aan de zijde van de Liefde staan, en nooit aan de kant van de haat. (1 OV + 7 Wg)

*Zaterdag: Zevende Smart:*

Moeder van Smarten, u hebt geweten dat Jezus, uw Zoon, in de Rust van zijn Vader was binnengegaan, toen Hij in de rust van het graf werd neergelegd. U wist dat het laatste woord niet aan de dood is, maar aan het leven, want het laatste woord is aan God.



Wij bidden u: dat wij de Vrede van Pasen in ons hart bewaren, dat wij vergiffenis schenken aan al wie tegen ons misdeed en dat wij altijd vol hoop op de toekomst verder leven. (1 OV + 7 Wg)



In de maand juni zullen we elke dag thuis in het gezin samen de Litanie van het Allerheiligste Hart van Jezus bidden. Wat is er mooier, beste Kruisvaarders, dan dat we samen met papa, mama, broers en zussen voor het H. Hartbeeld thuis op de knieën gaan en het H. Hart als voorbeeld voor alle deugden nemen, als Koning van het huisgezin eren en vragen dat Hij onze harten gelijkvormig maakt aan Zijn Hart? ... Niks.

Vergeten we ook niet dat onze stichter, de zalige Priester Poppe, gestorven is in het klooster te Moerzeke met zijn ogen gericht op het H. Hartbeeld op zijn schouw. Dat betekende dat onze leider gedurende zijn hele leven vertrouwen op het H. Hart heeft gesteld. Dat zien wij ook aan de vele mooie liederen die hij voor het H. Hart van Jezus heeft geschreven. Denken we maar aan: “Door zoveel lieve kleinen” (Hosannaboekje nr. 163) of in de strofe van ons EK-strijdlied die bij ons niet zo bekend is:

“Ons harten laaien van het vuur  
Dat uit Uw Harte gloeit  
Een vlamme zee die de wereld om-  
spoelt  
En stijgende immer groeit!”

Beste Kruisvaarders, de maanden mei en juni zijn voor ons heel bijzonder: de maand van onze Koningin en de maand van het H. Hart van onze Koning Jezus Christus. Verrichten we dus beide Puntjes dagelijks met grote vurigheid en zorg! Goede moed en Gods zegen!

*Pater Matthias De Clercq*  
EK-Kruisridder



# De Geschiedenis van de Kerk

*Pastoor W. Nolet*

## Reformatie en Contra-Reformatie

### *Contra-Reformatie (vervolg)*

In Spanje was de grote hervorming reeds ingevoerd door Kardinaal Ximenez vóór het Concilie van Trente. In deze tijd doet de hervorming daar al meer en meer haar invloed gelden: ze levert in voortzetting van de middeleeuwse mystiek de grote zieners Theresia van Avila en Johannes van het Kruis, de theologie komt er tot grote bloei.

In Frankrijk wordt het werk van de hervorming opgehouden door de godsdienstoorlogen. Daarna komt het in volle gang onder leiding van mannen zoals de H. Franciscus van Sales, bisschop van Genève, de grote auteur van geestelijke werken, die hij schreef voor de H. Jeanne Françoise de Chantal tot leiding van het door beiden gestichte klooster; zoals Kardinaal De Richelieu, die – naar men meent – zelf zijn grote gebreken had, maar ijverde voor de



*Kardinaal Ximenez*

hervorming in zijn diocees Luçon en in de Orde van de Benedictijnen; zoals de



*Kardinaal De Richelieu*



*Kardinaal Baronius*

H. Vincentius à Paulo, die zwoegde in de zielzorg met de door hem gestichte Congregatie van de Lazaristen, én door woord en voorbeeld én door zijn oog te laten gaan over de benoeming van geestelijken in de parochies een enorme invloed uitoefende op de verbetering van de clerus; zoals een Kardinaal de Bérulle, die het Franse Oratorium stichtte, een vereniging van seculiere geestelijken.

In Nederland waren de moeilijkheden bijzonder groot, sinds na de Unie van Utrecht (1579) de uitoefening van de katholieke godsdienst door “plakkaaten” verboden werd. We vinden dan echter in menige stad edelmoedige priesters, die niettegenstaande de vervolging standhouden en het geloof

helpen bewaren bij een aantal katholieken. Waar, zoals in Noord-Brabant en Twente gelegenheid was, om in plaats van de oude geestelijkheid een nieuwe te vormen naar de geest van Trente, is het geloof bewaard. En overal, waar priesters met de nieuwe geest konden doordringen en zich handhaven, is een kern, groter of kleiner, van degelijke katholieken gebleven.

Op de bloei van de theologie en de mystiek, voornamelijk in Spanje en Frankrijk, is reeds gewezen. Nog moet vermeld worden, dat in deze tijd Kardinaal Caesar Baronius nieuwe wegen inslaat bij de beoefening van de Kerkgeschiedenis, en dat de kunst in al haar uitingen tot grote bloei kwam: Bramante, Rubens, Palestrina.

## Missiewerk

Niet het minst toonde zich de herleving van de Kerk, haar openstaan voor de inwerking van de H. Geest, in de grote ijver voor de uitbreiding van het Godrijk onder de nieuw ontdekte volken.

In Amerika werkten Dominicanen en Franciscanen aan de bekering van de Indianen. Zij werden krachtig gesteund door de Spaanse en Portugese koningen, die het patronaatsrecht reeds in het begin van de 16<sup>e</sup> eeuw hadden gekregen over de missies in hun koloniën. Spanje heeft in zijn Amerikaanse bezittingen in de loop van anderhalve eeuw 70.000 kerken laten bouwen, aan meer dan 10.000 missionarissen overtocht en blijvend onderhoud gegeven. Vele mis-

sionarissen stierven als martelaren. In 1587 hadden alleen de Franciscanen in de Spaanse koloniën elf provincies met 200 kloosters. In de tweede helft van de 16<sup>e</sup> eeuw kwamen ook de Jezuïeten daar, die tussen 1587 en 1667 5000 missionarissen leverden, alleen aan Paraguay. Daar stichtten zij hun beroemde reducties, waarin ze hun bekeerlingen beschermden tegen de hebzucht van de kolonisten.

In Azië, waar sinds de inneming van Constantinopel het missiewerk vrijwel verlaten was, omdat het Turkse rijk de weg erheen versperde, bracht de ontdekking van de zeeweg nieuwe bedrijvigheid. Onmiddellijk gingen mis-



*Spaans koningshof*





*H. Franciscus Xaverius*



*Matteo Ricci*

sionarissen uit verschillende orden en seculieren naar Indië, waar hun werk zich echter in hoofdzaak beperkte tot de Europese kolonisten en de Nestorianen van de kust van Malabar, die hun bekering dankten aan de Apostel Thomas en daarom Thomas-christenen genoemd worden, en die in 1599 tot de eenheid van de Kerk terugkeerden. Intussen was de H. Franciscus Xaverius, een van de eerste gezellen van de H. Ignatius van Loyola, de arbeid begonnen onder de Indiërs. Hij kwam te Goa aan in 1542 en maakte duizenden bekeerlingen. Daarna bezocht hij verschillende eilanden van onze Oost-Indische Archipel: op Halmaheira waren in 1547 reeds bijna 50 staties. In 1549 vinden

we hem in Japan, waar een veelbelovende christenheid ontstond, die echter verkwijnende, sinds in 1643 de laatste missionaris gemarteld en het rijk voor alle Europeanen gesloten werd. Van Japan zou hij naar China gaan, maar hij stierf in 1552, eer hij er voet aan wal kon zetten. In die tien jaar was hij de grote pionier geweest voor de missie in Azië.

In China lukte het eerst in 1582 aan drie Jezuïeten – de voornaamste was de Italiaan Matteo Ricci – het land binnen te komen. Sindsdien is het Christendom in China niet meer ten onder gegaan, maar ondervindt er wel veel moeilijkheden.

# Jaarprogramma 2022

<b>Wanneer?</b>	<b>Waar?</b>	<b>Wat?</b>
<b>van t/m</b>		
15-05	Gerwen	Eerste H. Communie
26-05	Utrecht	Eerste H. Communie
04-06	06-06 Frankrijk	Bedevaart Chartres-Parijs
19-06	Gerwen	Sacramentsprocessie
19-06	Gerwen	Derde Orde FSSPX
02-07	Zaitzkofen (D)	Priesterwijding E.H. J. De Bruyn
09-07	Antwerpen	Eerste Plechtige Mis E.H. De Bruyn
22-07	Gerwen	} Eerste Mis E.H. De Bruyn
23-07	Leiden	
24-07	Utrecht	
25-07	30-07 Antwerpen	Geestelijke Oefeningen (gemengd)
01-08	12-08 Susteren	EK-jongens/meisjeskamp
16-08	20-08 Keulen	Fietstocht met Broeder René Maria
27-08	28-08 Nederland	Bedevaart Gorcum-Brielle (1572-2022)
17-09	Bonheiden (B)	Sportdag van de Traditie
24-09	nader te bepalen	Derde Orde FSSPX, bedevaart
01-10	Banneux	Bedevaart District Benelux
09-10	Leiden	Patroonsfeest
10-10	15-10 Antwerpen	Mariale Retraite (gemengd)
22-10	Gerwen	Aanbiddingsdag
29-10	nader te bepalen	Derde Orde FSSPX
13-11	Utrecht	Patroonsfeest
19-11	Antwerpen	M.I.
20-11	Gerwen	Patroonsfeest
20-11	Leiden	Koordag i.v.m. H. Cecilia
27-11	Gerw./Lei./ Utr.	Adventsbezinning (+ Derde Orde + M.I.)

## Onze Overledenen

Hr.	W.A.B.	Oostdam	Alphen a.d. Rijn	04	05	1998
Mevr.	O.H.	Bakker-Tangelder	Winterswijk	04	05	2021
Hr.	J.	van der Beek	Geleen	06	05	1997
Hr.	W.	Vollenbregt	Rijswijk	06	05	2013
Mevr.	A.A.M.	van der Sluiszen-Snijders	's Hertogenbosch	07	05	2016

Mevr. A.M.	de Chauvigny de Blot-van Rijn	Den Haag	11	05	1991
Mej. C.H.A.	Maas	Breda	14	05	1992
Mevr. J.J.	Kok-Pieters	Maastricht	15	05	2007
Hr. B.	Kühr	Den Haag	17	05	2008
Hr. T.J.	Sodenkamp	Groningen	18	05	1997
Hr. F.I.	Bovenlander	Den Haag	18	05	2001
Mevr. A.	Oostdam-de Frankrijker	Alphen a.d. Rijn	20	05	2003
Mevr. J.	Heuts-In 'T Ven	Geleen	29	05	2012
Mej. E.	Wolfhagen	Rotterdam	31	05	2014
Mevr. M.E.V.	Smit-van der Lende	Huizen	11	06	2015
Hr. J.H.	de Beer	Rijswijk	12	06	1986
Br. Samuel	W.H.M. Booms	Harlingen	15	06	2017
Mevr. M.	Finkenflügel-Vosch van Avesaet	Zutphen	19	06	2006
Mevr. M.W.	Groen-Vesterink	Doesburg	28	06	2006

## Collecten in de maanden maart en april 2022



Het **Vastenofer 2022** heeft in Nederland het prachtig resultaat van € 14.407,00 opgebracht! Hiervan gaat € 4.802,33 via het District Benelux naar het Aziatisch District van de FSSPX voor hulp aan de bevolking van de Filipijnen die op 16 en 17 december 2021 is getroffen door de tyfoon Odette. **Hartelijk dank!**



**De bedevaart vindt plaats van 4 t/m 6 juni 2022.**

Aanmelden via het inschrijvingsformulier op de site FSSPX Benelux.

Meer info: [hemelstraat.bedevaart@fsspx.be](mailto:hemelstraat.bedevaart@fsspx.be)



**Op zaterdag 2 juli 2022 wordt E.H. Jan De Bruyn te Zaitzkofen (D) priester gewijd. Bidden we voor hem!**

Voor de reis naar Zaitzkofen: zie de site FSSPX Benelux.

Meer info: [hemelstraat.info@fsspx.be](mailto:hemelstraat.info@fsspx.be)

**Eerste Missen in Nederland: 22-24 juli 2022 (zie jaarkalender)**



## Sacramentsprocessie Gerwen 19 juni 2022

Het welslagen van de Sacramentsprocessie hangt af van gebed voor mooi weer, maar ook iedere vrijwilliger is belangrijk om dit geloofsfeest tot een succes te maken! De laatste grote Sacramentsprocessie van Gerwen was in 2019. Helpt u weer mee? Met dezelfde taak als in 2019, of iets anders? Denk aan ceremonie, muziek, omgevingswerkzaamheden (kerkversiering, rustaltaren, opruimen, schoonmaken), catering, fotografie, enz..

Meld u hiervoor a.u.b. aan op: [gerwen.info@fsspx.nl](mailto:gerwen.info@fsspx.nl)

Wij vragen ook om:

- Strooibloemen voor de processie! De strooibloemen a.u.b. op zaterdag 18 juni naar de priorij brengen, of zelf thuis de bloemblaadjes plukken en op 19 juni meebrengen.
- Bijdrage in de onkosten van deze dag.

# Kalender Gerwen

## Mei

<b>zo.</b>	<b>1</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>H. Jozef de Arbeider; echtgenoot v.d. H. Maagd</b> (1 <sup>e</sup> kl.); <i>ged. 2<sup>e</sup> zondag na Pasen; kinderzegen; tweede collecte voor de seminaries</i>
ma.	2	18.30	H. Mis	H. Athanasius, biss. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.)
di.	3	18.30	H. Mis	door de week (4 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Alexander, Eventius en Theodulus, mart., en H. Juvenalis, biss. en bel.
wo.	4	7.15	H. Mis	H. Monica, weduwe (3 <sup>e</sup> kl.)
do.	5	17.30	Lof	H. Pius V, paus en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
		18.30	H. Mis	Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart v. Jezus (3 <sup>e</sup> kl.)
vr.	6	17.30	Lof	
		18.30	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart v. Maria (22 aug.) (3 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Stanislaus, biss. en mart.; daarna uitstelling tot 12.30 uur
za.	7	9.00	H. Mis	
<b>zo.</b>	<b>8</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>3<sup>e</sup> zondag na Pasen</b> (2 <sup>e</sup> kl.)
ma.	9	18.30	H. Mis	H. Gregorius v. Nazianze, biss. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.)
di.	10	18.30	H. Mis	H. Antoninus, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Gordianus en Epimachus, mart.
wo.	11	7.15	H. Mis	HH. Filippus en Jacobus de Mindere, Apostelen (2 <sup>e</sup> kl.)
do.	12	17.30	Lof	H. Wiro, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl; bisdom 's Hertogenbosch.); ged. HH. Nereus, Achilles, Domitilla, maagd, en Pancratius, mart.
		18.30	H. Mis	
vr.	13	7.15	H. Mis	H. Servatius, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.; bisdom 's Hertogenbosch); ged. H. Robertus Bellarminus, biss. en kerkl.
za.	14	9.00	H. Mis	O.L. Vrouw op zaterdag (4 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Bonifatius, mart.
		10.30	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>15</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>4<sup>e</sup> zondag na Pasen</b> (2 <sup>e</sup> kl.); <i>Eerste H. Communie</i>
ma.	16	18.30	H. Mis	H. Ubaldus, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
di.	17	18.30	H. Mis	H. Paschalis Baylon, bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
wo.	18	7.15	H. Mis	H. Venantius, mart. (3 <sup>e</sup> kl.)

do.	19	17.30	Lof	H. Petrus Celestinus, paus en bel. (3° kl.); ged.
		18.30	H. Mis	H. Pudentiana, maagd
vr.	20	7.15	H. Mis	H. Bernardinus v. Siëna, bel. (3° kl.)
za.	21	9.00	H. Mis	O.L. Vrouw op zaterdag (4° kl.)
		10.30	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>22</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>5° zondag na Pasen (2° kl.)</b>
ma.	23	18.30	gez. H. Mis	Votiefmis v.d. Kruisdagen (2° kl.); voor de Mis Litanie v. alle Heiligen en processie
di.	24	18.30	gez. H. Mis	Votiefmis v.d. Kruisdagen (2° kl.); voor de Mis Litanie v. alle Heiligen en processie
wo.	25	7.15	gez. H. Mis	Votiefmis v.d. Kruisdagen (2° kl.); ged. Vi-gilie v. Hemelvaart; voor de Mis Litanie v. alle Heiligen en processie
<b>do.</b>	<b>26</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>Hemelvaart v.d. Heer (1° kl.); verplichte feest-dag</b>
vr.	27	7.15	H. Mis	H. Beda de Eerbiedwaardige, bel. en kerkl. (3° kl.); ged. H. Johannes I, paus en mart.; <i>begin Pinksternoveen</i>
za.	28	9.00	H. Mis	H. Augustinus v. Kantelberg, biss. en bel. (3° kl.)
		10.30	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>29</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>Zondag na Hemelvaart (2° kl.)</b>
ma.	30	18.30	H. Mis	door de week (4° kl.); ged. H. Felix I, paus en mart.
di.	31	18.30	H. Mis	Feest v.d. H. Maagd Maria, Koningin (2° kl.); ged. H. Petronilla, maagd

## Juni

wo.	1	7.15	H. Mis	H. Angela de Merici, maagd (3° kl.)
do.	2	17.30	Lof	Eerste donderdag v.d. maand, Votiefmis
		18.30	H. Mis	O.H.J.Chr. Hoge priester (3° kl.); ged. HH. Marcellinus, Petrus en Erasmus, mart.
vr.	3	17.30	Lof	Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart
		18.30	H. Mis	v. Jezus (3° kl.)
za.	4	9.00	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand; Vigilie v. Pinksteren (1° kl.); daarna uitstelling tot 12.30 uur
		10.30	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>5</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>Hoogfeest v. Pinksteren (1° kl.); vóór de Mis Veni Creator; kinderzegen</b>
<b>ma.</b>	<b>6</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>Tweede pinksterdag (1° kl.)</b>
di.	7	18.30	H. Mis	in de Pinksterweek (1° kl.)

wo.	8	7.15	H. Mis	Quatertemperdag in de Pinksterweek (1° kl.)
do.	9	17.30	Lof	
		18.30	H. Mis	in de Pinksterweek (1° kl.)
vr.	10	7.15	H. Mis	Quatertemperdag in de Pinksterweek (1° kl.)
za.	11	9.00	H. Mis	Quatertemperdag in de Pinksterweek (1° kl.)
		10.30	<i>Onderricht</i>	<i>Godsdienstlessen</i>
<b>zo.</b>	<b>12</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>Drievuldigheidszondag (1° kl.)</b>
ma.	13	18.30	H. Mis	H. Antonius v. Padua, bel. en kerkl. (3° kl.)
di.	14	18.30	H. Mis	H. Basilius, biss. en kerkl. (3° kl.)
wo.	15	7.15	H. Mis	door de week (4° kl.); ged. HH. Vitus, Modestus en Crescentia, mart.
do.	16	17.30	Lof	
		18.30	H. Mis	<b>Feest v.h. Allerheiligst Sacrament (1° kl.)</b>
vr.	17	7.15	H. Mis	H. Gregorius Barbarigo, biss. en bel. (3° kl.)
za.	18	<b>8.00</b>	H. Mis	H. Efreem v. Syrië, bel. en kerkl. (3° kl.); ged. HH. Marcus en Marcellianus, mart.
<b>zo.</b>	<b>19</b>	<b>7.00</b>	<b>H. Mis</b>	<b>Plechtige viering Sacramentsdag (2° zondag na Pinksteren); nadien voortzetting v.h. feest in de tuin! (Zie voorwoord!)</b>
		10.30	<b>Hoogmis</b>	
		12.15	<i>Sacramentsprocessie</i>	
ma.	20	18.30	H. Mis	door de week (4° kl.); ged. H. Silverius, paus en mart.
di.	21	18.30	H. Mis	H. Aloysius v. Gonzaga, bel. (3° kl.)
wo.	22	7.15	H. Mis	H. Paulinus, biss. en bel. (3° kl.)
do.	23	17.30	Lof	
		18.30	H. Mis	door de week (4° kl.)
vr.	24	17.30	Lof	
		18.30	gez. H. Mis	<b>Feest v.h. Allerheiligst Hart v. Jezus (1° kl.)</b>
za.	25	-----	geen H. Mis	<b>Geboorte v.d. H. Johannes de Doper (1° kl.)</b>
<b>zo.</b>	<b>26</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>3° zondag na Pinksteren (2° kl.)</b>
ma.	27	18.30	H. Mis	door de week (4° kl.); Mis (voor sommige plaatsen) v. O.L. Vrouw v. Altijddurende Bijstand
di.	28	18.30	H. Mis	Vigilie v.d. HH. Petrus en Paulus, apostelen (2° kl.)
wo.	29	7.15	H. Mis	<b>HH. Petrus en Paulus, apostelen (1° kl.)</b>
do.	30	17.30	Lof	
		18.30	H. Mis	Gedachtenis v.d. H. Paulus, apostel (3° kl.)

## Juli

vr.	1	-----	geen H. Mis	Eerste vrijdag v.d. maand; <b>Feest v.h. Kostbaar Bloed v. O.H. Jezus Christus (1° kl.)</b>
-----	---	-------	-------------	---



- za. 2 ----- geen H. Mis Eerste zaterdag v.d. maand; O.-L.-Vrouw-Visitatie (2° kl.); ged. HH. Processus en Martinianus, mart.
- zo. 3 **8.30 Hoogmis** 4<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2° kl.); *kinderzegen*

*Activiteiten in Gerwen*

**Catechismusonderricht kinderen:**

14, 21 en 28 mei en 4 en 11 juni (10.30-12.00 uur)

**Sacramentsprocessie:** : zondag 19 juni

**J.K.I.-bijeenkomsten:** 1 mei en 18 juni (voorbereidingsdag processie) en 19 juni

**Katholieke Mannenavond:** nader aan te geven

**E.K.-bijeenkomsten:** 1 mei en 19 juni

**Derde-Orde-bijeenkomst:** 19 juni

**Gebedsinitiatief:** na de Hoogmis op de eerste zondag van de maand

- Heren: 1. bekeringen en 2. heiliging van het familieleven
- Dames: 3. roepingen



# Kalender Leiden

## Mei

<b>zo.</b>	<b>1</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>H. Jozef de Arbeider; echtgenoot v.d. H. Maagd (1<sup>e</sup> kl.); ged. 2<sup>e</sup> zondag na Pasen; kinderzegen; tweede collecte voor de seminaries</b>
vr.	6	17.30	Lof	Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart v. Jezus (3 <sup>e</sup> kl.)
		18.30	H. Mis	
za.	7	9.00	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. Onbevlekt Hart v. Maria (22 aug.) (3 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Stanislaus, biss. en mart.; daarna uitstelling tot 13.00 uur
<b>zo.</b>	<b>8</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>3<sup>e</sup> zondag na Pasen (2<sup>e</sup> kl.)</b>
vr.	13	18.30	H. Mis	H. Robertus Bellarminus, biss. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	14	9.00	H. Mis	H. Egbertus, bel. (3 <sup>e</sup> kl.; bisdom Rotterdam); ged. H. Bonifatius, mart.
		10.20	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>15</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>4<sup>e</sup> zondag na Pasen (2<sup>e</sup> kl.)</b>
vr.	20	18.30	H. Mis	H. Bernardinus v. Siëna, bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	21	9.00	H. Mis	H. Aufridus, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.; bisdom Rotterdam)
		10.20	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>22</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>5<sup>e</sup> zondag na Pasen (2<sup>e</sup> kl.)</b>
wo.	25	18.30	gez. H. Mis	Votiefmis v.d. Kruisdagen (2 <sup>e</sup> kl.); ged. Vigilie v. Hemelvaart; voor de Mis Litanie v. alle Heiligen en processie
<b>do.</b>	<b>26</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>Hemelvaart v.d. Heer (1<sup>e</sup> kl.); verplichte feestdag</b>
vr.	27	18.30	H. Mis	H. Beda de Eerbiedwaardige, bel. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Johannes I, paus en mart.; <i>begin Pinksternoveen</i>
za.	28	9.00	H. Mis	H. Augustinus v. Kantelberg, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
		10.20	Onderricht	Godsdienstlessen
<b>zo.</b>	<b>29</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>Zondag na Hemelvaart (2<sup>e</sup> kl.)</b>

## Juni

vr.	3	17.30	Lof	Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart v. Jezus (3 <sup>e</sup> kl.)
		18.30	H. Mis	

za.	4	9.00	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand; Vigilie v. Pinksteren (1 <sup>e</sup> kl.); daarna uitstelling tot 13.00 uur
		10.20	Onderricht	Godsdienstlessen
zo.	5	10.30	Hoogmis	<b>Hoogfeest v. Pinksteren (1<sup>e</sup> kl.); vóór de Mis Veni Creator; kinderzegen</b>
ma.	6	10.30	Hoogmis	<b>Tweede pinksterdag (1<sup>e</sup> kl.)</b>
vr.	10	18.30	H. Mis	Quatertemperdag in de Pinksterweek (1 <sup>e</sup> kl.)
za.	11	9.00	H. Mis	Quatertemperdag in de Pinksterweek (1 <sup>e</sup> kl.)
		10.20	Onderricht	Godsdienstlessen
zo.	12	10.30	Hoogmis	<b>Drievuldigheidszondag (1<sup>e</sup> kl.)</b>
vr.	17	-----	geen H. Mis	H. Gregorius Barbarigo, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	18	-----	geen H. Mis	H. Efreim v. Syrië, bel. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Marcus en Marcellianus, mart.
zo.	19	-----	geen H. Mis	<b>2<sup>e</sup> zondag na Pinksteren; plechtige viering Sacramentsdag in Gerwen! (Zie voorwoord!)</b>
vr.	24	17.30	Lof	
		18.30	gez. H. Mis	<b>Feest v.h. Allerheiligst Hart v. Jezus (1<sup>e</sup> kl.)</b>
za.	25	9.00	H. Mis	<b>Geboorte v.d. H. Johannes de Doper (1<sup>e</sup> kl.)</b>
		10.20	Onderricht	Godsdienstlessen
zo.	26	10.30	Hoogmis	<b>3<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>

## Juli

vr.	1	-----	geen H. Mis	Eerste vrijdag v.d. maand; <b>Feest v.h. Kostbaar Bloed v. O.H. Jezus Christus (1<sup>e</sup> kl.)</b>
za.	2	-----	geen H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand; O.-L.-Vrouw-Visitatie (2 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Processus en Martinianus, mart.
zo.	3	10.30	Hoogmis	<b>4<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.); kinderzegen</b>

## Activiteiten in Leiden

### Catechismusonderricht kinderen:

14, 21 en 28 mei en 4, 11 en 25 juni (10.20-12.00 uur)

**E.K.-bijeenkomsten:** 1 mei en 12 juni (Pro Vita: Wonder van het Leven)

**J.K.I.-bijeenkomsten:** 15 mei en 18 juni (voorbereidingsdag processie) en 19 juni

**Geloofsverdieping volwassenen en M.I.:**

22 mei (Tim Badir: Sociale Media) en 20 juni

**Gebedsinitiatief:** voor roepingen: na de Hoogmis op de derde zondag van de maand

# Kalender Utrecht

## Mei

<b>zo.</b>	<b>1</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>H. Jozef de Arbeider; echtgenoot v.d. H. Maagd</b> (1 <sup>e</sup> kl.); ged. 2 <sup>e</sup> zondag na Pasen; <i>kin-derzegen; tweede collecte voor de seminaries</i>
vr.	6	17.30	Lof	Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart v. Jezus (3 <sup>e</sup> kl.)
		18.30	H. Mis	
za.	7	9.00	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand, Votiefmis v.h. On-bevlekt Hart v. Maria (22 aug.) (3 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Stanislaus, biss. en mart.; daarna uitstelling tot 13.00 uur
<b>zo.</b>	<b>8</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>3<sup>e</sup> zondag na Pasen</b> (2 <sup>e</sup> kl.)
vr.	13	-----	geen H. Mis	H. Robertus Bellarminus, biss. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	14	-----	geen H. Mis	O.L. Vrouw op zaterdag (4 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Boni-fatius, mart.
<b>zo.</b>	<b>15</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>4<sup>e</sup> zondag na Pasen</b> (2 <sup>e</sup> kl.)
vr.	20	18.30	H. Mis	H. Bernardinus v. Siëna, bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	21	9.00	H. Mis	O.L. Vrouw op zaterdag (4 <sup>e</sup> kl.)
		10.30	<i>Onderricht</i>	<i>Godsdienstlessen</i>
<b>zo.</b>	<b>22</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>5<sup>e</sup> zondag na Pasen</b> (2 <sup>e</sup> kl.)
wo.	25	18.30	gez. H. Mis	Votiefmis v.d. Kruisdagen (2 <sup>e</sup> kl.); ged. Vigilie v. Hemelvaart; voor de Mis Litanie v. alle Heiligen en processie
<b>do.</b>	<b>26</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>Hemelvaart v.d. Heer</b> (1 <sup>e</sup> kl.); <i>Eerste H. Com-munie; verplichte feestdag</i>
vr.	27	18.30	H. Mis	H. Beda de Eerbiedwaardige, bel. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.); ged. H. Johannes I, paus en mart.; <i>begin Pinksternoveen</i>
za.	28	9.00	H. Mis	H. Augustinus v. Kantelberg, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
		10.30	<i>Onderricht</i>	<i>Godsdienstlessen</i>
<b>zo.</b>	<b>29</b>	<b>10.30</b>	<b>Hoogmis</b>	<b>Zondag na Hemelvaart</b> (2 <sup>e</sup> kl.)

## Juni

vr.	3	17.30	Lof	Eerste vrijdag v.d. maand, Votiefmis v.h. H. Hart v. Jezus (3 <sup>e</sup> kl.)
		18.30	H. Mis	

za.	4	9.00	H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand; Vigilie v. Pinksteren (1 <sup>e</sup> kl.); daarna uitstelling tot 13.00 uur
		10.30	Onderricht	Godsdienstlessen
zo.	5	10.30	Hoogmis	<b>Hoogfeest v. Pinksteren (1<sup>e</sup> kl.); vóór de Mis Veni Creator; kinderzegen</b>
ma.	6	10.30	Hoogmis	<b>Tweede pinksterdag (1<sup>e</sup> kl.)</b>
vr.	10	18.30	H. Mis	Quatertemperdag in de Pinksterweek (1 <sup>e</sup> kl.)
za.	11	9.00	H. Mis	Quatertemperdag in de Pinksterweek (1 <sup>e</sup> kl.)
		10.30	Onderricht	Godsdienstlessen
zo.	12	10.30	Hoogmis	<b>Drievuldigheidszondag (1<sup>e</sup> kl.)</b>
vr.	17	-----	geen H. Mis	H. Gregorius Barbarigo, biss. en bel. (3 <sup>e</sup> kl.)
za.	18	-----	geen H. Mis	H. Efreim v. Syrië, bel. en kerkl. (3 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Marcus en Marcellianus, mart.
zo.	19	-----	geen H. Mis	<b>2<sup>e</sup> zondag na Pinksteren; plechtige viering Sacramentsdag in Gerwen! (Zie voorwoord!)</b>
vr.	24	17.30	Lof	
		18.30	gez. H. Mis	<b>Feest v.h. Allerheiligst Hart v. Jezus (1<sup>e</sup> kl.)</b>
za.	25	9.00	H. Mis	<b>Geboorte v.d. H. Johannes de Doper (1<sup>e</sup> kl.)</b>
		10.30	Onderricht	Godsdienstlessen
		11.30	Huwelijksmis	
zo.	26	10.30	Hoogmis	<b>3<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.)</b>

## Juli

vr.	1	-----	geen H. Mis	Eerste vrijdag v.d. maand; <b>Feest v.h. Kostbaar Bloed v. O.H. Jezus Christus (1<sup>e</sup> kl.)</b>
za.	2	-----	geen H. Mis	Eerste zaterdag v.d. maand; O.-L.-Vrouw-Visitatie (2 <sup>e</sup> kl.); ged. HH. Processus en Martinianus, mart.
zo.	3	<u>12.00</u>	Hoogmis	<b>4<sup>e</sup> zondag na Pinksteren (2<sup>e</sup> kl.); kinderzegen</b>

### Activiteiten in Utrecht

#### Catechismusonderricht kinderen:

21 en 28 mei en 4, 11 en 25 juni (10.30-12.00 uur)

**Bespreking missaal (voor allen):** 1 mei en 5 juni 13.00 uur

#### J.K.I.-bijeenkomsten:

8 mei, 12 juni, 18 juni (voorbereidingsdag processie) en 19 juni

**Geloofsverdieping jeugd:** 22 en 29 mei en 26 juni

**Kerken Kijken:** vanaf 23 mei t/m 10 september

# Onze adressen in Nederland

*Gerwen*

*Leiden*

*Utrecht*

Oude St. Clemenskerk

Heuvel 21  
5674 RR Nuenen  
Telefoon

+31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 54

Kapel O.L.V. van de  
Rozenkrans

Sumatrastraat 197  
2315 BD Leiden

Telefoon  
+31(0)71 782 05 05 of  
+31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 58

St. Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21  
3512 GS Utrecht

Telefoon  
+31 (0)40 283 45 05

H. Mis zie pagina 60

Telefoontijden: maandag t/m zaterdag 09.30-12.00 en 14.00-17.30 uur.  
In noodgevallen staan wij u vanzelfsprekend ook buiten deze tijden ter beschikking. Bovendien kunt u altijd een bericht op ons antwoordapparaat achterlaten of per e-mail met ons in contact treden.

## E-mail adressen van de priesters

Pater C. de Beer: [c.debeer@fsspx.email](mailto:c.debeer@fsspx.email)

Pater K. Huysegems: [p.huysegems@googlemail.com](mailto:p.huysegems@googlemail.com)

Pater M. De Clercq: [m.declercq@fsspx.email](mailto:m.declercq@fsspx.email)

**Steun het  
Informatie-  
blad!**

## Bankrekening

Stichting St. Jozef Nuenen  
Heuvel 23

5674 RR Nuenen

IBAN: NL11 INGB 0003 9907 90

BIC: INGBNL2A

## *Kerkrade*

(Duitstalig)

Kerk St. Maria ter Engelen  
Pannesheiderstraat 71

6462 EB Bleijerheide/Kerkrade  
Telefoon +31 (0)45 567 13 97

Op zondag Hoogmis om 9.30 uur

De erediensten worden verzorgd  
door de priesters van de  
Priorij St. Bonifacius  
Bottroper Strasse 295

D-45356 Essen

Telefoon +49 (0) 20 166 49 22

# District Benelux

*Brussel (Namen, Quiévrain en  
Luxemburg)*

Christus Koning Priorij  
Eendrachtstraat 37  
1050 Brussel  
Telefoon +32 (0)2 550 00 20

St. Jozefkerk  
Frère - Orban Square  
1040 Brussel  
Telefoon +32 (0)474 860 755  
H. Mis

- zon- en feestdagen 8.00 uur  
10.00 uur
- ma. t/m za. 18.00 uur

## *Antwerpen*

Priorij van het Allerheiligste Sacrament  
Hemelstraat 21-23  
2018 Antwerpen  
Telefoon +32 (0)3 229 01 80  
H. Mis

- zon- en feestdagen 7.30 uur  
10.00 uur
- ma., di. 7.00 uur
- wo, za. 7.30 uur
- do., vr. 18.30 uur

## *Gent*

Sint-Amanduskapel  
Kortrijksesteenweg 139  
9000 Gent  
Telefoon +32 (0)3 229 01 80  
H. Mis

- zon- en feestdagen 10.00 uur

# Colofon

## **Uitgever**

Priesterbroederschap St. Pius X

## **Redactie**

Pater C. de Beer  
Priorij St. Clemens  
Heuvel 23  
5674 RR Nuenen  
Telefoon +31 (0)40 283 45 05

## **Kopijsluiting IB 332**

Vrijdag 17 juni 2022

## **Giften ter ondersteuning**

Uw giften ter ondersteuning van ons werk zijn zeer welkom: ze vormen de enige financiële steun voor het apostolaat van de Priesterbroederschap St. Pius X in Nederland. Voor uw overschrijving kunt u gebruik maken van

- internetbankieren,
- een automatische machtiging, of
- een eenmalige overschrijving.

## **U vindt ons ook op internet**

- [www.stpiusx.nl](http://www.stpiusx.nl)
- [www.stpiusx.be](http://www.stpiusx.be)

## **Biechtgelegenheid**

Op zon- en verplichte feestdagen: drie kwartier vóór de H. Mis, tot ten laatste 10 minuten vóór de Mis, eventueel ook na de Mis.

## **Stipendium voor de H. Mis**

Het stipendium voor een H. Mis bedraagt: € 18,00.

## 2 Voorwoord

### VAN DE PRIESTERBROEDERSCHAP

## 3 Maria: de maagdelijke Moeder van God

### 11 Steel de tijd!

## 13 De Litanie van Onze-Lieve-Vrouw: Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.

### EUCCHARISTISCHE KRUISTOCHT

## 20 Uitleg van de intentie – Gérard Bos – Strijd en zegen van een volwassen dopeling

## 36 De Heilige Pastoor van Ars: De Kinderjaren

### 41 Schatkisten

### 42 Puntje

## 46 De Geschiedenis van de Kerk

### VAN DE PRIORIJ

## 50 Jaarprogramma 2022

## 50 Onze Overledenen

## 51 Collecten in de maanden maart en april 2022

## 52 Bedevaart van Chartres naar Parijs 4 t/m 6 juni 2022

## 52 Priesterwijding E.H. Jan De Bruyn 2 juli 2022

## 53 Sacramentsprocessie Gerwen 19 juni 2022

## 54 Kalender Gerwen

## 57 Nieuwe boeken:

De Katholieke Catechismus over de kerkelijke crisis

Leidraad voor de Biecht

## 58 Kalender Leiden

## 60 Kalender Utrecht

## 62 Onze adressen in Nederland

## 63 District Benelux

## 63 Colofon