

40 dagen zonder...

# *Monstrans*

**NIEUWS UIT DE  
HEMELSTRAAT**

# FSSPX in de BENELUX

## BELGIË

### 1 Antwerpen Priorij van het Allerheiligste Sacrament

Hemelstraat 23, 2018 Antwerpen  
Tel.: +32 (0)3 229 01 80  
email: hemelstraat.info@fsspx.be

#### Zon- en feestdagen:

Gelezen H. Mis 7.30  
Hoogmis 10.00

#### Weekdagen

Ma, Di, Wo, Za 7.30  
Do, Vr 18.30

Rozenhoedje 18.00 dagelijks  
Aanbidding Do 14.30 - 18.30

### 2 Gent Sint-Amanduskapel

Kortrijksesteenweg 139, 9000 Gent  
Tel.: +32 (0)3 229 01 80  
email: hemelstraat.info@fsspx.be

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.00

### 3 Brussel Christus-Koning Priorij

Eendrachtstraat 37, 1050 Brussel  
Tel.: +32 (0)2 550 00 20

#### Zon- en feestdagen:

Gelezen H. Mis 18.30

#### Weekdagen

Gelezen H. Mis 7.15  
Donderdag 8.25

### 4 Brussel Sint-Jozefkerk

Square Frère Orban 1040 Brussel  
Tel.: +32 (0)2 550 00 20  
email: bruxelles.stjoseph@fsspx.be

#### Zon- en feestdagen:

Gelezen H. Mis 8.00  
Hoogmis 10.00

#### Weekdagen

Gelezen H. Mis 18.00

### 5 Namen Kapel Saint-Aubain

Rue Delvaux 8, 5000 Namur  
Tel.: +32 (0)2 550 00 20

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.30

#### Weekdagen

Zaterdag 10.00

### 6 Quiévrain Carmel du Sacré-Coeur

Rue des Wagnons 16, 7350 Quiévrain  
Tel.: +32 (0)65 45 81 65

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.00

#### Weekdagen

Gelezen H. Mis 8.00

### 7 Steffehausen Heilig-Hartkerk

Steffehausen 5, 4790 Burg-Reuland  
Tel.: +32 (0)80 46 00 13

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 9.30

## NEDERLAND

### 8 Gerwen Priorij St.-Clemens

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen-Gerwen  
Tel.: +31 (0)40 283 45 05

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.30

#### Weekdagen

Ma, Di, Do 18.30  
Wo, Vr 7.15  
Za 8.30

### 9 Leiden Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans

Sumatrastraat 197, 2315 BD Leiden  
Tel.: +31 (0)40 283 45 05

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.30

#### Weekdagen

Vr 19.00  
Za 9.00

### 10 Utrecht Sint-Willibrordkerk

Minrebroederstraat 21, 3512 GS  
Utrecht

Tel.: +31 (0)40 283 45 05

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 10.30

#### Weekdagen

Vr 19.00  
Za 11.00

### 11 Kerkrade (Duitstalig) Kerk St.-Maria-ter-Engelen

Pannesheiderstraat 71, 6462 EB  
Bleijerheide/Kerkrade

Tel.: +31 (0)45 567 13 97

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 9.30

De erediensten worden verzorgd door de  
priesters van de Priorij St. Bonifacius  
Bottroper Strasse 295, D-45356 Essen

Tel.: +49 (0)20 166 49 22

## LUXEMBURG

### 12 Luxemburg Kapel Saint-Hubert

3316 Bergem  
Tél.: +352 (0) 6 21 37 84 14  
Tél.: +32 2 550 00 20

#### Zon- en feestdagen:

Hoogmis 17.30

**Monstrans** is het mededelin-  
genblad van de Priesterbroe-  
derschap Sint-Pius X van de  
Priorij van het Allerheiligste  
Sacrament, Hemelstraat 23,  
2018 Antwerpen.

Verantwoordelijke uitgever:  
E.H. Joseph Verlinden, Prior.

De 'Monstrans' wordt u thuis  
opgestuurd, als u het ons laat  
weten.



Om de FSSPX in ANTWERPEN te steunen

IBAN : BE84 4062 0609 1159 – BIC : KREDBEBB

Beste vrienden en weldoeners,

Onze parochie is druk bezig met verschillende activiteiten: wij zijn juist terug van een prachtig gezinsweekend (zie de bijlage bij deze Monstrans), wij bereiden ons voor op het bezoek van Mgr. Tissier de Mallerais en op het H. Vormsel in ons district, ... Ondertussen spreekt men in het nieuws constant over het coronavirus.

Als gevolg van de coronavirus-epidemie in Italië zijn publieke misvieringen tot zondag 1 maart verboden.

Voor Aswoensdag werd op de Filippijnen de as op het hoofd gestrooid in plaats van een kruis op het voorhoofd te tekenen. Reden: "Geen contact maken".

In het bisdom Hongkong is de schorsing van publieke missen gedurende twee weken een aanvulling op reeds genomen maatregelen, zoals het dragen van maskers of het tijdelijk afschaffen van gezangen tijdens de vieringen.

We zullen niet eens praten over de rest van China of over Zuid-Korea, waar voor de eerste keer in 236 jaar kerkgeschiedenis de H. Missen geschorst zijn.

De epidemie verspreidt zich snel en zeer binnenkort wordt er verwacht dat er gevallen in België zullen zijn. Het is een realiteit die terecht vreselijk is.

Hoewel het soms nodig is om harde maatregelen te nemen om te voorkomen dat een virus zich verspreidt, is het des te noodzakelijker voor het christelijke volk om in dergelijke omstandigheden hun gebeden openlijk tot hun Schepper te richten. Christenen, laten we bidden! Laten we boete doen!

Dus ja, natuurlijk moeten we alles doen wat in onze macht

ligt om ons en onze naaste te beschermen – we mogen het coronavirus immers niet verwaarlozen – maar bovenal moeten we aan onze ziel denken. En voor de ziel van degenen om ons heen.

Onze Heer Jezus Christus genas vele zieke mensen, maar bovenal wilde Hij zielen genezen. Om hen naar zijn Vader te leiden. In hoofdstuk 5 van het Evangelie volgens Lucas worden twee genezingen na elkaar gemeld: de genezing van een melaatse en die van een verlamde. Deze twee histories herinneren ons aan dezelfde realiteit: de ziekte, de echte ziekte die aan ons knaagt, degene die ons doodt – melaatsheid – is de zonde.

*Terwijl Hij eens in een van de steden vertoefde, trof hij een man aan die overdekt was met melaatsheid. Toen deze Jezus zag, wierp hij zich ter aarde neer en smeekte Hem: 'Heer, als Gij wilt, kunt Gij mij reinigen'. Hij stak de hand uit, raakte hem aan en sprak: 'Ik wil, word rein'. En terstond verdween de melaatsheid. (Lc. 5, 12-13)*

Jezus verbood hem toen om erover te praten en vroeg de melaatse om zich aan de priester voor te stellen!

*Hij trok Zich telkens terug in de eenzaamheid om te bidden. (Lc. 5, 16)*

Dit is de geest, het doel van onze vastentijd: genezen van de melaatsheid van onze zonde. Om dit te bereiken moeten we ons een beetje van onze virtuele wereld loskoppelen: even verzakken aan televisie, Facebook en Instagram, zodat we onze Heer kunnen vinden. Hij alléén kan ons genezen! En als we Hem vinden, stuurt Hij ons naar de priesters. Hij stuurt ons naar de kerk. Om te bidden.

Laten we vrijgevig en dienstbaar zijn. Vrijgevig tijdens deze vastentijd om dichterbij God te kunnen geraken, zelfs als er obstakels en moeilijkheden zijn.

Kijk wat de mensen, die Jezus niet konden benaderen met de verlamde, deden. Ze lieten hem door een opening in het dak zakken tot voor de voeten van Jezus!

*Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij: 'Vriend, uw zonden zijn u vergeven'. (Lc. 5, 20)*

Wat een geloof! En hoe wordt de patiënt beloond? Door de vergeving van zijn zonden. De ergste ziekte is de zonde. Niet iedereen begrijpt dat echter.

*Maar de schriftgeleerden en farizeeën vroegen zich af: 'Wat is dat toch voor iemand, die zo godslasterlijk spreekt? Wie anders kan zonden vergeven dan God alleen?' Jezus wist dat zij zo redeneerden en sprak tot hen: 'Wat redeneert gij toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden zijn u vergeven of te zeggen: sta op en loop? Welnu, opdat ge zult weten dat de Mensenzoon macht heeft op aarde om zonden te vergeven (en nu sprak Hij tot de lamme): Ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis'. Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op, nam het bed waarop hij gelegen had mee en ging God verheerlijkend naar huis. (Lc. 5, 21-25)*

Moge deze pagina's van Monstrans jullie ideeën geven en jullie aanmoedigen om de best mogelijke vastentijd te volbrengen om het meest virulente en dodelijkste virus dat bestaat te genezen: de zonde. Dan zal Pasen écht een opstanding zijn voor ieder van ons en na het feest zullen we allemaal naar huis gaan om God te verheerlijken!

# Het korte verhaal van mijn lange levensweg

**Mgr. Marcel Lefebvre**

**Stichter van de Priesterbroederschap Sint-Pius X**



*Dit is het vervolg van het boek “Het korte verhaal van mijn lange levensweg”. Dit zal systematisch gepubliceerd worden in de volgende nummers van Monstrans.*

## Hoofdstuk 3

### *Mijn ziekte. Daarna de missie van N'djolé*

Ik was dus zes jaar werkzaam op het seminarie: twee jaar als leraar en vier jaar als directeur. Het werk was erg zwaar en het klimaat was verschrikkelijk. Veel jonge missionarissen die naar dit land werden gestuurd, stierven binnen twee of drie jaar. Als we naar de begraafplaats gingen, zagen we de graven van onze missionarissen: gestorven op 26 jaar, gestorven op 27 jaar, gestorven op 28 jaar. Het klimaat was moeilijk uit te houden. In die tijd kon men zich amper tegen de insecten en de ziektes die er heersten – malaria, draadworm, amoebiasis, lintwormen, tseetseevliegen (i.e. de vlieg die slaapziekte veroorzaakt) – beschermen. Dat was angstaanjagend. Men kreeg er ook tropenkoorts, d.w.z. inwendige bloedingen van de lever die door de hitte en de voeding slecht werkte. Deze tropenkoorts was heel ernstig en kon zelfs dodelijk zijn. In het tweede jaar is mijn broer er zwaar ziek door geweest. En ik was op het eind van het zesde jaar bijna dood. Ik kon niet meer werken: ik had geen kracht meer, ik was volledig uitgeput.

Normaal gezien gingen we toen maar om de tien jaar naar Frankrijk terug. Men heeft me toegestaan om reeds in 1939 terug te gaan. In 1938 had ik het seminarie verlaten en ben ik gedurende een jaar op een missie in het binnenland gegaan.

Daar voelde ik me meer op mijn gemak, maar het was wel noodzakelijk dat ik de taal leerde. Ik was erg gelukkig op deze missie van N'djolé, als vicaris met pater Ndong, de toekomstige Mgr. Ndong. We konden goed met elkaar overweg; we voelden elkaar goed aan. Er waren tevens religieuze zusters van Castres, van de Congregatie van de Onbevleete Ontvangenis, die daar als missionarissen werkten. Op onze missies hadden we voortdurend een school ... In N'djolé hadden we tachtig jongens en zeventig meisjes. De zusters waren er voor de meisjes, allemaal op internaat, en wij

hielden ons met de jongensschool bezig. En we maakten natuurlijk tochten door het oerwoud.

#### *Oorlog 1939 — Mobilisatie*

In 1939 ben ik naar Europa teruggekeerd. Op dat moment begon de oorlog. In Freetown, in de Britse kolonie Sierra Leone, werden we er door verrast. De commandant van ons schip – met wie ik als kind samen gespeeld had – waarschuwde ons, pater Verhille en mij. Hij zei ons: “Ik geloof dat het oorlog wordt”. En de oorlog barstte inderdaad uit. Meteen gingen we terug naar de haven van Freetown om ons schip te camoufleren, zodat je geen licht zag en zo de kans te verkleinen dat we door een onderzeeër getorpedeerd zouden worden. Zo keerden we terug naar Europa. In Dakar moesten we een tijd wachten en daarna gingen we in konvooi verder. Twee of drie militaire schepen begeleidden vijf of zes passagiersschepen om ze tegen eventuele aanvallen van onderzeeërs te beschermen. Sinds het uitbreken van de oorlog waren er langs de kust van Mauritanië al schepen getorpedeerd, ook passagiersschepen.

Zonder problemen kwamen we aan in Bordeaux, maar omdat het oorlog was, werden we gemobiliseerd. Na een maand was het nodig dat ik, als soldaat, naar Afrika terugkeerde! Ik heb net genoeg tijd gehad om mijn vader een aantal dagen te zien. Mijn broers en zussen waren er ook.

#### *Terugkeer naar Afrika - Demobilisatie*

En ik moest opnieuw naar Bordeaux vertrekken, me opnieuw inschepen op een schip dat op de reis naar Dakar begeleid werd door militaire schepen. Daarna voer het schip verder naar Libreville. Daar werd ik gedemobiliseerd.

#### *Missie naar Donguila*

Ik werd door Mgr. Tardy op een missie door het oerwoud naar Donguila gezonden. En daar aangekomen, werd ik opnieuw gemobiliseerd en toen stuurde men mij naar Tsjaad. Dit waren nutteloze reizen. Vervolgens werden we terug naar Gabon gebracht. We hebben veel geleden, want in Gabon vond toen de invasie van de troepen van generaal de Gaulle plaats. Ze werden ondersteund door Britse troepen. Met hen kwamen er ook communisten en gevangenen naar Gabon. Het was deerniswekkend; de inheemse bevolking kreeg het slechte voorbeeld te zien en zag hoe de Fransen elkaar bestreden. Ja, dat was beneden alle peil. Zelfs Mgr. Tardy werd op een schip van generaal de Gaulle opgesloten. Opgesloten voor bepaalde tijd. We moesten onderhandelen om hem vrij te krijgen enz. Het waren belachelijke toestanden die de arme zwarte bevolking natuurlijk gechoqueerd hebben. Ze zagen niet het goede voorbeeld en het maakte ons geestelijk ambt moeilijker.

## Andere missies

Ik werd op meerdere missies uitgestuurd: eerst voor bepaalde tijd naar Libreville, daarna naar Donguilla, vervolgens stuurde Mgr. Tardy me naar Lambaréné. In deze laatste stad woonde de befaamde Dr. Schweitzer. We slaagden erin om hem te kunnen spreken. Hij was een groot muzikant, een grote vertolker van Bach, dokter, protestantse dominee en aan de Universiteit van Straatsburg ook nog docent. In Lambaréné was hij bezig met de ontwikkeling en de bouw van zijn ziekenhuis. Hij onderhield zeer goede banden met de katholieke missie en ik heb hem er meerdere keren mogen ontmoeten.

## Nieuwe zending

Op een dag maakte ik met een paar kinderen een boottochtje — het was een klein motorbootje om kleine dorpen mee te bezoeken — toen ik van ver een groot vissersschip aan zag komen. De kinderen hadden betere ogen en herkenden wat het was, want ik kon het niet goed zien. Ze zeiden tegen me: “O, pater, het is een prauw (i.e. een soort zeilschip gebruikt in ontwikkelingslanden) van de missie. Het is een schip dat terugkeert van de missie.” Ik zei: “Van de missie? Waarom? Wat is er dan? Wat komen ze dan doen? Hebben ze nieuws?” Ze antwoordden: “Sjonge! Ja, het is zeker een prauw van de missie, heel zeker!”

En inderdaad, de prauw kwam onze kant op. En ze legde tegen ons aan: “O, beste pater, we hebben een dringende brief voor u ontvangen enz.”

Oei, oei, oei! Het was 1945, tegen het einde van de oorlog. De verzending van de post was hersteld en het betrof een brief van de goede pater Laurent, die met mij op het noviciaat had gezeten en die Provinciaal Overste van Frankrijk geworden was. Hij vroeg pater Tardy om me ten koste van alles te laten gaan, want hij wilde me aanstellen als prior van het

Seminarie van Filosofie in Mortain. Oei, oei! O, ik zou wel kunnen huilen ... Ach, ik wilde niet meer terug naar Europa: mijn moeder was gestorven, mijn vader ook (in een concentratiekamp) en mijn broers en zussen waren allemaal gesetteld. En ik wilde voor altijd in Gabon blijven en nooit meer naar Frankrijk terugkeren. O, ik kan u verzekeren dat dit voor mij een grote, heel erg grote beproeving was: “Zie me nu gedwongen worden om Gabon te verlaten!”

## Terugkeer naar Europa

En zo volgen de periodes elkaar op. Het tijdperk-Gabon werd dus beëindigd: dertien jaar missie in Gabon had ik er toen opzitten. Nu zou een kort verblijf in Europa volgen. In 1945, op het einde van de oorlog, ben ik uit Gabon vertrokken. De eerste militaire toestellen die weer de kolonies aandeden, namen op hun eerste vluchten ouderen, zieken, hulpbehoevenden en mensen met een bijzondere reden om te vertrekken mee. De autoriteiten van de Congregatie slaagden erin om me op een van de eerste vluchten naar Europa te zetten. Heden vliegt men in zeven of acht uur naar Gabon, maar in die tijd deed men er drie dagen over: eerste vlucht naar Douala, tweede vlucht naar Kano in het noorden van Nigeria, derde vlucht naar Algiers en daarna Algiers-Parijs. 's Nachts werd er niet gevlogen en het waren kleine, langzaam vliegende toestellen. Een zieke medebroeder van de congregatie reisde met mij mee.

## Overste van het seminarie van Mortain

Het ging natuurlijk om mijn aanstelling als overste van het Scholasticaat (i.e. kloosterschool) van de Paters van de Heilige Geest. Mortain was een erg mooi gebouw, op zijn minst artistiek, een oude abdij uit de negentiende eeuw. Het leek een beetje op die van Ruffec, maar dan een beetje kleiner, smaller en ook erg mooi, met mooie dwarsschepen, die volledig door de Academie voor Schone Kunsten van Parijs hersteld waren. Het was echt een schitterend gebouw en had tevens een bijgebouw, waarin zich vroeger het kleine seminarie van de parochie bevond.

Het gebouw had een nieuwe bestemming gekregen en tijdens de oorlog diende het voor de verzorging van gewonden en zieken. Daarna werd het in stilte teruggegeven aan de Congregatie van Paters van de Heilige Geest voor hun Scholasticaat van de Filosofie.

Er bevonden zich 110 leerlingen, die er twee jaar filosofie volgden. Vijfenvijftig leerlingen per jaargang: dat waren er erg veel, schitterend voor die tijd. We zouden er wel net zoveel willen. We hadden natuurlijk een college van leraren: leraren filosofie en van de nevenvakken. Zelf was ik directeur en 's avonds doceerde ik filosofie. Van deze colleges zijn er kleine boekjes uitgegeven die ik heb laten fotokopiëren. Ik heb er twee jaren doorgebracht, jaren die natuurlijk geheel anders waren dan mijn tijd in Gabon, maar ik heb er gewerkt met goede jongeren die net van het noviciaat kwamen en daardoor nog vol ijver van het noviciaat waren, in afwachting om naar het Scholasticaat van de Theologie te gaan. Dat bevindt zich in Chevilly-Larue, dichtbij Parijs.





Op zaterdag 15 februari was het verzamelen geblazen voor de leden van de Militia Immaculatae voor een inkeerdag in de priorij van Antwerpen. De woorden van Paus Pius X zijn vandaag brandend actueel: "het meest noodzakelijke op dit moment is dat iedere parochie een groep leken heeft die tegelijkertijd deugdzzaam, verlicht, vastberaden en waarlijk apostolisch is".

Als katholieke leken krijgen wij de kans tijdens de inkeerdagen ons geloof te verdiepen en te versterken voor de geestelijke strijd. Een vesting mag metersdikke muren en de beste bewapening hebben, maar zonder gevulde voorraadkamers en een waterbron zal deze binnen de kortste keren vallen. De deugd van de sterkte, zo vertelde E.H. Verlinden tijdens zijn voordracht, toont zich op verschillende wijzen. Paradoxaal genoeg is vluchten er één van. Het vraagt soms meer moed om heen te gaan dan te blijven, zeker in het zicht van een bekoering waarvan we weten dat ze onze kracht zal te boven gaan.



Tijdens het middagmaal hoorden we het verhaal van de grootste ridder van de Onbevleete, de heilige Pater Maximiliaan Kolbe. In het vernietigingskamp van Auschwitz bracht hij de woorden van onze Verlosser "bemin uw vijanden" in de praktijk. Alle daden van geweld en vernedering tegen zijn persoon beantwoordde hij met de liefde die onze Zaligmaker heeft betoond. Een bovenmenselijke inspanning die enkel mogelijk was omdat hij zich volledig aan de Onbevleete had toegewijd.

De voordracht en meditatie van E.H. Bochkoltz brachten ons naar het bedevaartsoord van Lourdes, waar de Heilige Maagd tot Bernadette Soubirous sprak: "Ik ben de Onbevleete Ontvangenis". Het kan maar een detail lijken, maar wat me trof, is dat Moeder Maria Bernadette aansprak in het dialect dat Bernadette zelf sprak: "Que soy era immaculada councepciou". De Moeder Gods spreekt tot Bernadette (en ons) op een manier die wij allen kunnen begrijpen.

De rangen van de M.I. werden tijdens de toewijding met Danklof versterkt met een nieuw lid. Meer en meer mensen vinden de weg naar de M.I. en aan ons om verder na te denken hoe we dat proces verder kunnen bespoedigen. De inkeerdag werd op een gemoedelijke manier afgesloten met koffie en thee en een goed gesprek.

## Jeugdactiviteiten voor de zomer van 2020

Zo 05/07 t-e-m zo 19/07

### Fietsbedevaart

van Bordeaux naar Santiago de Compostella

Jongemannen vanaf 18 jaar

#### Info & inschrijvingen:

(vóór 29/03)

Broeder René-Maria

br.renemarkia@fsspx.email

Zo 26/07 t-e-m do 30/07

### Fietstocht

van Antwerpen naar Echternach (Luxemburg)

Jongens vanaf 13 jaar

#### Info & inschrijvingen:

Broeder René-Maria

br.renemarkia@fsspx.email

Zo 02/08 t-e-m di 11/08

### EK-kamp

Boxtel (Nederland)

Jongens 6 - 16 jaar

Meisjes 6 - 16 jaar

#### Info & inschrijvingen:

Pater Matthias De Clercq

m.declercq@fsspx.email

## E.H. Benoît de Jorna, districtoverste van Frankrijk



### Algemene inleiding tot de Bedevaart Chartres-Paris 2020

*“Tradidi quod et accepi”.* “Ik heb doorgegeven wat ik zelf heb ontvangen”. Monseigneur Lefebvre heeft ons dit onoverwinnelijke geloof in de oneindige barmhartige liefde van Onze Heer Jezus Christus overgeleverd. Zijn hele leven heeft hij ons deze compromisloze gehechtheid aan het mysterie van God, Die voor ons heil mens is geworden, laten zien. In één woord toonde hij, tegen alles en iedereen, een onbevreesd geloof in het mysterie van de Menswording.

En dit geloof was, net als zijn overtuiging, zeer concreet: elke dag opnieuw werd het geleefd in een dagelijks leven dat, net als het onze, uit vreugde en verdriet bestond. Dit geloof, een theologische deugd van hier op aarde, zoals Sint-Paulus zegt, vereiste dus andere deugden om uitgeoefend te kunnen worden en zich uit te drukken in zoveel verschillende omstandigheden. Daarom blonk hij dus uit in heel wat andere deugden.

Vooreerst de voorzichtigheid: Mgr. Lefebvre moest op deze wereld

voortdurend de juiste manier vinden om het immense werk te verrichten dat de Goede God van hem verwachtte: het voortbestaan van het priesterschap dat de gezinnen de gewone middelen van hun heil schenkt, nl. de genade en bovenal de H. Mis. Als Mgr. Lefebvre niet was opgestaan als een nieuwe Athanasius, zou het Heilig Misoffer ongetwijfeld zijn verdwenen, althans in het openbaar. Wij geloven, dat de H. Mis, waarin het Kruisoffer wordt hernieuwd, centraal stond in zijn leven. Het oneindige geschenk van God, voltrokken voor ons en omwille van ons, wordt er op onbloedige wijze hernieuwd.

Vervolgens de religie: de strijd van Christus-Koning, centraal in onze strijd van alle dag, voerde Mgr. Lefebvre overal, zelfs in Rome! De staat moet ondergeschikt zijn aan de Kerk. De mens, zowel individueel als in de maatschappij, kan niet nalaten om terug te keren naar God die Jezus Christus is, de enige Schepper, de enige Verlosser, de enige Rechter. Christus is de Koning der volkeren.

Ten slotte de moed: wat een doorzettingsvermogen in deze strijd die zich nog steeds en altijd verzet tussen de twee standaarden. Bovenal, wat een standvastigheid voor het behoud van de seminaries en hun vorming, ondanks alle tegenwerking die hij ondervond. Dit is immers het belangrijkste werk van een bisschop voor de verspreiding van de Kerk van Jezus-Christus.

Moge zijn voorbeeld als levensles dienen voor ons: gehechtheid aan de H. Mis en doorzettingsvermogen in de strijd van Christus Koning.

E.H. Benoît de Jorna

Overste van het District Frankrijk van de Priesterbroederschap St.-Pius X

Suresnes, 10 augustus 2019

### Stap mee met het Nederlandstalige Kapittel van de Benelux

info: E.H. Louis Bochkoltz

info.hemelstraat@fsspx.be



24/02/2020 Onze confraters van Rijsel op bezoek in Gent

# Een gewetensonderzoek over de 7 hoofdzonden

Volgens de H. Gregorius de Grote en de H. Thomas van Aquino

De H. Johannes openbaart ons in zijn eerste brief het bestaan van de drievoudige begeerlijkheid als bron van alle zonden en speciaal van de zeven hoofdzonden: *“want al wat er is in de wereld - de begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de hovaardij van het leven - is niet uit de Vader, maar is uit de wereld”.* (1 Joh. 2,16)

Vanuit de begeerlijkheid van het vlees ontspruiten de gulzigheid, de ontucht (onkuisheid) en de traagheid.

Vanuit de begeerlijkheid van de ogen ontspruit de gierigheid (en ook de nieuwsgierigheid, die wel geen hoofdzonde is, maar wel alle begeerlijkheden kan dienen).

Vanuit de hovaardigheid van het leven spruiten de hoogmoed of de liefde van de ijdele glorie, de nijd en de gramschap voort.

Onderstaand schema schetst ons de gevolgen van de zeven hoofdzonden in onze ziel en moedigt ons aan om de “vasten der zonden” te beoefenen, die onze offers (gebed, vasten, aalmoezen geven) moet begeleiden tot aan Pasen en ons helpen om een goede biecht af te leggen.

E.H. Philippe François, FSSPX



Hoofdzonde	Hun gedaanten	Uitleg
<b>Hovaardigheid of ijdele glorie</b>  <i>“de ongeregelde zucht tot zelfverheffing.”</i>	Verwaandheid	... waar men wil imponeren met zijn stoutmoedigheid
	Aanstellerij	... of gewild gedrag (mode, ideeën, enz.)
	Huichelarij, hypocrisie	... of nog, door bepaalde kwaliteiten te simuleren om ons voor te doen hoe we niet echt zijn
	Koppigheid	we mijden anderen door onze hardnekkigheid
	Tweedracht	... waar men niet akkoord is dat eigenlijk de harten verenigd moeten zijn
	Twist	we dringen ons op aan anderen door harde woorden of ...
	Ongehoorzaamheid	... we manifesteren ons door weerspanning en door opstand
<b>Nijd</b>  <i>“de droefheid over andermans geluk, dat men als een vermindering van eigen geluk beschouwt.”</i>	Achterklap	Men wil de eer van iemand naar beneden halen door in het geheim te spreken
	Kwaadspreken	We schaden de reputatie door openlijk kwaad te spreken
	Leedvermaak	Als het kwaad hem bereikt: “Het is goed voor hem!”
	Droefheid over andermans goed	Men is droevig en nijdig over het goed van anderen (zowel materieel als spiritueel)
	Haat	We wensen onze naaste het kwade
<b>Gramschap</b>  <i>“de ongeregelde drift tegen personen of zaken, die mishagen, en een ongeregelde zucht naar wraak.”</i>	Verontwaardiging	De irritatie in ons hart aan de gedachte van diegene die ons kwaad heeft gedaan
	Verwensing	... we denken na om een manier te vinden om ons te wreken
	Geschreeuw	In onze woorden tonen we onze woede door onze stem te verheffen
	Beledigen	De woorden worden gewogen om de anderen te kwetsen
	Godslastering	... of tegen God, om te vloeken, wraak te vragen
	Slaande ruzie	De onenigheid slaat over in actie: fysieke geweldadigheid



<b>Gierigheid</b>  <i>“De ongeregelde liefde voor geld en materiële bezittingen”</i>	Onbarmhartigheid	Een buitensporig verlangen om zijn geld bij te houden; zijn hart niet te openen voor de noden van anderen
	Ongerustheid	Een buitensporig verlangen om geld te verkrijgen dat zijn noden en overdreven ongerustheid voedt
	Gewelddadigheid	... om in zijn behoefte te voorzien, zelfs met geweld
	Bedrog	... ofwel door een verborgen manier (sluwheid) of door woorden ...
	Meineed	(wordt erger door liegen onder eed)
	Fraude	... of door de feiten
	Verraad	Het openbaren van de geheimen van de naaste om zo geld te kunnen verkrijgen (Judas)
<b>Gulzigheid</b>  <i>“De ongeregelde zucht naar spijs en drank”</i>	Stompzinnigheid	Het intellect wordt vertroebeld door zuchten die naar het hoofd stijgen en die het nadenken, het gebed, enz. verhinderen
	Vals genot	De rede verliest haar greep op de wil: ze beveelt niet meer, daar ze gelooft dat alles veilig en het ultieme geluk is
	Spraakzaamheid	Wanorde in de spraak: te pas en te onpas praten
	Onnozelheid	Wanorde in de gebaren (alles is goed om te lachen)
	Onzuiverheid	Wanorde van het lichaam: onfatsoenlijkheid, gebrek aan terughoudendheid en alle andere soorten van losbandigheid
<b>Traagheid</b>  <i>“De ongeregelde zucht naar rust en het genot om niets te doen, alsook het negeren van zijn geestelijk welzijn”</i>	Wanhoop	We verwerpen uiteindelijk het goddelijke goed
	Kleinmoedigheid	We worden gedemotiveerd t.o.v. de middelen om de perfectie te bereiken wanneer het te moeilijk lijkt
	Lusteloosheid	De algemene geboden zijn een bron van droefheid en worden verwaarloosd
	Wrevel	Wrevel tegenover diegene die ons naar betere wegen willen begeleiden
	Kwaadwilligheid	Het minachten van de geestelijke goederen
	Zoeken naar verboden zaken	Het zoeken naar verboden goederen om de affectieve leegte te vullen
<b>Onkuisheid</b>  <i>“De ongeregelde zucht naar lichamelijke genot”</i>	Verblindheid	De eerste vier gedaanten zijn gericht op de intelligentie: <b>1. Bezorgdheid</b> : “blinde liefde”
	Haast	<b>2. Beraadslaging</b> : geen beheersing, geen beschouwing
	Onbezonnenheid	<b>3. Oordeel</b> : dwaling, illusie
	Onstandvastigheid	<b>4. Voornemen</b> : besluiteloosheid, uitvluchten zoekend
	Egoïsme	Twee onregelmatigheden van de wil: <b>1. eindkeuze</b> : “Ik wil genot, zelfs als God het mij verbiedt”
	Haat tegen God	
	Liefde voor het tegenwoordige leven en haat tegen het toekomstige leven	<b>2. keuze der middelen</b> : “Ik ben alleen geïnteresseerd in de geneugten van het hedendaagse leven”.

## ZIJN “PASEN” HOUDEN

De Kerk legt aan alle gelovigen de zware verplichting op om minstens éénmaal per jaar hun zonden te belijden (op zijn minst de "zware" zonden) en de H. Communie te ontvangen. Voor de biecht is er geen vaste tijd bepaald.

Voor alle Belgische bisdommen is deze tijd sinds lang bepaald vanaf Passiezondag tot en met Drievuldigheidszondag. Het is echter aanbevolen dat deze Paascommunie nauw verbonden blijft met het Mysterie van het Paasfeest en dus bij voorkeur vanaf Palmzondag tot en met Beloken Pasen plaatsvindt.

# De retraite van voorbereiding op het H. Vormsel

Op dinsdag 25/02, tijdens de schoolvakantie, kwamen de kinderen van onze kapel, die het H. Vormsel op zaterdag 21/03 in Brussel zullen ontvangen, naar onze priorij. Het was voor een 'mini-retraite' om hun zielen voor te bereiden op dit grote sacrament. Op het programma stonden twee voordrachten over het Vormsel door E.H. Bochkoltz en Broeder René-Maria, de H. Kruisweg, de H. Mis met een preek over Pater Maximilian Kolbe (voorbeeld voor ons allen om het geloof te belijden), de maaltijd in stilte waarbij enkele vrome verhalen over het Vormsel werden voorgelezen, het bidden van het rozenhoedje en de biecht voor iedereen. Het was een dag vol genade. Laten wij bidden voor alle vormelingen die in ons district het Vormsel zullen krijgen en doe een inspanning om de Pontificale Missen in Brussel en/of Utrecht bij te wonen! Het bezoek van een bisschop gebeurt niet elk jaar in ons district.

E.H. Louis Bochkoltz+

## De retraite van voorbereiding op het H. Vormsel.

Uit: Kan. Aug. Croegaert, "Liturgisch Commentaar bij de lessen van de catechismus voor België en Nederland", 1951, H. Dessain, Mechelen

Het komt er op aan dat de vormelingen, naar het voorbeeld der Apostelen, die de komst van de Heilige Geest verbeidden, « volhardend in het gebed » (Hand. 1,14) met Maria in het cenakel, zich waardig voorbereiden tot de grote gave van hun Pinksterdag.

De Statuten der bisdommen bepalen nader én de duur dezer geestelijke afzondering én de wijze waarop zij dient ingericht. Zij wordt besloten met de biecht.

Gedurende deze dagen moeten de vormelingen bijzonder bij middel van de gewijde ritussen ingewijd worden in de verhevenheid en de uitwerkselen van dit sacrament tot het getuigenis afvaardigt, een onuitwisbaar merkteken in hun ziel prent, hen met genaden vervult en met de kracht van de Heilige Geest bekleedt.

Mochten zij in deze dagen van

genade met heel hun ziel het glorievol mysterie van hun Pinksterfeest overwegen en hun hart met een grote liefde tot de Heilige Geest, de Verrooster, verruimen om des te overvloediger de uitstorting Zijner goddelijke gaven te ontvangen. De Heilige Geest is de ziel van de H. Kerk. Toen Hij over de Apostelen neerdaalde, bezielde Hij zichtbaar de H. Kerk, wekte haar openlijk op tot het leven. Pinksteren is waarlijk de openbaring van de geboorte van Onze Moeder de H. Kerk. Welnu, de H. Kerk is het mystieke levende lichaam van Jezus Christus. De Moeder van het Hoofd, Maria, is dus ook de Moeder van het lichaam en van ieder zijner ledematen.

Daarom ook — als verlenging van de Boodschap en van Jezus' Geboorte — treedt Maria op en zit voor bij het mysterie van de openbaring der geboorte der H. Kerk.

Onder haar hoede hebben de Apostelen zich voorbereid op de nederdaling van de Heilige Geest op Pinksteren.

Daarom ook moeten de vorme-

lingen hun waardige voorbereiding toevertrouwen aan Maria, de Moeder van de H. Kerk en hun Moeder.

Maria is de Dochter van God de Vader; Zij is de Moeder van God de Zoon; Zij is de Bruid van God de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft in Maria het mysterie uitgewrocht van de menswording van God de Zoon.

Welnu, waar de Bruid is, komt de Bruidegom.

De H. Louis-Marie Grignion de Monfort schrijft:

« Als de Heilige Geest, haar Bruidegom, Maria gevonden heeft in een ziel, vliegt Hij naar deze toe, gaat ten volle in haar binnen; deelt zich overvloedig aan haar mede in de mate waarin zij aan zijn Bruid plaats schenkt ».



Zondag  
**22 maart 2020**

**10.30 uur**  
**H. VORMSEL**  
Door Mgr. Bernard Tissier de Mallerais

**PONTIFICALE  
HOOGMIS  
IN UTRECHT**

Sint-Willibrordkerk  
Mijnrebroederstraat 21, 3512 GS Utrecht, Nederland

Zaterdag  
**21 maart 2020**

**10 U**  
**H. VORMSEL IN BRUSSEL**  
Door Mgr. Bernard Tissier de Mallerais

**PONTIFICALE DANKMIS  
VOOR HET 50-JARIG  
BESTAAN VAN DE FSSPX**

Sint-Jozefkerk  
Frère Orbanstraat  
1040 Brussel

## De Heer Wim Van Cauwenberghe

Met 11 gelovigen trokken wij begin februari naar Beieren om de twee laatste lagere wijdingen van E.H. Jan De Bruyn bij te wonen. E.H. Verlinden en Broeder René-Maria vervoegden ons dezelfde avond nog. Bij aankomst 's avonds gaf E.H. De Bruyn een conferentie, waarin hij ons de betekenis van de wijdingen, die hij 's anderendaags zou ontvangen, uitlegde.

Door de wijding tot exorcist wordt de jonge geestelijke de macht gegeven over de door de duivel bezeten de kerkelijke gebeden tot uitdrijving van de demonen uit te spreken. En door de wijding tot acoliet wordt het zijn taak om te zorgen voor het kaarslicht en tijdens de H. Mis water en wijn naar het altaar te brengen.

De dag erna hadden wij het voorrecht de Pontificale Hoogmis te mogen bijwonen. De prachtige gewaden, de verzorgde liturgie en de mooie Gregoriaanse gezangen maakten een diepe indruk op ieder van ons. Uiteraard zonder het hoogtepunt te vergeten: de wijding tot exorcist en acoliet van E.H. De Bruyn door Mgr. de Galarreta. In zijn preek legde de bisschop uit dat de wijding tot acoliet reeds rechtstreeks verband houdt met het tot stand komen van het H. Misoffer, terwijl de andere lagere wijdingen gericht zijn op het opbouwen, uitbreiden en vestigen van de Kerk.

Na de feestmaaltijd in het seminarie, waarbij wij ook E.H. Pasichnik, onze Russische priester, mochten begroeten, brachten we met onze seminarist een bezoek aan de Benedictijnerabdij van Weltenburg. Mooi gelegen aan de Donau, omringd door heuvels en rotsen, herbergt deze abdij, naar verluidt, de oudste nog in werking zijnde brouwerij van Europa. Er wordt al sinds het jaar 1050 onafgebroken bier gebrouwen.

Op zondag (Feest van Maria-Lichtmis) was het de beurt aan 9 seminaristen om ingekleed te worden en aan 5 anderen om de tonsuur te ontvangen. De kapel van het seminarie was overvol voor deze prachtige ceremonie en we vonden nauwelijks een plaatsje. Wij brachten nog enkele aangename uren door met E.H. De Bruyn en, na de Pontificale Vespers, toonde hij ons nog de sacristie van het Seminarie en de prachtige gewaden, kelken en monstransen die daar bewaard worden.

Na de H. Mis van maandag en de Blasiuszegen namen we afscheid van E.H. De Bruyn. Hij wil graag alle gelovigen bedanken voor hun steun en hun gebeden en vraagt blijvend voor hem en zijn roeping te bidden. Hopelijk, als God het belieft, kunnen we dan volgend jaar opnieuw naar Zaitzkofen trekken voor zijn wijding tot subdiaken en diaken.



### Vergeet uw vastenaalmoes niet!

U begrijpt dat er voor de organisatie van de Eredienst, het toedienen van de Sacramenten, de Eerste en Plechtige H. Communie, het geloofsondericht, enz., een kerkgebouw en een huisvesting voor de priesters nodig zijn; dat de priesters voor hun vervoer en levensonderhoud op uw steun aangewezen zijn. Het ene gaat niet zonder het andere en beide hangen af van uw edelmoedigheid!

De twee laatste jaren hebben we stormschade gehad aan het dak van de kerk, en dit jaar opnieuw. Uiteraard is er de verzekering, maar met een franchise van 2500€. Vandaar dat uw vastenaalmoes nu meer dan welkom is.

### Zaterdag 04/04: Jeugbedevaart

Jongeren, reserveer de datum!!!

Meer info binnenkort



# Wat gaat u tijdens de Vastentijd doen?

10 ideeën voor een meer betekenisvolle Vastentijd



## 1. De zonde opgeven

Laat uw liefde voor God zien door u aan zijn geboden te houden. Wendt u af van de zonden.



## 2. Vasten

Een lege maag kan leiden tot aandachtiger gebed. Geef het geld dat u hebt bespaard aan voedsel aan anderen in aalmoezen.



## 3. Bid

Wees in constant gebed. Bid voor uw familie en vrienden, voor hen die lijden en voor de Kerk en de wereld.

## 4. Doe goede werken

Help mensen in nood. Bid voor hen en wees klaar om hen te dienen in hun nood.



## 6. Doe meditatief lezen

Voedt uw geloof door tijd te besteden aan rustig lezen en nadenken. Het biddende lezen van Gods woord elke dag zal uw hart openen voor de Heilige Geest en laat Gods gedachten en manieren de uwe beïnvloeden.



## 7. Onthouding

Geef vlees eten op tijdens de vastentijd. Zoals op vrijdag, de dag dat Christus ons redde aan het kruis.



## 5. Geef aalmoezen

Help de armen en steun de goede werken van de Kerk. Geef vrolijk aan God, die ons alles heeft gegeven wat we hebben.



## 8. Controleer het vermaak

Te veel vermaak en andere afleidingen kunnen leiden tot minder of geen tijd voor de werken van de Heer.



## 9. Ga biechten

De Vastentijd is ideaal om de vergiffenis van uw zonden door het sacrament van de Biecht te ontvangen.



## 10. Draag uw kruis

God roept ieder van ons op om een levend offer te zijn. Draag uw kruis zonder klagen en zeuren.



**BEZOEK DE WEBSITE van de FSSPX in de BENELUX:**

<http://fsspx.be/nl>