



Monstrans

Nieuws uit de
Hemelstraat

Kerstbrief

Monstrans
is het mededelingenblad van de
Priesterbroederschap Sint-Pius X,
van de
Priorij van het Allerheiligste Sacrament,
Hemelstraat 23,
2018 Antwerpen.

Verantwoordelijke uitgever
E.H. Joseph Verlinden, Prior

Priorij Antwerpen

VAN DE DUISTERNIS TOT HET LICHT



Alle generaties, alle profeten hebben op deze dag gewacht: Kerstmis! Al die mensen uit het Oude Testament zaten in de duisternis en wachtten op het licht. Een duisternis.

Duisternis!

Ze werden overweldigd door de zonde, wachtend op de redding. Ze hebben heel lang gewacht.

Dan, na duizend jaren wordt een kind geboren en laten we naar hun reactie kijken, laten we hun reactie bekijken toen Kerstmis kwam. Laten we horen wat ze zeiden toen het licht hen wakker maakte, de profeten, in hun duisternis.

In de duisternis sliep Adam, een diepe slaap. Maar ...

- Adam, word wakker, zei Eva.

- Laat me met rust. Ik slaap tweehonderdduizend jaar. Ik zal nu niet wakker worden.

- Ja, Adam, word wakker.

- Ah, alstublieft, spreek niet meer over dat verhaal van de appel, laat me. We brachten duisternis op aarde door onze erfzonde.

- Adam, kijk alstublieft naar het licht, zie je het niet? Het is net als de ochtend van de zesde dag toen ik je in de tuin ontdekte. Er was hetzelfde licht in je ogen.

- Je hebt gelijk, het licht van God komt terug, op je gezicht.

Dit is Kerstmis. Het bracht opnieuw de genade op aarde. De genade die de duisternis laat verdwijnen.

In de duisternis is er een zee, een zeer donkere zee, een zee die iedereen lijkt te willen verzwelgen. Aan het water slaapt een man met zijn vrouw en drie kinderen. Noach. En zijn vrouw maakt hem wakker.

- Noach, luister.

- Ah, laat me, er is niets om naar te luisteren.

- Maar, Noach, kijk!

- Laat mij alleen, er is niets te zien in de duisternis.

- Ja, daar, zie je rood. Rood zoals die laatste vogels die in de ark kwamen. En daar, geel als de veren van de kanarie. En daar, groen, zoals de tak van de olijfboom en daar de regenboog. Het licht van God komt terug. Het verbond wordt vernieuwd!

Dit is Kerstmis. Kerstmis geeft hoop, de kleur van het leven, het verbond met God dat weer mogelijk zal zijn.

In de duisternis is de lucht zwart, deprimerend zwart. Maar plotseling horen we een lach, een lach van een vrouw die als uit een bron komt.

- Sarah, wees stil, zei Abraham. De reizigers die de geboorte van onze zoon aankondigden, zijn al lang weg. Er is geen reden om te lachen, ga terug slapen.

- Nee, Abraham, kijk naar de lucht. Een ster is terug.

- Een ster?

- Ja, een ster zoals een van dewelke God je had laten zien om aan te geven dat je de vader van een groot volk zult zijn.

- Ja, vader van alle gelovigen. Maar die ster, nu, is uniek, stralender dan alle anderen. God wil een blijde boodschap aankondigen. Een geboorte misschien.

Dit is Kerstmis. De ster van Kerstmis leidt ons allemaal over nederigheid, gehoorzaamheid en armoede naar God, als we de hemel willen lezen.

In de duisternis zijn alle deuren gesloten door de dood, we kunnen niet naar buiten. Maar Jacob vond een middel. Terwijl hij sliep, droomde hij en zag hij een ladder om de hemel te bereiken. Engelen gingen op en neer en God sprak tot hem. Jacob heeft die droom niet meer gehad en sindsdien heeft hij lange tijd geslapen. Maar vandaag ziet hij de engelen zoals hij lang geleden zag. Als ik de engelen van het licht zie, zal God opnieuw tot ons spreken. Het is de tijd van de Heiland! Roept Jacob.

Dit is Kerstmis. Kerstmis opent de hemel. "Vrede voor alle mensen van goede wil".

In de duisternis is het koud, er is geen vuur. Maar vandaag wordt Mozes wakker. De herders hebben vuur gemaakt. En dat vuur is zo hartverwarmend, het herinnert hem aan het vuur dat hij op een dag op de Berg Sinai zag. Het is zoals God, degene die hem zei: "Ik ben die ben", terugkomt. En Hij gebruikt de herders om het goede nieuws aan te kondigen. Wat een vreugde.

Dit is Kerstmis. Kerstmis geeft warmte aan de zielen die zich tot God willen bekeren.

In de duisternis spreekt niemand. De woorden werden verboden. Er is geen ruimte voor de woorden die uit het hart komen. Toen Isaias in dat land aankwam, had hij veel moeilijkheden om te zwijgen. Hij kon niet stoppen met praten omdat hij een profeet was, maar niemand luisterde naar hem. Maar vandaag wordt Isaias wakker. Hij ziet de Heilige Maagd



Maria, de Onbevleete Ontvangenis en hij mag opnieuw spreken:

“Maak Jeruzalem wakker, omdat het licht hier is. Een maagd heeft gebaard!”

Dit is Kerstmis. Kerstmis, het is het mysterie van de geboorte van de Zoon van God en het mysterie van de maagdelijkheid van Onze-Lieve-Vrouw.

In de duisternis slaapt Jonas. De duisternis, kent hij goed. Toen hij leefde, maakte het licht hem bang en hij wilde zichzelf altijd verbergen. Op een dag hoorde hij God tot hem spreken, die God van het licht die helderheid geeft over alles en Jonas ging zich verbergen op de bodem van een boot. De matrozen gooiden hem in de zee en een walvis slikte hem in. Toen Jonas gebeden had, gebeden zoals hij nog nooit eerder had gedaan, bracht de walvis Jonas na drie dagen aan land. En Jonas begon het licht van God te prediken aan de mensen van Ninive. Maar vandaag ziet hij een ander licht, helderder, zoeter: het licht van het Woord van God, en hij wil het prediken. Dit is ook Kerstmis. Kerstmis is het begin van de openbaring van God aan de hele wereld.

In de duisternis is er geen muziek, geen geluid en geen gezang van de vogels. Maar in een hoek is er een citer en een man die slaapt met zijn hand erop. Deze man is niet onbekend, hij is koning, koning David. En vandaag, op Kerstmis, wordt hij wakker. Hij mag opnieuw zingen en hij begint de tweede psalm van zijn verzameling te zingen, de eerste die de Kerk voor de kerstmetten gebruikt:

*Waarom razen de volken, Bluffen de naties,
Komen de koningen der aarde bijeen,*

*Spannen de vorsten samen
tegen Jahweh en zijn Gezalfde:*

*“Laat ons hun ketens verbreken,
Ons van hun boeien ontslaan!”*

*Die in de hemelen woont, lacht hen uit,
Jahweh bespot ze;*

Dan dreigt Hij ze toornig,

Doet ze rillen voor zijn gramschap:

“Ik zelf stel Mij een koning aan, Op Sion, mijn heilige berg!”

Nu wil Ik Jahweh's beslissing verkonden; Hij heeft Mij gezegd: Gij zijt mijn Zoon; Ik heb U heden verwekt.

*Vraag Mij: dan geef Ik U de volkeren tot erfdeel,
En de grenzen der aarde tot uw bezit;*

Gij moogt ze vermorzelen met ijzeren knots, En stuk slaan als een aarden pot.

Koningen, bedenkt het dus wel; Weest gewaarschuwd, wereldregeerders!

Dient Jahweh in vreeze; Beeft, en kust Hem de

voeten!

Anders ontsteekt Hij in toorn, en loopt gij uw verderf tegemoet, Want licht kan zijn gramschap ontvlammen. Gelukkig, wie tot Hem zijn toevlucht neemt!

Dit is Kerstmis. Kerstmis is een lofzang voor de Heer.

Maar in de uiterste hoek van de duisternis is er één man die niet kan slapen. Hij lijdt zoveel, net als wij, dat hij geen slaap kan vinden. De eeuwige rust, dat is niet voor hem. Die man heet Job. Hij heeft alle ellende gehad. Hij was rijk en heel eerlijk, maar hij verloor al zijn goederen. Daarna verloor hij zijn kinderen, zijn vrienden en hij voelde zich ziek, een ziekte zonder naam die zijn ziel en zijn lichaam kwelde. Job stond een beetje op en klaagde (Job 3, 20-26):

Waarom het licht aan een rampzalige geschonken, Aan zielsbedroefden het leven:

*Aan hen, die de dood verbeiden, die niet komt,
Die met groter vlijt naar hem dan naar schatten graven;*

*Die met blijdschap zouden juichen, En jubelen,
wanneer zij het graf zouden vinden?*

*Aan den man, wiens pad in de duisternis ligt,
Wien God elke uitweg heeft afgesneden!*

Want als mijn brood komt mijn zuchten, En als water stort zich mijn jammerklacht uit;

*Wanneer ik bang voor iets ben, overvalt het mij,
Mij treft, wat ik ducht!*

*Neen, geen rust voor mij, geen heil en geen vrede,
Maar altijd weer tobben!*

Dat is echt zoals wij. We lijden. We worstelen. Maar met de vreugde van Kerstmis vertellen Adam, Noach, Abraham, Jacob, Mozes, Isaïas, Jonas, David aan Job, en ze vertellen ook ons: je hoeft nergens heen om het licht te vinden. Het licht komt naar je toe. Het is Kerstmis!

Aanvaard Jezus op deze kerstdag; laat zijn genade in je ziel komen, blijven; strijdt opnieuw tegen de zonde; vergeef en vergeet; doe afstand van je slechte gewoontes en er zal nooit meer duisternis zijn.

Een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven. De Heiland is geboren!

Weg de duisternis! Weg de zonde! Nu het licht!

“Glorie aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil” in een land van licht en deugd, het land van het kind Jezus.





F S S P X

Antwerpen, Kerstmis 2019

Beste Vrienden en Weldoeners,

Kerstmis vieren, de geboorte van Jezus dankbaar herdenken, geeft telkens weer vreugde en hoop. In de kerk draagt de priester op de hoogdag van Kerstmis drie HH. Missen op om het mysterie volledig weer te geven. Thuis staat er centraal in de woonkamer een kerststal met de nodige versiering er omheen. In gezinsverband worden er kerstliederen gezongen. Wij mogen onze schone en diep-katholieke tradities en gewoonten niet laten teloorgaan.

En dat is ook waarvoor wij ons in de Hemelstraat het afgelopen jaar hebben ingezet. De priesters, de broeder en zovele gelovigen van goede wil, die allen ter liefde Gods, ieder op zijn manier, de traditionele Eredienst en het katholieke parochieleven errond hier in de Hemelstraat verzorgd en mogelijk gemaakt hebben. Ja, de Traditie leeft in Antwerpen!

Wij priesters en broeder, danken de Goede God en ook u, Vrienden en Weldoeners, voor alle hulp die wij van u mochten bekomen, afgelopen jaar en alle jaren voordien.

Wij wensen u een Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar.

Eerw. J. Verlinden, L. Bochkoltz en Broeder René Maria

Joseph Verlinden +

Bochkoltz +

Br. René Maria



Zalig Kerstmis
& Gelukkig Nieuwjaar